



7 oktober 2017 om 19:00 uur

Gertrudiskerk ingang Kerkstraat

## “Omzien naar Vrede”

Is het thema dat deze keer verzorgd wordt door Zin op zaterdag en de Franciscaanse Beweging Custodie Bergen op Zoom e.o.

"Vrede is de enig ware weg tot vooruitgang. Mogen het de liefde en geweldloosheid zijn, die bepalen hoe we omgaan met onszelf, met elkaar en met heel de schepping."

Paus Franciscus

"Vrede is niet slechts 'n wens, je **maakt** het, je **doet** het, je **bent** het en je **geeft** het weg"

Moeder Theresa

**Zin op zaterdag staat voor: verbinding - verdieping - vernieuwing!**

De Lievevrouweparochie wil eigentijdse, inspirerende bijeenkomsten organiseren voor mensen die elkaar willen ontmoeten, om samen met anderen spiritualiteit en zingeving te beleven.

De bijeenkomsten hebben steeds een ander thema en vinden plaats op **iedere eerste zaterdag van de maand in de Gertrudiskerk.**

**De toegang is gratis, een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.**

### U bent van harte welkom!



Op **zaterdag 4 november** vertelt Jan van Wijk vanuit verschillende invalshoeken over de **betekenis van het Sint-Nicolaasfeest** door de eeuwen heen en kijkt vooruit naar de toekomst.

