

Pastoraal Hoekje week 2 2018



Een middag om elkaar te ontmoeten

Lieve mensen

Van harte hoop ik dat de Nieuwjaarsontmoeting van onze parochie op zaterdag 13 januari in Den Enghel een gezellige middag vol goede ontmoetingen mag worden.

Na de openingstoespraak van onze vice-voorzitter staan twee getuigenissen van jongeren over het jongerenpastoraat centraal. We mogen horen wat voor hun bronnen van levend water zijn.

We mogen ons als parochie rijk weten dat jongeren zich geraakt weten door de boodschap van Jezus en er iets meedoen in hun leven. Wie de jeugd heeft, heeft toekomst.

Er is ook informatie over de bedevaart naar Israël en een terugblik op de bedevaart naar Lourdes.

Natuurlijk gaan we samen een toast uitbrengen op de toekomst van onze parochie en op een nieuw jaar vol ontmoetingen met elkaar en de Heer.

Mijn droom zou zijn dat de Enghel te klein is om ons allemaal te ontvangen en dat we samen een sfeervolle middag mogen hebben

Vrede en Alle Goeds
Pastoor Paul Verbeek

Pastoraal Hoekje week 1 2018



Het nieuwe jaar is begonnen,

de tijd van goede voornemens breekt aan! Wellicht heeft u zelf al een lijstje gemaakt met wat u anders wil doen het komende jaar. Mag ik u nog een kleine suggestie doen voor een goed voornemen? We hebben net kerstmis gevierd, het grote feest van licht in het donker, waarin we vieren dat God zijn Zoon Jezus aan ons schenkt. Jezus komt net als ieder ander, als klein baby'tje op de wereld. Hij laat zich van zijn zachte kant zien en zal dat zijn hele leven blijven doen. Hij brengt vrede, niet het zwaard, en schenkt vergeving in plaats van vergelding. Hij ziet mensen staan in plaats van ze voorbij te lopen. Hij laat zien hoe je mens kunt zijn. Daarom zou uw goede voornemen kunnen zijn: doe zoals God en word mens!

En als u denkt: dat is me te veel, ik had al zoveel andere goede voornemens. Bedenk dan: u hoeft niet God te worden, maar mens. U hoeft dus niet perfect te zijn, u mag streven naar alle goede dingen op uw lijstje. U hoeft niet de beste

zachtaardige mens te zijn, of één en al vergeving. U wordt mens, en uw proberen blijft proberen. Met vallen en opstaan en alle kansen om opnieuw te beginnen.

Ik wens u een prachtig, menselijk en liefdevol jaar toe!

Pastor Fredi Hagedoorn