

KOM EN ZIE!



Aanbod vanuit de
Lievrouweparochie
voor kinderen, jongeren
en jonge gezinnen



Inhoudsopgave

Blz.

3	Welkom
4	Doop
5	Peuter- en kleutervieringen 'Geef mij je hand'
6	Kinderwoorddienst
7	Eerste communie
8	Kidskerk
9	Gezinsvieringen
10	Misdienen
11	Vormsel
12	Tiengroep On the Move
13	Jongerengroep The Next Step
14	Kinderkoor
14	Contact met scholen
15	Contactgegevens van de parochie en pastores

Versie: februari 2018

Welkom

In deze folder tonen we u het aanbod voor kinderen, tieners, jongeren en jonge gezinnen vanuit de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom.

Blader de folder door en voel je welkom om mee te doen. Op www.lievevrouweparochie.nl, de jaarkalender en in de Bergse bode op woensdag ziet u op welke data de activiteiten plaats vinden.

Graag komen we met je in contact op één van onze activiteiten, in het parochiecentrum, in één van de kerken of op school.

Kom en zie!

Hartelijke groet,

Pastoraal team Lievevrouweparochie,

Paul Verbeek, pastoor

Jan Foesenek, diaken en teamleider

Mary Zopfi-de Bruijn, pastoraal werkster

Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster



Doop

Vanaf 0 jaar



Ben jij ook gedoopt? In een doopviering wordt gevierd dat jouw ouders blij zijn dat jij er bent. We bedanken God voor jouw komst. We vragen Hem dat Hij jou wil helpen als je Hem daarom vraagt. God houdt van jou. We heten jou welkom binnen de parochie.

De doop is voor je ouders een eerste stap om jou te vertellen over Jezus. Jezus vertelt ons hoe we samen een mooie en fijne wereld kunnen maken. Iedereen heeft daarin een plekje.

Praktisch

Elke zondagmiddag kunnen kinderen worden gedoopt in beide kerken, in de OLV van Lourdeskerk en de St. Gertrudiskerk.

De voorbereiding gebeurt samen met andere ouders die hun kind laten dopen. De pastor die in de doopviering voorgaat brengt een bezoek aan huis om nader kennis te maken.

Informatie en opgave: het parochiebureau of doop@lievevrouweparochie.nl

Peuter- en kleutervieringen 'Geef mij je hand'

0 tot 7 jaar

Voor de allerkleinsten en hun gezin zijn de Peuter- en Kleutervieringen. Broers, zussen en papa's en mama's zijn dus ook van harte welkom.



Samen met je kind zingen, dansen en luisteren naar een mooi verhaal. Je kind raakt vertrouwd met het kerkgebouw en maakt spelenderwijs kennis met geloof. Na de viering kun je andere jonge ouders ontmoeten. Wat vind jij belangrijk in de opvoeding van je kind? Wat raakt je in geloof en wil je doorgeven aan je zoon of dochter? Ondertussen kunnen de kinderen lekker knutselen of spelen.

Praktisch

In de OLV van Lourdeskerk, zondagochtend, 09:30-10:00 uur, aansluitend koffie, thee en limonade. Vijf keer per jaar, kijk voor de data op de website, jaarkalender of in de Bode.



Informatie: pastor Mary Zopfi en via de Facebookgroep *Geef mij je hand*

Kinderwoorddienst

Basisschool

Wisten jullie dat er bijna elke zondag kinderwoorddienst is? Tijdens de zondagsviering van 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom. We verzamelen voor de viering achterin de kerk bij één van de leidsters en gaan dan samen naar het Praathuis, zeg maar de zolder van de kerk.

Hier kun je met andere kinderen luisteren naar een Bijbelverhaal, praten, bidden, knutselen, tekenen, kleuren, toneelspelen, puzzelen, spelletjes doen.

Praktisch

Er is Kinderwoorddienst in de gewone weken door het jaar. In de vakanties meestal niet; let op de mededelingen wanneer het een keertje niet doorgaat.

Informatie: Anneke van der Grinten, ☎ 245610, vandergrinten03@planet.nl



Eerste communie

Groep 4

'Blijf dit doen', zijn de woorden die Jezus zei tegen zijn vrienden tijdens het Laatste Avondmaal. Iedere keer als we in de kerk het brood met elkaar delen, worden deze woorden herhaald en denken we aan Jezus, omdat we net als Hij willen delen met elkaar.



'Blijf dit doen' is ook de naam van het werkboekje wat we gebruiken bij de voorbereiding op de eerste communie. In de thema-ochtenden werken kinderen in groepjes met dit project rond verhalen uit de bijbel. Ze maken kennis met Jezus, met de kerk en met de andere kinderen. Ze knutselen, zingen en leren samen bidden.

Praktisch

De eerste communieviering vindt plaats in de OLV van Lourdeskerk en St. Gertrudiskerk in mei. De gezamenlijke voorbereiding bevat naast de thema-ochtenden voor kinderen een aantal ouderavonden en speciale vieringen.



Informatie: pastor Mary Zopfi
Opgave via het parochiebureau

Op vijf woensdagmiddagen per schooljaar zijn alle kinderen van de basisschool welkom bij de Kidskerk. De Kidskerk wil jou op een speelse manier laten kennismaken met de verhalen uit de Bijbel en de gebruiken en tradities van de katholieke kerk.

Ieder jaar is er een thema, zoals cijfers of schatten van God. Een bezoekje aan Het Nieuwe ABG en het maken van een palmpaasstok staan ook jaarlijks op het programma.

Praktisch

De Kidskerk vindt nu eens in de tuin van het parochiecentrum, dan weer op de zolder van de St. Gertrudiskerk plaats. Op vijf woensdagmiddagen van 13.30 – 15.30 uur, waarbij de ouders vanaf 15.00 uur kunnen komen kijken wat de kinderen zoal gedaan hebben. Kijk voor data en plaatsen in de jaarkalender of in de Bode.

Informatie: Annemarie de Kock,

☎ 255071, annemarie.dekock@astellas.com



Gezinsvieringen

Voor het hele gezin

In de kerk vinden we het fijn om samen te vieren. Jij bent van harte welkom om mee te doen. Iedere zaterdag en zondag kun je natuurlijk naar de kerk komen en in het bijzonder nodigen we je uit voor de gezinsvieringen.

Samen zingen, bidden, luisteren naar een mooi verhaal. We leren wie Jezus is en proberen te leven zoals Hij voor heeft gedaan. Iedere viering heeft een thema, bijvoorbeeld 'de dieren van Franciscus' en de Sinterklaasviering. Ook met Kerstmis en Pasen en aan het begin en eind van het schooljaar is er een gezinsviering.

Praktisch

Vieren kan op zaterdag (17.00 uur) en zondag (11.00 uur) in de OLV van Lourdeskerk en op zondag in de St. Gertrudiskerk (09:30 uur). De gezinsvieringen worden in de jaarkalender en de Bode aangekondigd.

Bijzonder zijn de gezinsvieringen op kerstavond en de paasactiviteit voor kinderen op paaszaterdag.

Informatie:

pastor Mary Zopfi en het parochiebureau



Misdienen

Na je communie

In iedere viering zijn er jonge mensen en volwassenen die de voorganger helpen. Naast het koor zijn dat de misdienaars en acolieten.

Als misdienaar sta je overal met je neus bovenop. Vanaf het begin tot het eind.

Het is jouw taak om op het juiste moment de liturgische voorwerpen aan te dragen. Dat is niet moeilijk te leren. Je bent namelijk nooit in je eentje.

Er is altijd iemand bij die jou kan vertellen wat je precies moet doen.

Praktisch

Wil je een keer meekijken om te zien of je graag misdienaar wil worden?

Laat het weten aan één van de pastores of aan Gertrude van Roode gertrudevanroode@hetnet.nl of Hans Withagen hans.withagen@kpnplanet.nl

Als je misdienaar wordt, wordt je één of twee keer per maand ingedeeld, naar gelang hoe vaak jij kan.



Vormsel

Groep 8

Bij het Vormsel zet je zelf een eigen stap op de weg van je geloof. Je maakt een keuze om de weg die je ouders voor jou gekozen hebben zelf verder te gaan. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Bij het vormsel ontvang je hulp van de Heilige Geest, zeg maar van God.



In de voorbereiding ontdek je er alles over. Er zijn enkele werkavonden, waarop je aan de slag gaat met het project 'In Vuur en Vlam'. We bezoeken een klooster, een synagoge en er is een middag rond de werken van barmhartigheid. Voor de ouders is er een ouderavond. De vormelingen doen ook mee aan de jaarlijkse vormseldag 'Lopend Vuurtje' waar vormelingen uit het hele bisdom op af komen.

Praktisch

Het vormsel vindt plaats in mei, de voorbereiding onder leiding van de vormselwerkgroep begint met een informatieavond in september.

Informatie: Miriam van Esveld, ☎ 247308,
mcjvanesveld@gmail.com
Opgave via het parochiebureau

Tiengroep On the Move

Vanaf 11 jaar

On The Move

Heb je je vormsel gedaan of ben je tussen de elf en zestien jaar? Kom dan naar On the Move. Deze tiengroep komt om de vrijdag bij elkaar voor een gezellige avond. Er is een afwisselend programma, met gekke spellen, ff serieus, een preek en een spetterende uitsmijter.

Iedere avond heeft een eigen thema, wat past bij tieners en geloof. Bijvoorbeeld vriendschap, selfies, Pasen of een sponsoractie voor een goed doel.

Praktisch

On the Move is er om de vrijdag van 19.15-21:00 in het Praathuis (de zolder) van de OLV van Lourdeskerk. Er zijn ook speciale avonden, bijvoorbeeld met Sinterklaas en Kerstmis. Met Pasen is er een bijzonder programma en het jaar wordt afgesloten met een slotweekend.



Informatie: pastor Fredi Hagedoorn en Nancy van der Zande, ☎ 06-38919970,
nancyvangeel_1@hotmail.com
Facebook *Onthemoveboz*

Jongerengroep The Next Step

Vanaf 16 jaar

The Next Step is een jongerengroep voor iedereen tussen 16 en 30 jaar. Bedoeld voor jongeren die elkaar willen



ontmoeten en de diepte in willen gaan. We hebben het over wat j ou bezighoudt aan de hand van thema's en werkvormen. We hebben het over geloof en kerk, maken een uitstapje en komen in actie voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Praktisch

The Next Step is er iedere maand op vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur. We komen bij elkaar in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk of het Cantatorium van de H. Gertrudiskerk, op de zolders van de kerken dus.

Pastor Fredi Hagedoorn begeleidt de avonden. We openen en sluiten af met gebed. Af en toe sluiten we aan bij activiteiten in het bisdom.

Informatie: pastor Fredi Hagedoorn



Kinderkoor

Vanaf groep 3

De kinderen van het kinderkoor zingen bij verschillende kinderactiviteiten en vieringen binnen de parochie, zoals de tuinviering, de Paasactiviteit en de eerste communievieringen. Daarnaast zullen er ook andere activiteiten georganiseerd worden.

Praktisch

Iedere maandag heeft het kinderkoor repetitie van 16.00 uur tot 16.45 uur in het Praathuis van de O.L.V. van Lourdeskerk, behalve in de schoolvakanties. Ook als je een muziekinstrument bespeelt, is het interessant om eens te komen kijken. Het koor staat onder leiding van dirigent Pieter-Jan van den Berg. Informatie en opgeven bij pastor Mary Zopfi of Petra Reijnders, ☎ 234139

Contact met scholen



Wij hechten veel waarde aan goede contacten met de RK basisscholen. Enkele keren per jaar is er vanuit het pastoresteam overleg met de schooldirecteuren en enkele leerkrachten. Over bijvoorbeeld de eerste communie en het vormsel, over vieringen op school of in de kerk. De pastores bezoeken af en toe de scholen om in de klas een praatje te maken met de kinderen en met hun leerkrachten. Ook zijn de klassen welkom in de kerk voor een rondleiding of een speurtocht. Informatie: pastor Mary Zopfi

Contactgegevens

Pastoraal team



Paul Verbeek, pastoor

✉ paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

☎ 233574 / 06 83215322



Jan Foesenek, diaken en teamleider

✉ janfoesenek@lievevrouweparochie.nl

☎ 233574 / 06 20626356



Mary Zopfi-de Bruijn, pastoraal werkster

✉ maryzopfi@lievevrouweparochie.nl

☎ 233574 / 06 20459408



Fredi Hagedoorn-Timmermans,

pastoraal werkster

✉ Fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

☎ 233574 / 06 27420542

Contactgegevens

Parochiebureau

Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom

☎ 233574 ✉ info@lievevrouweparochie.nl

website: www.lievevrouweparochie.nl

Het parochiebureau is iedere werkdag bereikbaar en geopend van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.30 uur. Vrijdagmiddag is het bureau gesloten.

Graag verwijzen wij u voor actueel nieuws, meer informatie en tarieven naar de website www.lievevrouweparochie.nl, de woensdageditie van de Bergen op Zoomse Bode, onze Parochiegids en onze Jaarkalender.

Kerken

Stadskerk van de St. Gertrudis

Grote Markt 10, 4611 NR
Bergen op Zoom ☎ 234791
(ingang Kerkstraat)



Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, ('t Fort)

Pr. Bernhardlaan 66, 4615 BD
Bergen op Zoom ☎ 234867

