



# Magnificat

Het parochieblad van de  
Lievrouweparochie

Inspiratie en verdieping  
voor jouw geloof

## Bedevaarten: spirituele reis van ontmoeting

Column: Jaap krijgt billenkoek  
Maria leeft!

In gesprek met ... zuster Marie Cecile

# Inhoud

## Voorwoord

Ontmoeten

## Van het parochiebestuur

Van de bestuurstafel

## Van het pastoraal team

Op-ademen

## Hoofdartikel

Bedevoarten: spirituele reis van ontmoeting

## Vanuit de geloofsgemeenschap

Tuinfeest

Verbonden in vrede: de 80e jubileumeditie van de Maria Ommegang in Bergen op Zoom

Maria leeft!

Maria  
Tenhemelopneming

De LievevrouweFair is weer verrassend

## Verdieping

In gesprek met ...  
zuster Marie Cecile

Ineke brengt de  
communie rond

Wij gaan op bezoek

## Voor kinderen

Wie kom jij tegen  
onderweg?

## Familieberichten

Lief en Leed

## Column

Jaap krijgt billenkoek

## Bezinning

Het Zonnelied

Vrinden

## Colofon

### Redactie

Jan Foesenek

Fredi Hagedoorn

Astrid Halfhide

Lucie Venmans

William Vertelman

### Ook jij kunt bijdragen!

parochieblad@

lievevrouweparochie.nl

Deadline volgende uitgave:

16/08/2024

De redactie beslist over de  
plaatsing.

### Foto voorpagina

Elma Bastianen-Luijks

# Ontmoeten

Door Astrid Halfhide

**In dit nieuwe nummer van ons parochieblad Magnificat staat 'ontmoeten' centraal: het ontmoeten van God, Maria en elkaar. Juist nu de vakantieperiode aanbreekt, een tijd van zowel ontmoeten als 'ontmoeten', nodigen wij je uit om na te denken over de betekenis van deze ontmoetingen in ons leven.**

We delen inspirerende verhalen van geloofsgenoten, die pelgrimstochten hebben ondernomen naar plaatsen van Maria-verering zoals Beauraing, Kevelaer en de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Hun ervaringen benadrukken hoe zulke heilige plaatsen ons helpen om dieper contact te maken met ons geloof en met elkaar. Deze bedevaarten zijn bijzondere gelegenheden, waarin de nabijheid van Maria als troost en gids voelbaar wordt.

In een bijzonder interview vertelt zuster Maria-Cecile over haar spirituele reis en haar huidig leven. Daarnaast zetten we het liefdevolle werk in het zonnetje van onze parochianen die regelmatig de hand reiken aan hen die gezelschap en steun nodig hebben. Hun bezoeken zijn levendige voorbeelden van de actieve liefde die ons als gemeenschap verbindt.

Laten we deze zomer elkaar opzoeken en ruimte maken voor die momenten van ontmoeting, waar we de dagelijkse druk kunnen laten varen (ont-moeten) en samen kunnen zijn in geloof en vriendschap. Vergeet niet de lopende en aankomende activiteiten in onze parochie, zoals de tentoonstelling Maria Leeft!, de 80ste editie van de Maria Ommegang, de viering van Maria Tenhemelopneming en de LievevrouweFair, die ook uitgelezen kansen bieden voor ontmoeting.

We hopen dat je door deze verhalen geïnspireerd raakt om ook zelf de verbinding op te zoeken, met open hart, oor, oog en armen.

We wensen je veel leesplezier!

# Van de bestuurstafel

Door Paul Verbeek

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om namens het parochiebestuur iets te schrijven voor ons parochieblad.

23 april 2024 was een dag om nooit te vergeten. We mochten de Heilige Bernadette door haar reliek 24 uur te gast hebben in onze parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Heel veel mensen hebben zich op verschillende manieren hiervoor ingezet. Ook op die dag was ik dertig jaar priester, waarvan tien jaar jullie pastoor. Er was een geweldige ontmoeting in Het Patronaat om dit te vieren, hierbij stil te staan en elkaar te ontmoeten. Nogmaals heel veel dank!

Trots zijn we dat ons bestuurslid Astrid Halfhide uit handen van onze burgemeester de koninklijke onderscheiding mocht ontvangen: een erkenning voor iedereen die zich inzet voor onze parochie! Helaas moeten we op 7 juli afscheid nemen van onze gewaardeerde collega diaken Anton Janssen. Anton heeft zijn sporen bij ons verdiend en is voor veel parochianen een vertrouwenspersoon. Natuurlijk gunnen we het pastoor Hans van Geel, die jaren geleden bij ons stage liep, dat onze goede collega hem komt helpen. Ik hoop dat velen op 7 juli om 10.00 uur naar onze OLV van Lourdeskerk komen om Anton en zijn vrouw Inge alle goeds toe te wensen en hem te danken voor de fijne tijd dat hij bij ons was.

Ik ben blij en onze bisschop dankbaar dat ik met Pinksteren onze nieuwe collega Alida van Veldhoven mocht aankondigen. Ze is een oude bekende vanwege het project dat ze een aantal jaren geleden in onze parochie heeft gedaan voor jonge gezinnen. We heten haar welkom tijdens een feestelijke eucharistieviering op zondag 1 september om 11.00 uur in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. We hopen dat ze zich snel thuis voelt bij ons.

De laatste weken zie ik, en gelukkig ik niet alleen, nieuwe gezichten bij onze vieringen. Ik hoop dat deze trend blijft en dat ieder zich snel in onze gemeenschap thuis voelt. Het zijn vruchten van trouwe inzet van velen om een open en gastvrije kerk te zijn.

Vrede en Alle Goeds





# Op-ademen

Door Fredi Hagedoorn

Het begon met de bestelling van één biertje met carnaval. Ik liet van me horen, omdat ik werd overgeslagen. Zo raakte ik aan de praat met Roel. Op onze bruiloft vertelde hij op exact diezelfde plek hoe hij meteen onder de indruk was van mijn actie.

Wonderlijk hoe ontmoetingen gaan. Soms weet je in het eerste ogenblik: wij worden vrienden voor het leven. En bij anderen irriteert hun houding of hun stem je al vanaf de eerste minuut. Het mooist zijn de ontmoetingen die je zuurstof geven, die je laten op-ademen.

Het Hebreeuwse woord voor levensadem, die God in de neus blies van de mens die Hij net had geschapen, is ruach. En ruach betekent ook Geest. Het is net Pinksteren geweest, waarin we de komst van de Heilige Geest vierden. Een mooi moment om even stil te staan bij de ontmoetingen in je eigen leven die je op adem lieten komen. Bij wie vond je een luisterend oor? Op welk moment mocht je helemaal zijn wie je bent?

Na een lange reis kwam ik eens in Taizé in Frankrijk aan, waar we bij de ontvangst meteen onze rugzak konden neerzetten om naar de kerk te gaan. De inschrijving en kamerindeling zou later wel volgen.

Het neerzetten van mijn rugzak heb ik die week ook figuurlijk kunnen doen. Die plek was zo verwelkomend dat ik al mijn zorgen bij God kon neerleggen. Zijn wij voor anderen ook zo'n plek? Gastvrij en ruimte gevend?

En dan is er nog die ene ontmoeting, waar ik nieuwsgierig naar blijf. En waarvan ik me probeer voor te stellen hoe het zou zijn. Straks, ooit, als ik Jezus zal zien. Hoe zou Hij zijn? Geeft Hij me adem en ruimte, is Zijn liefde zo tastbaar voelbaar als ik me voorstel? Het klinkt misschien gek, maar ik kijk er naar uit. Tot die tijd ontmoet ik Hem in mensen en in de kerk. Tot die tijd leef ik van Zijn zegen. En ik neurie een lied wat ook gezongen werd op onze bruiloft: "Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in Zijn naam elkaar begroeten, ga met God en Hij zal met je zijn".



# Bedevaarten: spirituele reis van ontmoeting

Door Fredi Hagedoorn en Astrid Halfhide

**Wil je er in de zomer even tussenuit? En wil je tegelijk je geloof verdiepen, tot jezelf komen en gelijkgestemde mensen ontmoeten? Ga dan op bedevaart. Maar wat is een bedevaart? En wat maak je onderweg mee? Astrid en Fredi zochten het uit en spraken met parochianen Joke en Dennis over hun ervaringen als pelgrim.**

Wie op bedevaart gaat, reist naar een bepaalde plaats, verbonden aan ons geloof. Denk aan een Mariabedevaartsoord of een bijzondere kerk waar relieken van heiligen bewaard worden. Vaak maakt niet alleen de eindbestemming, maar ook de reis enorm veel indruk op de reiziger. Die reiziger heet op een bedevaart trouwens pelgrim, om het bijzondere karakter van de reis te benadrukken. Je geloof verdiepen begint al onderweg.

Op bedevaart ga je om spirituele groei, genezing of vergiffenis te zoeken. Pelgrims ondernemen deze reis om hun geloof te verdiepen, dankbaarheid te tonen of hulp te vragen bij persoonlijke of collectieve problemen. Onderweg ontmoet je anderen die op weg zijn naar dezelfde plaats als jij. Dat leidt tot bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Ook de vieringen onderweg en de rituelen op de plaats van bestemming, raken diep, zodat je persoonlijk maar ook collectief je geloof sterker ervaart. Je ontdekt misschien rituelen die je uit je thuisparochie nog niet kende: een speciale processie, een reliek aanraken of een steentje achterlaten.

Samen op bedevaart gaan schept saamhorigheid. Onderweg wisselen pelgrims verhalen uit over hun persoonlijke geloof, moeilijkheden en wonderen die ze hebben ervaren. Als je zoveel met elkaar deelt, houd je vaak ook na de reis nog contact met elkaar. Pelgrimeren leidt tot diepe vriendschappen.

Onderweg maak je ook kennis met andere culturen en met mensen uit andere landen. Zo verrijkt de reis ook je culturele horizon. In het samen vieren met mensen van overal vandaan vang je een glimp op van de wereldkerk: we maken deel uit van een grote gemeenschap.

Een van de bekendste bedevaarten is die naar Santiago de Compostela in Spanje. Pelgrims lopen of fietsen meer dan zevenhonderd kilometer, voordat ze bij de heilige Jakobus aankomen. Onderweg ontmoeten zij talloze andere mensen uit verschillende delen van de wereld. Ze vormen tijdelijke gemeenschappen in hostels en op de wegen, delen maaltijden en bidden samen. Dit versterkt hun geloof en biedt een diep gevoel van verbondenheid met

een wereldwijd netwerk van medegelovigen.

Maar ook dichterbij huis zijn er bekende bedevaartsoorden die door onze parochianen – in georganiseerde vorm – worden bezocht. Denk bijvoorbeeld aan Lourdes. Maar ook Kevelaer, Beauraing en Banneux worden bezocht.

Voor hen die nog nooit een bedevaart hebben meegemaakt, nodigen de ervaringen van drie parochianen je uit om dit eens mee te maken. In de getuigenissen van Joke, Dennis en Fredi vinden ervaren bedevaartgangers herkenning:

### **Enthousiast naar Beauraing**

Dennis Sips vertelt: “In de Lievevrouweparochie ben ik sinds een jaar met veel plezier actief als acoliet, en sinds kort eveneens als koster, in de O.L.V. van Lourdeskerk, om zo nog een extra steentje bij te dragen aan het in standhouden van onze mooie geloofsgemeenschap. Vorig jaar was ik op bedevaart naar Beauraing waar ik volgende maand weer vol enthousiasme naartoe ga! Ik wilde graag mee naar dit Zuid-Belgische stadje, omdat pastoor Paul Verbeek en mijn mede-acolieten mij uitnodigden om daar ook eens de mis te dienen.

Dit was voor mij een grote eer, omdat het een genot was om medegelovigen te ontmoeten en deze (meer) te leren kennen. Bovendien mocht ik getuige zijn van persoonlijke zegeningen met een monstrans door pastoor Verbeek. Verder zag ik voor de eerste keer een kloosterzuster en de bus reed door een prachtig landschap langs de Maas.”



### **Onder de indruk van de Zoete Lieve Vrouw**

Fredi Hagedoorn is pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie: “In de familie van mijn moeder is het traditie om jaarlijks in mei op bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw in Den Bosch te gaan. Mijn opa en oma woonden daar in de buurt en liepen met hun zes kinderen jaarlijks elf kilometer naar de ochtendmis.

Later haalden wij opa en oma met de auto op. Als kind was ik enorm onder de indruk van de grote kathedraal. Van het Alziend Oog, Maria in haar mooie mantel en niet te vergeten de



Gildes die al trommelend en vendel zwaaiend voorop liepen in de processie. De vele pelgrims met hun verschillende dialecten, het samen zingen en na afloop dringen om een kaarsje aan te steken bij Maria. Daarna was het ook dringen op de terrassen om een plaatsje te vinden voor de afsluitende Bossche Bol. Vorig jaar ben ik lid geworden van de Broederschap, zodat de traditie in Den Bosch kan blijven bestaan. Als ik nu terug ga kom ik een beetje thuis. Ik bid bij Maria voor mijn familie, voor ons gezin en voor onze parochie.”



## Innerlijke rust in Kevelaer

Joke Akkermans-Lauwen is lid van het SamenZangKoor en de LieveVrouweCantorij. Ze is actief op de administratie van de parochie. Zij gaat op bedevaart naar Kevelaer, net over de grens in Duitsland. In de maand augustus organiseert de Broederschap van Kevelaer uit Bergen op Zoom en Omstreken, zijn jaarlijkse 2-daagse bedevaart naar dit Maria-oord. Joke: “Niet alleen de Brabantse, maar ook de Zeeuwse bedevaartgangers, sluiten zich bij ons aan. Sinds 2019 ben ik secretaris van deze Broederschap. Tijdens de bedevaart zijn er vieringen in de verschillende kapellen en kerken van Kevelaer. 's Avonds is er bijvoorbeeld een zeer indrukwekkende hoogmis in de Basiliek met vele misintenties. Na de Hoogmis is er een lichtprocessie. Die is altijd heel mooi, al die brandende kaarsjes.

Voor mij persoonlijk zijn het twee mooie, waardevolle dagen om bij Maria te zijn. In Kevelaer ervaar ik, dat ik door bezinning in deze inspirerende omgeving tot innerlijke rust kom en dat het mij steun en kracht geeft.”



# Tuinfeest

Door Nancy van der Zande & Ciska de Wit

**Zaterdag 22 juni is er voor het eerst een Tuinfeest voor gezinnen en jongeren van de Lievevrouweparochie. In de tuin van het Parochiecentrum.**

Heb je ze al gezien? De kleurrijke uitnodigingen voor het Tuinfeest voor gezinnen en jongeren uit de Lievevrouweparochie? Ze zijn gevouwen in de vorm van een bootje, en zijn zo een hint naar het thema van het Tuinfeest Natuurlijk ben je ook van harte welkom zonder zo'n uitnodiging.

## Vieren, ontmoeten en spelletjes

Zaterdag 22 juni 2024 nodigen we je van harte uit om naar het tuinfeest te komen. Het vindt plaats in de tuin van het Parochiecentrum (Burgemeester Stulemeijerlaan 8). Het begint om 14.00 uur met een tuinviering, en daarna is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten, en gezellig samen te spelen. Er is van alles te doen deze middag: van waterspelletjes tot knutselen, van speuren tot lekker bewegen.



## Aanmelden

Aan iedereen die komt willen we vragen om jou (en je gezin) aan te melden. Daarnaast willen we vragen om een (picknick)kleed mee te brengen, en iets lekkers voor in de pauze (taart, koekjes, cupcakes enz.) Ook hebben we hulp nodig tijdens deze middag. Heb je zin om te helpen? Laat dit dan aan ons weten. Wij hebben al veel zin in deze (zomerse) middag, komen jullie ook?

Aanmelden voor deze middag kan via [tuinfeest2024@gmail.com](mailto:tuinfeest2024@gmail.com) of via de QR-code die je vindt in de afbeelding.



**Tuinfeest 2024**  
voor gezinnen en jongeren van  
de Lievevrouweparochie  
Parochiecentrum Burgemeester Stulemeijerlaan 8  
**Zaterdag 22 juni** 14u-17u  
Aanmelden via [tuinfeest2024@gmail.com](mailto:tuinfeest2024@gmail.com) of QR-code.



# Verbonden in vrede: de 80e jubileumeditie van de Maria Ommegang in Bergen op Zoom

Door Etienne Ripzaad Bestuurslid PR & Communicatie Maria Ommegang



**Met de aanstaande viering van de 80e Maria Ommegang op 30 juni in Bergen op Zoom, staat onze gemeenschap op het punt om een bijzondere mijlpaal te bereiken. Te midden van de prachtige tradities en devotie die deze gebeurtenis omringen, is er één aspect dat ons allemaal verenigt: verbinding door ontmoeting.**

Het thema van de Maria Ommegang dit jaar luidt; 'Ja ik wil vrede', en weerklinkt als een krachtige oproep welke diepgeworteld is in de geschiedenis en het geloof van Bergen op Zoom. De Maria Ommegang benadrukt vrede en vrijheid. In de aanloop naar deze viering hebben we als organisatie kritisch gekeken naar hoe we de eeuwenoude verhalen kunnen vertalen naar het heden, met een focus op het verkrijgen van vrijheid in al haar vormen. Dit betekent dat we bepaalde tradities en declamaties enigszins aanpassen en moderniseren, maar wel in de kern passen bij onze dankstoet, zodat ze beter aansluiten bij de huidige boodschap van vrede en vrijheid die we willen uitdragen.







Op 30 juni zullen we niet alleen de heilige processie volgen, maar ook de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten op een unieke manier. De Maria Ommegang is een verbinder, gedragen door de krachtige boodschap van vrede en vrijheid.

Terwijl we ons voorbereiden op deze bijzondere dag, laten we niet vergeten dat elke ontmoeting een kans is om liefde te verspreiden. Laten we de Maria Ommegang aangrijpen als een gelegenheid om de banden binnen onze gemeenschap te versterken en nieuwe vriendschappen te smeden die een leven lang meegaan.

We hopen dat we met veel toeschouwers en deelnemers samenkomen, vol verwachting, vol vreugde en laten we samen de krachtige boodschap van 'Ja, ik wil vrede' laten klinken. Niet alleen voor onszelf, maar voor alle plaatsen die door oorlogsgeweld getroffen worden.

De Maria Ommegang vertrekt op 30 juni om 15.00 uur vanuit het Markiezenhof, die ochtend is er om 10.00 uur de Hoogmis in de St.-Gertrudiskerk. Vanaf 16.45 uur is de gezamenlijke afsluiting op de Grote Markt.





# Maria leeft!

Door Paul Verbeek

Onder deze titel brengen we Maria en haar verering in onze stad voor de elfde keer onder de aandacht in het kader van de jaarlijkse Maria Ommegang. De hele maand juni is de tentoonstelling te zien in de St.-Gertrudiskerk, die toelichting geeft over de gast Mariabeelden uit andere plaatsen.

De zeven vreugden zijn op doek geschilderd door Kees Warmoeskerken en Elly van Ree uit Zeeland heeft ze op mosselschelpen geschilderd. Ons oudste processiebeeld zal in juni een feestmantel dragen met rijke symboliek.

De tentoonstelling zorgt ervoor dat ook de weekbezoeker van onze St.-Gertrudiskerk in de sfeer komt van de Mariaverering in onze stad en onze Ommegang. Er wordt heel veel voorwerk geleverd om te zorgen dat we op 30 juni voor de 80ste keer met Maria door onze stad kunnen trekken. Het centrale thema van onze Ommegang is: Ja, ik wil vrede!

Iedereen is van harte op de tentoonstelling. Laten we zien dat Maria leeft in onze stad!

Bezoek de tentoonstelling tot aan de Maria Ommegang op 30 juni rond de zondagsviering. Of van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur en zondagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.

Vrede en Alle Goeds



# Maria Tenhemelopneming

Door Fredi Hagedoorn

**Donderdag 15 augustus vieren we om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk in een feestelijke eucharistieviering Maria Tenhemelopneming. Voorafgaand aan de viering bidden we om 18.45 uur de rozenkrans.**

Verschillende parochies kiezen er voor het feest van Maria Tenhemelopneming in het dichtstbijzijnde weekend te vieren. In de Lievevrouweparochie vieren we het feest op de dag zelf. Het Kerkkoor OLV van Lourdes zal de zang verzorgen. De werkgroep rozenkrans verzorgt het rozenkransgebed. Het pastoraal team gaat voor.

## Maria in de hemel

In de katholieke traditie geloven we dat Maria na haar dood in de hemel is opgenomen. Daar is ze dichtbij haar Zoon Jezus. Daar bidt ze voor ons. Als wij bij haar beeltenis een kaarsje opsteken en een Wees Gegroetje bidden, legt zij onze beden bij Jezus neer. Zo zorgt ze vanuit de hemel als een moeder voor ons.

## Hang de vlag uit

Heb je een vlag van de Maria Ommegang in huis? Hang deze dan op 15 augustus uit, zodat we in de hele stad Maria begroeten. *(foto: Johan Wouters)*



# De LievevrouweFair is weer verrassend

Door Koert Bastianen

In het weekend van 7 en 8 september a.s. maken we in de Lievevrouweparochie een start met het nieuwe werkjaar. Het pastorale team zal voorgaan in de vieringen van dit bijzondere weekend.

Voor ontmoeting en gezelligheid ben je van 13:00 uur tot 17:00 uur van harte welkom in de tuin van het Parochiecentrum tijdens de inmiddels welbekende en sprankelende LievevrouweFair.

De werkgroep Gastvrij Pastoraat is uitgebreid met twee nieuwe leden en samen met hen is er een gevarieerd programma ontstaan. Voor volwassenen is er een rijk aanbod van devotionalia, boeken en andere snuisterijen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een "zakje geluk" te kopen. Daarnaast kun je onder het genot van een hapje en een drankje genieten van livemuziek.

Uiteraard ontbreekt ook dit jaar de loterij niet. Loten daarvoor worden in beide kerken na de vieringen in de twee weekenden voorafgaand en tijdens de Fair verkocht. Er zijn weer mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs – net als in voorgaande jaren – een diner en de tweede prijs een lunch, beide bereid door niemand minder dan onze pastoor Paul Verbeek.

De opbrengst van de LievevrouweFair is bestemd voor een verdere opknapbeurt van de ruimtes in het Parochiecentrum.

We zoeken nog enthousiaste mensen, die een taart willen bakken of die jam willen maken. Meld je aan via:

[bastianenluijks@outlook.com](mailto:bastianenluijks@outlook.com)

Kom en vier met ons mee!!



# In gesprek met ... zuster Marie Cecile

Door Lucie Venmans

**Met de komst van zuster Rosa de Bie in 1838 in onze stad begon ook de geschiedenis van de Franciscanessen in Bergen op Zoom. De zusters van deze congregatie, hebben voor de complete opbouw van de gezondheidszorg in Bergen op Zoom gezorgd. Tot 1964 zijn er 341 zusters ingetreden tot deze Congregatie.**

Een van die zusters is zuster Marie Cecile. Voordat zij is ingetreden, heette ze Lenie Herder. Ze is katholiek en in november 1934 geboren in de Borgvlietsedreef. Nadat ze, als leek, was geslaagd voor het godsdienstexamen, heeft ze bij de zusters de opleiding verpleegster en kraamverpleegster gevolgd. Helaas heeft ze het beroep van kraamverpleegster niet kunnen / mogen uitoefenen. Na het behalen van het verpleegsterdiploma in 1964 is Lenie ingetreden tot de congregatie Franciscanessen. Ze heeft 25 mei 1966 de kleine belofte en na een tweejarige opleiding in 1969 de eeuwige belofte afgelegd. Vanaf die tijd heet ze zuster Marie Cecile; ze heeft nooit in een klooster gewoond maar steeds in kleine groepen van vijf à zes mensen. Ze was de eerste zuster met een verpleegsterdiploma en werkte met veel plezier afwisselend in het ABG en het Katrientje. Zij is ook de laatst ingetreden zuster in de congregatie in Bergen op Zoom.

Zuster Marie Cecile vond het niet zwaar om haar eigen leven achter zich te laten en om elke dag met anderen te zijn. De dagen werden gevuld met werken in de zorg en met gebed. Op "Stille Dag" mocht niet gepraat worden en dat is moeilijk als je voor mensen moet zorgen die afhankelijk zijn van jouw hulp. Een klein, vriendelijk woord kan een mens al veel goed doen, maar als religieuze moet je je aanpassen aan de regels die binnen de congregatie gelden. Op dagen dat zij vrij was van werken op afdeling, heeft zij niet stil gezeten maar altijd geholpen bij familie en kennissen. In 1993 is ze gestopt met het werken op afdeling. Het werk van de religieuzen in de zorg is inmiddels overgenomen door leken.



Binnen de Franciscaanse Congregatie zijn altijd ontmoetingen geweest met andere zustergruppen uit Oudenbosch en Roosendaal. Vanuit de congregatie is zuster Marie Cecile met de bus naar Lourdes geweest. Samen met de andere zusters was dat een mooie ervaring. Verder is ze vorig jaar samen met Roos naar Indonesië geweest. Dit was ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de Congregatie Zusters Franciscanessen in Soekaboemi in Indonesië. Beiden werden op het vliegveld met bloemen ontvangen. Vijfzeventig zusters van het klooster stonden, midden in de nacht, voor het klooster in twee rijen op hen te wachten. Zuster Marie Cecile vertelt dat het een fantastische tijd was; het waren veertien mooie dagen en ze is blij dat ze geweest is. Tijdens een Pasar Malam verkocht zuster Marie Cecile Indonesische spullen. De opbrengst van FL 3.000, — werd gebruikt om een eerste etage op een nieuw ziekenhuis in Sragen in Indonesië te bouwen. In haar kamer is ook veel Indonesië te zien, zoals schilderijen, een muziekinstrument en wajangpoppen.

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi vindt onze Franciscanes erg mooi want heel de natuur komt erin voor. Ze laat een tekening zien die gemaakt is in 1927. Franciscus staat naast zon, maan, sterren, vruchten, dieren, planten en bomen. Het is eenvoudig uitgebeeld maar alles staat erop wat we nodig hebben om te leven. Net als Franciscus houdt onze zuster van de natuur. Ze vindt het dan ook fijn dat haar chauffeur na de zondagsviering in de St.-Catharinakapel een omweg maakt door de bossen om haar naar huis te brengen. Tussen het vertellen van haar belevenissen door komen de wereldproblemen voorbij, het zijn herhalingen van natuurrampen, aardbevingen, bosbranden, overstromingen, kinderziekten, oorlogen dichtbij en verder weg, de korte lontjes die men tegenwoordig heeft en haar angst voor een derde wereldoorlog: het lijkt wel de tijd uit het Oude Testament voordat Jezus op aarde kwam.

Tenslotte wil ze kwijt dat ze onder de indruk is van het gebed dat Titus Brandsma in de gevangenis heeft gemaakt. Dit gebed wordt vermeld in de Noveen van Titus Brandsma die vanaf 6 mei in onze parochie werd gebeden. Zuster Marie Cecile heeft de volgende



boodschap voor ons: "Mensen, blijf in godsnaam bidden. Als je dat loslaat, is het einde zoek. Heb respect voor elkaar en ben behulpzaam."

O Jezus, als ik U aanschouw  
Dan leeft weer, dat ik van U hou  
En dat ook uw hart mij bemint  
Nog wel als uw bijzondren vriend.  
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed.  
Och, alle lijden is mij goed,  
Omdat ik daardoor U gelijk  
En dit de weg is naar uw Rijk.  
Ik ben gelukkig in mijn leed  
Omdat ik het geen leed meer weet,  
Maar 't allerverkorenst lot,  
Dat mij vereent met U, O God.  
O, laat mij hier maar stil alleen.  
Het kil en koud zijn om mij heen  
En laat geen mensen bij mij toe:  
't Alleen zijn word ik hier niet moe.  
Want Gij, O Jezus., zijt bij mij,  
Ik was U nimmer zo nabij.  
Blijf bij mij. Bij mij, Jezus zoet:  
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

*Gedicht, geschreven in de gevangenis van Scheveningen, 12 – 13 februari 1942*



Graag sluit ik me aan bij deze mooie boodschap waar wij iets mee kunnen en moeten doen. Zo moeilijk kan het niet zijn om naar elkaar om te zien en, waar mogelijk, te helpen. Na deze gezellige, maar ook serieuze ontmoeting ziet de wereld er in elk geval al een stuk mooier uit.

# Ineke brengt de communie rond

Door Astrid Halfhide



In onze parochie ondersteunen medewerkers de pastores door maandelijks de communie rond te brengen aan parochianen die vanwege hun gezondheid of mobiliteitsproblemen niet naar de kerk kunnen gaan. Eén van deze medewerkers is Ineke van Zunderd-Verdult. Via Mart Kuipers, die haar deze taak heeft overgedragen, raakte ze hierbij betrokken. Mart gaf haar het boekje “Communie Thuis”, een kleedje, een kruisje en de pyxis voor de hosties.

Ineke verzorgt nu de communie voor vijf personen. Elke maand, op de derde of vierde woensdag in de ochtend, bezoekt ze hen. De exacte datum varieert. Ze plant haar bezoeken zo dat ze ook rond belangrijke christelijke feestdagen vallen. Tijdens de bezoeken van ongeveer een half uur babbelt Ineke kort met de betrokkenen om een vinger aan de pols te houden. Bij signalen van behoefte aan meer pastorale zorg, informeert zij de pastors.

Na een korte inleiding leest ze een religieus stukje voor uit het boekje “Communie Thuis”, bidt het Onze Vader en Wees Gegroet en reikt ten slotte de communie uit. Ineke probeert alles in één ochtend te doen, maar bij een toename van het aantal mensen, zal ze ook middagen plannen. Ineke vindt deze taak waardevol en voelt zich er prettig bij. Ze merkt dat de mensen het zeer waarderen.

## Zelf communie thuis ontvangen

Wil je zelf graag de communie thuis ontvangen, of ken je iemand die dit wil, neem dan contact op via het parochiebureau. Het is ook mogelijk om zelf de communie mee te nemen voor een dierbare. Breng de communie op dezelfde dag naar degene die niet naar de kerk

kon komen. Gebruik, als je zelf ter communie gaat, een pyxis. Daarin krijg je een extra hostie. Een pyxis is een speciaal daarvoor bestemd doosje, wat je bijvoorbeeld kunt kopen na de zondagsviering in de OLV van Lourdeskerk.

# WIJ gaan op bezoek

Door Astrid Halfhide

**Wie zijn WIJ? WIJ zijn de leden van de bezoekersgroep van onze parochie. De bezoekersgroep bestaat momenteel uit 8 vrouwen en bezoekt nu 15 personen. De werkgroep heeft een aantal belangrijke taken en verantwoordelijkheden.**

Om daarover meer te weten te komen ga ik in gesprek met Hilde Martens, die de contactpersoon is van de werkgroep. Hilde vertelt dat zij zelf sinds 1,5 jaar verbonden is aan de werkgroep, maar dat er personen zijn die deze taak al veel langer verrichten.

Uit haar arbeidsverleden was Hilde betrokken bij de bemoeizorg en was deze taak een logisch vervolg daarvan. Er zijn veel eenzame, veelal oudere mensen in onze samenleving, die ook bijna niet meer de deur uitgaan. Om hen betrokken en verbonden te houden bij de samenleving en de parochie, is een luisterend oor voor hen meer dan welkom.



## Wat doen jullie dan tijdens zo'n bezoek en hoe vaak ga je bij de gasten op bezoek?

Het aantal keren is afhankelijk van de behoefte van de gasten. Onze gasten kijken uit naar het bezoek met een kopje koffie/thee en een warm, begripvol gesprek, waarin allerlei onderwerpen de revue passeren. Wij bieden niet alleen een luisterend oor, maar houden ook vinger aan de pols. Soms is een luisterend oor niet meer voldoende en is er behoefte aan meer (pastorale) zorg. Vanwege haar arbeidsverleden kent Hilde de wegen die naar die zorg leiden, zodat passende hulp kan worden verleend.

Ook daarom komt de werkgroep 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar, zodat de leden hun ervaringen kunnen delen en kunnen leren van elkaar om de wegen te kunnen bewandelen die nodig zijn. Bij de groep staan uiteraard de belangstelling voor mensen, hun verhaal en spirituele en emotionele behoeften voorop. Empathie en vertrouwelijkheid staan hoog in het vaandel en je moet ook flexibel zijn in jouw planning en bereid zijn om bezoeken aan te passen aan de behoeften en omstandigheden van jouw gasten.

### **Hoe ervaren de leden hun bezoeken?**

Elke bezoeker heeft een vaste gast/gasten en kent de behoeften van deze personen. Onze leden voelen zich nuttig, ondersteunend en de contacten met hun gasten zijn waardevol voor alle betrokkenen. Zij zijn de verbinding met de gemeenschap dichtbij en verder weg.

### **Wat valt jou op na 1,5 jaar en wat zijn de wensen van de werkgroep?**

Opvallend is vooral dat er zo weinig aanwas is van gasten. In de samenleving worden mensen ouder en er zijn vele eenzamen. Hilde denkt dat de onwetendheid een rol speelt en omdat er vele instanties zijn die deze zorg ook verlenen. De onwetendheid betreft volgens Hilde niet alleen het bestaan van de werkgroep, maar ook dat je niet per se gelieerd hoeft te zijn aan de Lievevrouweparochie om bezoek te kunnen ontvangen. De werkgroep hoopt dan ook op meer gasten en als logisch gevolg daarvan ook uitbreiding van de groep, ook met mannen.

Dus wil je ook bezoek thuis ontvangen of juist de brug vormen tussen de mensen thuis en de bredere (parochie)gemeenschap en er mede voor zorgen dat degenen die thuisblijven, zich nog steeds verbonden voelen met de parochie en de samenleving, geef je dan op bij het parochiebureau.

Hilde, bedankt voor dit fijne en open gesprek.



# Wie kom jij tegen onderweg?

Door Nancy van der Zande

## Wie kom jij tegen onderweg?

De hele Bijbel staat vol met ontmoetingen. Jezus ontmoet tijdens zijn leven heel veel mensen. Deze verhalen kun je vinden in het Nieuwe Testament. Ken je bijvoorbeeld het verhaal van de Barmhartige Samaritaan? Of dat van de Emmaüsgangers? Voorbeelden van ontmoetingen tussen Jezus en de mensen. Het mooie is dat Jezus ons ook graag wil leren hoe wij met andere mensen om kunnen gaan. Vaak als wij onderweg gaan staan we niet zo stil bij de dingen die we tegenkomen op onze weg: we vergeten tegen wie we gedag zeggen, welke mooie dingen we meemaken, wat we zien onderweg. Zie je dat mooie nestje in de boom, of die prachtige bloemen die in bloei staan? Zie je die oude meneer die hulp nodig heeft, het kind dat alleen staat op het schoolplein?

Een leuke manier om eens stil te staan bij je omgeving is om een routetekening te maken van jouw weg naar bijvoorbeeld school, naar de stad, naar opa en oma. Neem een route in gedachten en teken wat je op deze weg ziet.

Vraag ook aan je (groot) ouders of je vriendjes of vriendinnetjes om datzelfde te doen.

Vergelijk jullie tekeningen als ze af zijn. Zien jullie hetzelfde, of komen jullie andere dingen tegen op jullie weg? Praat hierover met elkaar. Hoe bijzonder is het dat iedereen andere dingen ziet en tegenkomt op dezelfde route!

Wat heb je nodig: wit papier, kleurpotloden en stiften.



Bron: [geloventhuis.nl](http://geloventhuis.nl)

# Lief en Leed

## Gedoopt:

Nino Schetters  
 Dora Rovers  
 Cain Elst  
 Kiki van der Kraan  
 Lena Visschers  
 Mayson Moerland  
 Tjavi Weezepoel  
 Nora Verdonk  
 Mason de Jong  
 Lisa de Jong

## Communicanten:

Levin van Oers  
 Ruben Stokvis  
 Florian Stofbergen  
 Romano Brusket  
 Dean Sebregts  
 Medea Menhem  
 Anna-Maria Meulenbroek  
 Geovanni Winklaar  
 Donny Rokven  
 Hailey Luneta  
 Laura Lukasik  
 Kiara Lukasik  
 Annabel Linders  
 Celeste van Oijen  
 Helena Verkleij

## Gevormd:

Silvia Silva Dias

## Catechumenen:

Sander Aartsen  
 Elvira van Gool  
 Vakaris Rupeika  
 Mirjan Somsen  
 Mitch van der Zande

## Overleden:

Corry Schilperoort-van Winden 86 jr  
 Pierre Bogers 82 jr  
 Jo Hoogvliets-van Vuuren 85 jr  
 Dieni Hugens-Elzackers 90 jr  
 Harry Mulders 73 jr  
 Tonny Augustijn-Willigers 90 jr  
 Agnes Limberger-Beekman 90 jr  
 Frans Telkamp 93 jr  
 Hanny van Tilborg 82 jr  
 Diny de Waal-de Koning 91 jr  
 Truus Klootwijk-Roest 91 jr  
 Pauli Heuvelmans-Hoppenbrouwers 76 jr  
 Miep van den Born-van Kouwen 92 jr

*Dit zijn onze familieberichten sinds het uitkomen van het vorige nummer.*



# Jaap krijgt billenkoek

Door Jaap de Wit



Ik heb me eens laten vertellen dat iedere ontmoeting een levensles is. Hoewel ik deze theorie erg indrukwekkend vond klinken, werd hij direct ontkracht toen ik hem probeerde toe te passen op mijn eigen leven. De allereerste persoon die ik ooit ontmoette was een gynaecoloog, die meteen op mijn billen begon te slaan. Ik kan hier met de beste bedoelingen geen wijze les uit halen.

Toch spreekt het idee dat je mensen ontmoet met een reden me wel aan. Ik zie in de ontmoeting met mijn vrouw duidelijk de hand van God, maar ook van slechte ervaringen ben ik beter geworden. De mensen die me het meest gekwetst hebben, hebben me ook het meest effectief geconfronteerd met mijn eigen tekortkomingen.

Ik heb al verschillende keren met vrienden en geloofsgenoten over dit onderwerp gefilosofeerd, maar één vraag wordt tijdens zulke gesprekken nooit gesteld. Als God mensen met een reden op mijn pad zet, met welke reden zet Hij mij dan op het pad van de ander? Ik probeer oprecht iets voor de ander te betekenen. Dat lukt heus niet altijd, maar ik deel tenminste geen billenkoek uit zonder mezelf eerst even fatsoenlijk voor te stellen. Ha, dus toch een wijze les!

# Het Zonnelied

Door Richard van Grinsven ofmcap



*Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt om uw schepselen die U dienen;  
Laudate e benedicete mi Signore, Laudate.*

*Wees geprezen, mijn Heer, om schepsel broeder zon,  
die voor de ons de dag tot dag maakt  
en met licht en kleur stralend heen wijst naar de bron  
die het leven in zijn volheid raakt.*

*Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster maan  
en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar,  
om de wolken en licht en om alle weer bericht,  
broeder wind, fris en zacht of ontembaar.*

*Om het water dat helder en goed is voor wat leeft  
en verdeeld in duisternis stromen;  
wees geloofd om broeder vuur die ons licht en warmte geeft  
en kracht met kracht in ons hart wil komen.*

*Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepping die ons voedt;  
om de overloed van moeder aarde,  
die de bloemen en kruiden en vruchten groeien doet  
en wat leeft verhoogt in waarde.*



# Vrinden

Door Toon Hermans



*Ik wil wel honderd versjes aan de bomen wijden  
en aan hun zomerfeesten en hun wintertijden  
ik wil wel zingen van de bloemen en de dieren  
en van de planten en de zeeën en rivieren,  
maar ik wil de stad met al mijn vrinden niet ontlopen,  
je weet mijn nummer, de deur staat altijd open,  
want met respect voor eiken, beuken, berken, linden,  
ik zou geen dag meer kunnen leven zonden vrinden.*