

Magnificat

Het parochieblad van de
Lievrouweparochie

Inspiratie en verdieping
voor jouw geloof



Vormsel: zelf ja zeggen op je Doop

Column: Jaap griezelt er op los
In gesprek met... pastor Alida van Veldhoven
Vieren en herdenken

Inhoud

Voorwoord

Bijzondere momenten
in het kerkelijk leven

Van het parochiebestuur

Van de bestuurstafel

Van het pastoraal team

Vieren en herdenken

Hoofdartikel

Vormsel: zelf ja zeggen
op je Doop

Vanuit de geloofsgemeenschap

Bevrijding vieren en
slachtoffers gedenken

RedWednesday©

Pastorale zones:
families van parochies

Allerheiligen: een dag
van herinnering en
verbinding

Allerzielen: herdenken
en verbinden met onze
overledenen

Verdieping

In gesprek met... pastor
Alida van Veldhoven

Vormselvoorbereiding

Over de drempel:
volwassen en katholiek
worden

Voor kinderen

Wees een lichtje!

Familieberichten

Lief en leed

Column

Jaap griezelt er op los

Bezinning

Heiligen

Ik mis je

Colofon

Redactie

Jan Foesenek

Fredi Hagedoorn

Astrid Halfhide

Lucie Venmans

William Vertelman

Ook jij kunt bijdragen!

parochieblad@

lievevrouweparochie.nl

Deadline volgende uitgave:

08/11/2024

De redactie beslist over de
plaatsing.

Foto voorpagina

Dominika van Rij

Bijzondere momenten in het kerkelijk leven

Door Astrid Halfhide

Beste lezers,

Welkom bij de derde editie van 2024 van ons parochieblad *Magnificat*. Deze week verschijnt *Magnificat* in plaats van de gebruikelijke nieuwsbrief, die volgende week donderdag weer als vanouds in je mailbox zal zitten.

Het thema van deze editie is *Vieren en Herdenken*. Pastoor Paul Verbeek gaat in zijn pastoraal woord verder in op dit thema in deze periode van het jaar. We denken in deze periode veelal aan Allerzielen en Allerheiligen, maar we willen ook stilstaan bij andere bijzondere momenten in het kerkelijk leven, zoals het Vormsel en de catechumenen, die op latere leeftijd katholiek worden. Al deze bijzondere momenten worden nader belicht in deze uitgave.

Vieren en herdenken is een belangrijk kenmerk van onze kerk. We willen zoveel mogelijk mensen laten delen in deze bijzondere momenten, nu en in de toekomst. We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee te vieren en te herdenken tijdens de aankomende vieringen en momenten van bezinning.

Met het oog op voornoemde toekomst zet het bisdom Breda in op de missionaire parochie. Wat dat precies inhoudt en hoe we dat in de praktijk vormgeven, lees je in deze editie.

In deze editie maken we ook nader kennis met pastoraal werkster Alida van Veldhoven, die inmiddels al bijna twee maanden met veel enthousiasme meedraait in onze parochie.

Op de Kinderpagina is er aandacht voor Sint Maarten en een herkenbaar onderwerp voor jong en oud bij onze columnist Jaap.

We wensen je veel leesplezier en hopen dat deze uitgave je inspireert.

Van de bestuurstafel

Door Ari Franken, bestuurssecretaris

Op 7 juli namen we afscheid van diaken Anton Janssen als lid van het pastoraal team. Na de drukbezochte viering grepen parochianen de gelegenheid aan om Anton en zijn vrouw Inge alle goeds toe te wensen en hem te danken voor de tijd dat hij bij ons was.

Op 1 september konden we Alida van Veldhoven presenteren als pastoraal medewerker in een feestelijke Eucharistieviering. We zijn gelukkig met het feit dat we ons Pastoraal team, en niet alleen getalsmatig, op peil kunnen houden.

Op het gebouw-front is ook een en ander te melden: in de OLV van Lourdeskerk is er aandacht voor gebouwonderhoud. Gelukkig kunnen we rekenen op financiële ondersteuning van de "Vrienden van de Lourdes" voor het herstellen van een gedeelte van het dak. Het straatwerk achter het Parochiecentrum is opgehaald. Verder is de begroeiing onderhanden genomen zodat de tuin volgend voorjaar weer goed tot bloei kan komen.

Koert Damveld heeft, na jaren gedreven inzet in deze, de muzikale leiding van HRM overgegeven aan Nadia Rutkovska. Nadia is een bekende in onze koren-groep als dirigent van het Kerkkoor OLV van Lourdes. Nadia is per 1 september enthousiast aan haar nieuwe uitdaging begonnen. Ze beschouwt dit als een hele eer en het is fijn dat ze kan steunen op de blijvende support van Koert Damveld en Monique Jimkes.

Er is begin oktober in de OLV van Lourdeskerk een orgel uit Mol (B) bijgeplaatst. Het orgel is in prima staat en is ook door Hans Dogge als dusdanig beoordeeld als een welkome aanvulling op de instrumenten die het koor nodig heeft om haar begeleiding te garanderen.

We kijken terug op een geslaagde LievevrouweFair. Een bij uitstek aangename gelegenheid om elkaar, die het beste voor hebben met de parochie op allerlei vlak, te ontmoeten en bij te praten. Het bezoek in de persoon van de burgemeester geeft de betrokkenheid van het stadsbestuur aan. Het goede weer gaf "de instemming van boven".

Als parochiebestuur zijn we blij dat een en ander marcheert. We scheppen er genoeg in om voor de profane en praktische zaken zorg te dragen die het mogelijk maken om als parochie de missionaire taak waar te maken, en dat we daar als bestuur zoveel mogelijk aan bijdragen.

Vieren en herdenken

Door Pastoor Paul Verbeek

Vieren en herdenken is het thema van dit nummer. In deze periode van het jaar valt er veel te herdenken en te vieren.

Op de allereerste plaats de bevrijding van onze stad 80 jaar geleden. Op heel veel verschillende manieren zal hier vorm en inhoud aan worden gegeven. Onze stadskerk St.-Gertrudis heeft hierin haar eigen plaats en rol. Met eerbied staan we stil bij al die mensen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.

We genieten van onze vrijheid en leven mee met hen voor wie vrijheid en vrede een droom is.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop we onze voorbeelden vieren en onze lieve doden herdenken. Misschien ervaren we deze dagen nog meer dan anders dat er een band is over de muur van de lichamelijke dood heen.

Het gebruik van de Hubkes brengt een andere kleur binnen. Hubertus maakt ons tevens duidelijk dat we zorgzaam met Gods Schepping om moeten gaan. De jacht is nu alleen bedoeld om het evenwicht in de natuur te behouden.

Sint Martinus geeft ons het belang van mantelzorg aan. Op deze dag begint niet alleen de Vastenavond. We mogen bij uitstek op deze dag alle mensen die oprecht zorgen voor in het zonnetje zetten.

Ik wens jou veel leesplezier.



Vormsel: zelf ja zeggen op je Doop

Door Fredi Hagedoorn

Een moment van verstilde aandacht, tussen je (peet)ouders in. Een lied voor de heilige Geest op de achtergrond. De priester die met olie een kruisje op je voorhoofd maakt en zegt: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". Het is jouw ja op je Doop. Het is jouw ja aan God. Vanaf dat moment mag je voor altijd steun hebben aan dat kruisje, en ben je nooit meer alleen. Zo gaat het Heilig Vormsel. Ik leg je er graag alles over uit.



In het Vormsel bevestig je je Doop

Als kinderen naar groep 8 gaan, is het de gewoonte dat zij worden uitgenodigd voor het Vormsel. Want in groep 8 is een kind oud genoeg om zelf te kiezen. Om een sport te kiezen, en een rugzak voor de schoolboeken en de grote keuze voor de middelbare school. Natuurlijk overlegt het kind met de ouders. Maar ik vertel de kinderen dat hun mening steeds belangrijker wordt. Dat is ook zo in de kerk. Zij mogen zelf beslissen of ze de weg van Jezus willen gaan.

Ik vertel hen: "Toen je als kind gedoopt werd, zeiden je ouders God dank je wel voor jou. Jouw papa en mama wilden dat je bij Jezus zou horen. Ze wilden dat je lid zou worden van de Kerk. Dat God je jouw leven lang zou beschermen en eens op zal nemen in Zijn huis. En nu mag je zelf beslissen of je daarop "ja" wil zeggen."

Ook op latere leeftijd kan je aangeven dat je het Vormsel wil ontvangen. In onze parochie zijn nu verschillende jongeren en volwassenen die zich daarop voorbereiden. In een interview elders in deze Magnificat lees je daar meer over.

Tijdens de viering van het Vormsel spreken de vormelingen hardop hun keuze uit, in de geloofsbelijdenis. Deze tekst (Ik geloof in God de Almachtige Vader, enz.) bidden we iedere zondag hardop samen in de kerk. De priester die het Vormsel toedient, vraagt bij ieder

stukje van de Geloofsbelijdenis om antwoord van de Vormelingen. Als antwoord zeggen zij "ik geloof". In hun hand houden zij hun aangestoken doopkaars, die bij hun Doopsel aan papa en mama werd gegeven.

In het Vormsel raakt God de mens

Het Vormsel is het laatste van de drie initiatiesacramenten. Dat is een moeilijk woord voor rituelen waarmee je lid wordt van de Kerk. De andere twee initiatiesacramenten zijn Doop en Eerste Heilige Communie. Als je het Vormsel hebt ontvangen, hoor je helemaal bij de kerk.

Er zijn in totaal zeven Sacramenten. In Magnificat hebben we het eerder over de Doop gehad; de andere Sacramenten komen in volgende edities aan bod. Sacrament betekent: Geloofsgeheim. Je kan de Sacramenten zien als: "waarneembare en werkzame tekenen waarin God de mens raakt". Bij het Vormsel is het teken wat je kan zien, het kruisje op je voorhoofd. De priester zalft je hoofd met chrisma. Dit is speciale olie, die doordringt in je huid.

Maar waar je andere soorten olies, zoals zonnebrand, steeds opnieuw moet smeren, hoeft dat met het Vormsel maar één keer. Dat komt omdat we geloven dat de heilige Geest met de olie in je huid doordringt en jou nooit meer verlaat. Ik merk nu nog steeds de werking van het Vormsel als ik aanbel bij een onbekende familie. Vaak vind ik dat spannend, zeker als ik kom om met de familie de uitvaart van hun overleden dierbare voor te bereiden. Vanzelf voel ik dan het kruisje van mijn Vormsel opnieuw en dan voel ik: "Ik ben niet alleen, want God is bij me." Dan vertrouw ik dat ik de juiste woorden zal vinden.

In het Vormsel ontvang je de kracht van de Heilige Geest

De priester spreekt een speciale zin uit tijdens de zalving met chrisma: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". Met zegel bedoelt hij: deze zalving is een teken, die jou niet meer verlaat, zoals ik hierboven uitlegde. En het zegel komt van de heilige Geest. Het Vormsel is in het bijzonder het Sacrament van de heilige Geest. Je werd gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon én de heilige Geest. En bij je Eerste Heilige Communie ontving je in de hostie Jezus zelf, een stukje van het Lichaam van de Zoon van God. In het Vormsel draait het dus om de heilige Geest.

De heilige Geest is de grote onbekende van de drie. Hij is net als de Vader en de Zoon een persoon.

Jezus vroeg zijn Vader om aan zijn leerlingen een Helper te sturen, op het moment dat Hij zelf niet meer op aarde zou zijn. Daarom ontvingen zij na Hemelvaart met Pinksteren de kracht van de heilige Geest. Als tongen van vuur werd de Geest zichtbaar over de leerlingen met Pinksteren en zij ontvingen de kracht om over Jezus te gaan vertellen, op zo'n manier dat iedereen hen kon verstaan. Op een later moment bidden de leerlingen om de heilige Geest als zij een belangrijke keuze moeten maken. Zo merken de leerlingen dat ze ook na Jezus' dood niet alleen zijn. God is in de vorm van de heilige Geest bij hen.

De heilige Geest werkt in jou

Je kunt de heilige Geest niet zien. Je kunt de wind ook niet zien, maar wel zijn uitwerking. Je kunt de liefde ook niet zien, maar wel uitingen van liefde. Zo kun je ook de Geest niet zien, maar wel zijn uitingen: bijvoorbeeld liefde, vreugde, vrede, geduld en zachtmoedigheid. Door het Vormsel komt de heilige Geest ook in ons wonen. Bij iedere situatie mogen we om Zijn leiding vragen. Als we voor een keuze staan, of om woorden verlegen zitten. Als we wel willen bidden, maar niet weten hoe. Telkens helpt de heilige Geest ons ten goede. De heilige Geest leert ons wie wij zijn: kinderen van God, door Hem geschapen en gewild. Aan de Vormelingen geef ik daarom deze aansporing: "Het Vormsel is geen Sacrament voor wie op de bank wil blijven zitten. De heilige Geest stuurt je er op uit! De leerlingen van Jezus begonnen met Pinksteren aan de zending die Jezus hen gaf, om overal over Hem te vertellen. Zo zal de Geest ook jou zenden, om op jouw eigen manier, met jouw talenten, mee te werken aan het Koninkrijk!"

Het Vormsel is een prachtig sacrament. Ik bemoedig de kinderen om het te gaan ontvangen. En ik bemoedig ieder die het Vormsel al ontvangen heeft, om er vanuit te leven.

Wist je dat:

- De priester die het Vormsel toedient een Vormheer wordt genoemd?
- De eigenlijke Vormheer de bisschop is?
- De bisschop een priester kan aanwijzen om het Vormsel toe te dienen, in zijn plaats?
- De olie waarmee gezalfd wordt, chrisma wordt genoemd?
- Deze olie gemaakt wordt door de bisschop zelf, op woensdag voor Pasen?
- Deze olie super lekker ruikt?



Bevrijding vieren en slachtoffers gedenken

Door Paul Verbeek



Zo zou ik 27 oktober willen zien. Op 25, 26 en 27 oktober staan we op verschillende manieren stil bij de bevrijding van onze stad. Het is een goede traditie om de twee erevelden te bezoeken. Ik word altijd stil als ik naar de graven kijk. Ik zie namen van jonge mannen, die geen enkele Nederlander bij naam kenden. Ze kwamen naar ons om ons te bevrijden. Wat een idealisme. Ik denk aan hun families, die thuis hun foto op de kast hebben staan, misschien met een bloem en kaars: voor altijd in hun hart.

Door hen kunnen we 80 jaar bevrijding vieren!

Ik zie de beelden vanuit het Midden-Oosten en Oekraïne en zoveel andere plaatsen. Mensen op de vlucht, die familie en alles kwijt zijn. Wie gaat hun de vrijheid schenken? In wat voor rijkdom mogen we leven als we de vrijheid hebben!

In een oecumenische viering op zondag 27 oktober om 9 uur staan we stil bij 80 jaar bevrijding Bergen op Zoom in de St.-Gertrudiskerk. In deze viering laten we op een speciale manier onze verbondenheid met Canada zien. Geert van Aubel heeft uit Esdoornhout het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Esdoorn (Canada) gesneden. Dat beeld wordt gezegend in de viering en krijgt een vaste plaats in onze kerk.

Zo nemen we tot haar, de koningin van de vrede, ook nu onze toevlucht.

Van harte welkom op 27 oktober.

RedWednesday©

Door Jan Foesenek



Op RedWednesday© (20 november 2024) kleuren kathedralen, basilieken, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen bloedrood om aandacht te vragen voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. De St.-Gertrudiskerk zetten we ook in het rode licht. In verschillende kerken bidden we voor hen.

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Uit eigen onderzoek van Kerk in Nood (ACN) blijkt dat liefst 62 van de 196 landen wereldwijd (32%) aanzienlijke schendingen kennen. In 36 van die landen worden aanvallers zelden of nooit vervolgd voor hun misdaden. Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadisten en religieuze nationalistes hebben het in diverse landen op hen gemunt.

Op RedWednesday© vragen we aandacht en bidden we voor deze vaders, moeders en kinderen die vanwege hun geloof worden gediscrimineerd en vervolgd. Vorig jaar deden in Nederland maar liefst 164 kerken mee om schendingen van godsdienstvrijheid en christenvervolging aan de kaak te stellen.

Ook wij doen mee als Lievevrouweparochie met een kleine tentoonstelling over martelaren in onze Stadskerk toegewijd aan Sint Gertrudis. Meer informatie hierover volgt in de kerken en op de website.

Op **woensdag 20 november** zijn in de zone Brabantse Wal – onze familie van parochies – al de volgende vieringen gepland.

- 09.30 u Sint-Annaparochie – Vredeskerk in Steenbergem
- 15.00 u Parochie de Bron – Zuster Marie Adolphinekapel in Ossendrecht
- 19.00 u Sint-Norbertusparochie – Onze Lieve-Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal
- 19.00 u Lievevrouweparochie – OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom
- 19.00 u Samenkerk – Lambertuskerk in Wouw

Pastorale zones: families van parochies

Door Jan Foesenek

Met een indeling van het bisdom in vijf pastorale zones, wil het bisdom Breda in de komende jaren een missionaire impuls geven aan de parochies. De zones staan los van bestuurlijke parochiegrenzen en gaan naast de bestaande parochiestructuren opereren rondom missionaire initiatieven. In de pastorale zones werken parochies (pastorale teams, parochiebesturen, parochianen) samen om de Missionaire Parochie gestalte te geven.

De vijf pastorale zones in Bisdom Breda zijn: Zone Zeeland met vijf parochies, zone Brabantse Wal met zes parochie, zone Midden met vijf parochies, zone Breda met vijf parochies en de zone De Wijngaard met zes parochies.



Zone Brabantse Wal

De zone Brabantse Wal is de naam van de zone, waar onze parochie (Lievevrouweparochie – Bergen op Zoom) in samenwerkt met Parochie De Bron (Hoogerheide), Parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud (Wouw), Sint Norbertusparochie (Roosendaal), Sint Annaparochie (Steenbergen) en Sint Christoffelparochie (Halsteren). We kunnen de zone zien als een familie van parochies.

Samenwerking

Bisschop Liesen vraagt de parochies van ons bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Zoals Jezus zijn eerste leerlingen twee aan twee uitzond, zo vraagt bisschop Liesen zijn parochies om elkaar die hulp te geven.

Pastorale bekering

Werken aan de Missionaire Kerk vraagt om een pastorale bekering. De bisschop van Breda realiseert zich dat vertrouwde pastorale werkwijzen niet meer voldoen. Het geloof van de

Kerk is in de samenleving nauwelijks nog bekend. Parochies (pastores, bestuurders en parochianen) moeten 'er op uit trekken' om het Goede Nieuws van Jezus Christus te laten klinken. Dat vraagt niet alleen een aanpassing van werkwijzen, maar ook nieuwe wijzen van denken en beleven. Het vraagt om een nieuwe cultuur in de parochies.

Missionaire conferentie

Twee jaar geleden presenteerde bisschop Liesen zijn visie op de Missionaire Kerk. De nieuwe visie wordt steeds verder uitgedacht in studiedagen voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom. Sinds 2022 wordt jaarlijks een landelijke Missionaire parochie conferentie georganiseerd. De volgende conferentie is op zaterdag 8 februari 2025.

Renovatie in plaats van reorganisatie

Meer dan op een reorganisatie van de parochies zet de bisschop in op een renovatie. Hij vraagt parochies niet om te fuseren, maar om samen met het bisdom missionair beleid te ontwikkelen, en elkaar te helpen bij het maken van vernieuwende keuzes. Het samenwerken in pastorale zones is mede ingegeven door de suggesties die gedaan zijn in 2021 voor de wereldkerk in het document "De pastorale bekering van de parochiegemeenschap". Elke zone zal daarbij eigen accenten kunnen leggen. De ene zone zal wellicht sterker willen inzetten op Alpha, een ander op het pastoraat voor jonge gezinnen, en weer een ander op diaconale initiatieven. De bisschop heeft in elke zone een gedelegeerde benoemd die namens hem het missionair proces in de zone zal gaan leiden. Elke gedelegeerde vormt daartoe een Missionair Team voor de zone, dat het missionair beleid gaat uitzetten. De teams worden zo samengesteld dat er vooral parochianen in zitten die elkaar met hun verschillende talenten aanvullen, en die zich door de heilige Geest durven laten leiden.

Missionair Team Brabantse Wal

Het Missionair Team mogen we zien als een huiskerk en komt samen om over geloof te spreken, maar ook om samen te bidden, samen een eenvoudige maaltijd te gebruiken en tijd te nemen voor ontmoeting. Het Missionair Team komt regelmatig samen en op termijn zullen voorstellen worden ingebracht in het zoneoverleg van de pastorale beroepskrachten werkzaam in de zone Brabantse Wal om deze verder te ontwikkelen.

Voor de zone Brabantse Wal bestaat het Missionair Team uit pastoor/vicaris Paul Verbeek (zone gedelegeerde), pastor Fredi Hagedoorn, samen met: Isabella Geeve, Johan den Ouden, Daniël Kagchelland, Céline Blom-Mawaka en Laura van Tilburg.

Allerheiligen: een dag van herinnering en verbinding

Door Astrid Halfhide

Op 1 november eren we tijdens Allerheiligen de heiligen en dierbaren die ons zijn voorgedaan. Deze dag biedt een moment van bezinning, waarbij we stilstaan bij het leven, de dood en de onzichtbare verbinding die ons allemaal verbindt.



Allerheiligen: Oorsprong en Betekenis van het Feest

Allerheiligen, gevierd op 1 november, is een katholieke feestdag die alle heiligen viert, zowel de bekende als de onbekende. Waar andere heiligenfeesten gewijd zijn aan specifieke heiligen, staat Allerheiligen stil bij de heiligen die geen eigen feestdag hebben en viert het de universele heiligheid van alle gelovigen die in de hemel zijn.

Ontstaan van Allerheiligen

Het feest van Allerheiligen heeft zijn oorsprong in de vroege kerk. In de eerste eeuwen van het christendom werden martelaren – gelovigen die hun leven gaven voor hun geloof – op specifieke dagen herdacht. Naarmate het aantal martelaren groeide, werd het moeilijk om elke martelaar afzonderlijk te herdenken. Om die reden werd in de 4e eeuw een gemeenschappelijke dag ingesteld om alle martelaren te eren.

In de 7e eeuw werd het feest uitgebreid tot **alle heiligen**, niet alleen de martelaren. Paus Gregorius III bepaalde een speciale dag voor het feest, en in de 9e eeuw werd het door Paus Gregorius IV officieel ingesteld op 1 november. Dit markeerde de viering van de “gemeenschap van de heiligen” (“communio sanctorum”), zowel degenen die bekend zijn, zoals apostelen en martelaren, als degenen die in stilte hun leven wijdden aan het geloof en geen wereldwijde erkenning hebben gekregen.

Wat vieren we met Allerheiligen?

Allerheiligen benadrukt de verbondenheid tussen de kerk op aarde en de kerk in de hemel en is een dag van vreugde en eerbetoon, gewijd aan de mensen die de christelijke volmaaktheid hebben bereikt en nu bij God zijn. Deze heiligen, of ze nu officieel door de kerk zijn erkend of niet, worden geëerd voor hun heilige levens, hun toewijding aan het geloof en hun rol als voorbeelden voor alle gelovigen. Ze worden gezien als voorbidders voor de gelovigen op aarde.

Hoe wordt Allerheiligen gevierd?

Allerheiligen wordt traditioneel gevierd met een mis, waarbij de glorie en de heiligheid van God en de heiligen wordt geprezen. In sommige landen is Allerheiligen ook een officiële vrije dag, zoals in Frankrijk, Spanje en delen van Duitsland. Families bezoeken vaak kerkhoven om de graven van overleden familieleden te verzorgen en te versieren met bloemen, hoewel dit gebruik zich vaker richt op de volgende dag, Allerzielen.

In **Nederland** is Allerheiligen vooral een katholiek feest en wordt het in bepaalde delen van het land, zoals Zuid-Nederland, nog actief gevierd. De viering van Allerheiligen staat in het teken van een mis en soms ook processies of andere kerkelijke vieringen.

Verschil met Allerzielen

Hoewel Allerheiligen en Allerzielen nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze toch verschillend van aard. Waar Allerheiligen zich richt op het eren van heiligen in de hemel, richt Allerzielen zich op het herdenken van alle overledenen, inclusief diegenen die nog niet in de hemel zijn, maar voor wie gebeden wordt opdat hun zielen rust mogen vinden. Allerheiligen is dus meer gericht op vreugde en eerbetoon, terwijl Allerzielen een dag van gebed en herinnering is.

Vier mee

Allerheiligen is een diep spirituele dag binnen het christendom, waarbij de levens van alle heiligen worden geëerd, bekend en onbekend. Het is een dag van vreugde en reflectie, waarbij gelovigen worden uitgenodigd om na te denken over de heilige voorbeelden die hen zijn voorgegaan en om hun eigen geloof te verdiepen. Door de heiligen te eren, bevestigt het feest de hoop en de verbondenheid tussen de aardse en hemelse kerk, een essentieel geloofsaspect binnen het christendom.

Er is een Allerheiligen viering op **vrijdag 1 november om 10:30 uur** in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Kom ook en vier mee!

Allerzielen: herdenken en verbinden met onze overledenen

Door Astrid Halfhide

Op 2 november staan we stil bij Allerzielen, een dag van troost en herinnering. We eren onze dierbaren die zijn heengegaan, terwijl we de kracht van hun nalatenschap en de voortdurende band met hen blijven voelen.



Herkomst, Betekenis en Viering Wereldwijd

Allerzielen, gevierd op 2 november, is een katholieke feestdag waarop de zielen van de overledenen worden herdacht. Het is nauw verbonden met Allerheiligen, dat op 1 november wordt gevierd. Waar Allerheiligen de heiligen viert die de hemel hebben bereikt, is Allerzielen gewijd aan het bidden voor alle overledenen.

De herkomst van Allerzielen

De traditie van Allerzielen vindt zijn oorsprong in het christendom. Rond het jaar 998 werd het feest officieel door de Benedictijner monnik Sint Odilo van Cluny ingesteld. Zijn intentie was om een dag toe te wijden aan het gebed voor de zielen van alle gelovigen die waren gestorven, zodat ze de rust in de hemel zouden vinden. Het idee van bidden voor de doden heeft echter ook oudere wortels, die teruggaan naar vroegere religies en culturen, waar offers en gebeden voor de overledenen werden gebracht om hun zielen te helpen op hun reis naar het hiernamaals.

Wat vieren we met Allerzielen?

Allerzielen is een dag van herdenking, waarop families de graven van hun overleden dierbaren bezoeken. Ze steken kaarsen aan, leggen bloemen neer en bidden voor de overledenen. In veel katholieke landen is het gebruikelijk om een mis bij te wonen.

Het centrale thema van Allerzielen is de herinnering en het geloof in de voortzetting van het leven na de dood. Het feest benadrukt de verbondenheid tussen de levenden en de doden in de katholieke traditie.

Allerzielen in Mexico

De meest spraakmakende en kleurrijke viering van Allerzielen vindt plaats in Mexico, waar het bekend staat als **Día de los Muertos** (Dag van de Doden). In tegenstelling tot de somberheid van de Europese herdenking, is Día de los Muertos een levendige, feestelijke gebeurtenis. Mensen versieren altaren met foto's van hun dierbaren, bloemen, kaarsen en het favoriete eten en drinken van de overledenen. De gedachte is dat de zielen van de doden op deze dag terugkeren naar de aarde om samen met hun families te zijn.

Schedels en skeletten zijn symbolen die vaak worden gebruikt tijdens deze viering, maar niet op een macabere manier. Ze vertegenwoordigen juist de acceptatie van de dood als onderdeel van het leven. Mensen schilderen vaak hun gezicht als kleurrijke schedels (calaveras) en nemen deel aan parades en feesten. De sfeer is zowel feestelijk als spiritueel en benadrukt de vreugde van het samenkomen met overleden geliefden.

Andere landen

In andere katholieke landen, zoals **Italië** en **Spanje**, maar ook in **Brazilië**, waar het een dag van nationale rouw is, wordt Allerzielen ook gevierd, maar op een meer ingetogen manier. Families bezoeken de graven van hun dierbaren, leggen bloemen neer en steken kaarsen aan en eren hen op die wijze en met gebed.

Eren en herdenken

Allerzielen is een bijzondere dag die wereldwijd op verschillende manieren wordt gevierd, van ingetogen herdenking tot uitbundige vieringen zoals in Mexico. De essentie blijft echter hetzelfde: het eren en herdenken van de overledenen, met als doel hun zielen rust te brengen. Of het nu met kaarsen in een stille kerk gebeurt of met kleurrijke parades, Allerzielen benadrukt de voortdurende band tussen de levenden en de doden.

Allerzielen in de Lievevrouweparochie

Op **zaterdag 2 november** zijn er verschillende vieringen:

13:30 uur Allerzielenviering op de begraafplaats Nieuw Borgvliet aan de Pastoor Kuipersstraat te Bergen op Zoom

17:00 uur Eucharistieviering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes

19:00 uur Eucharistieviering in de stadskerk St.-Gertrudis

Iedere kerkganger ontvangt een gedachtenisprentje met de namen van de mensen van wie we het afgelopen jaar vanuit de parochie afscheid namen. Nabestaanden krijgen het gedachteniskruisje mee naar huis.

In gesprek met... pastor Alida van Veldhoven

Door Lucie Venmans

Op een mooie donderdagochtend had ik een ontspannen, maar serieus gesprek met onze nieuwe pastoraal werkster Alida van Veldhoven. Met haar komst is ons pastoraal team na het vertrek van diaken Anton Janssen weer compleet.



Alida is 58 jaar, alleenstaand en moeder van twee dochters die momenteel alle twee op kamers in Eindhoven wonen. Ze is al 12,5 jaar pastoraal werkster en aan dit jubileum is op zaterdag 10 augustus bij haar afscheid in de kerk van Ovezande aandacht besteed. Tijdens deze viering zijn geschilderde Maria's gezegend. Het waren de resultaten van de workshop "Maria schilderen op doek" onder leiding van Alida. Ze noemt het op een andere manier bezig zijn met geloven.

Alida werkte ooit bij Philips Lighting tot haar eerste zwangerschap. Omdat er daarna alleen mogelijkheden waren om in deeltijd bij een andere divisie te gaan werken, besloot ze om het licht buiten Philips te zoeken. Toentertijd was ze al vrijwilligster binnen de kerk en nu kreeg ze de gelegenheid iets nieuws te beginnen. Het werd de opleiding Theologie, die twee richtingen heeft: opleiding docent levensbeschouwing en pastoraat. Alida werd docent op middelbare scholen en ging daarna in het Pastoraat werken. Ze liep onder andere stages in het toenmalige ziekenhuis Lievensberg en bij tante Louise en werkte in diverse parochies in het Bisdom Breda.

Na vijf jaren in Zeeland te hebben gewerkt is Alida weer terug in Bergen op Zoom, waar zij in 2011 afscheid nam als Pastoraal projectmedewerkster jeugd en jongeren. Nu is ze terug als allround pastoraal werkster. Alida vindt het fijn te zien dat alles er nog is, ook al is alles anders. Voorlopig is ze betrokken bij Eerste Heilige Communie, Zin op Zaterdag, Jeugd,

Jongeren en Gezinnen, Parochie en School. Vieringen in Residentie Meilust, Het Nieuwe ABG en Uitvaarten worden ook haar werkterrein. Het is pastoraat in brede zin. Het pastoraal team werkt nauw samen en in de komende maanden bekijken ze hoe de verdeling van de werkzaamheden wordt. Nu is het een kwestie van overal kennismaken.

Contacten zijn gemakkelijk te maken bij het koffiedrinken na de vieringen. Als het mogelijk is, is onze nieuwe pastoraal werkster hierbij aanwezig en kan ze aangesproken worden, maar zelf zal ze ook actief contact zoeken. Verder kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn en wat we elkaar te bieden hebben. Het is belangrijk elkaar te leren kennen. Je hoopt dat dat bijvoorbeeld ook in een Communieproject gebeurt. Voor haarzelf bleek dat het Katholieke Geloof veel kracht kan geven en dat de rituelen je ook openstellen om iets te laten gebeuren: onze opdracht in het leven is om elkaar tot zegen te zijn.

Gelukkig heeft ons nieuw teamlid ook tijd voor ontspanning. Ze schildert, tekent en wandelt graag. Ze gaat in het voorjaar de 136 kilometer lange pelgrimstocht Walk of Wisdom rondom Nijmegen lopen, vindt zingeving en spiritualiteit bij de Franciscaanse Beweging, maar gaat ook graag winkelen met haar dochters. Verder is ze mantelzorger voor haar ouders. Bij hen ondervindt ze dat de ingesleten patronen van de drie R's je lang overeind kunnen houden in het leven. Ze voegt er nog een vierde aan toe. Het zijn behalve Rust, Reinheid en Regelmaat ook Religieus leven.

Tot slot laat Alida weten dat we veel rijkdom in huis hebben, als we open staan tot het nieuwe en we blij kunnen zijn met alle stapjes die we samen maken. We zijn, om met de Paus te spreken, Pelgrims van Hoop en Samen Onderweg. We zijn missionair als we in mogelijkheden kijken, elkaar hoop blijven geven, hoop toelaten en vooral niet vergeten: ELKAAR TOT ZEGEN ZIJN. We zijn een levende, bruisende parochie en dat mogen we koesteren.

Graag sluit ik me daarbij aan. Ik ga ervan uit dat we samen een mooie tijd gaan beleven waarbij we ons licht in de wereld mogen laten schijnen en elkaar gelukkig maken.

Vergeet niet we zijn het

ZOUT

van de aarde, en het



in de wereld

LICHT



Laten we daarom voor elkaar een

ZEGEN zijn

Vormselvoorbereiding

Door Judit Groos

Sinds 2019 ben ik actief als begeleider in de Vormselwerkgroep. Onze werkgroep bestaat uit vijf personen; Fredi Hagedoorn, Adrienne Proost, Corina Luijkx, Mitch van der Zande en ikzelf. Wij begeleiden de kinderen uit groep 8 in de voorbereiding naar het Heilig Vormsel. Deze kinderen kiezen er uiteindelijk zelf voor om het Heilig Vormsel te mogen ontvangen. Ik vind het erg fijn om met kinderen van deze leeftijd over het geloof te mogen praten.

Zodra het schooljaar is begonnen wordt er een informatieavond voor de toekomstige vormelingen en hun ouders georganiseerd. Tijdens deze avond leggen we uit wat het Vormsel eigenlijk is, zowel aan ouders als aan de vormelingen.

Tussen deze informatieavond en de daadwerkelijke vormselviering komen we negen keer samen met de vormelingen in het Praathuis in de OLV van Lourdeskerk. De bijeenkomsten hebben allemaal hun eigen thema, we volgen de methode Vormselkracht. Deze bestaat uit een werkboek voor de vormelingen en een boek voor de begeleiding. Iedere bijeenkomst staat er een thema centraal.



De eerste paar bijeenkomsten staan in het teken van elkaar leren kennen. Dat doen we door bijvoorbeeld in de tweede bijeenkomst samen te eten. Alle vormelingen maken thuis wat te eten klaar zodat we er dan samen van kunnen eten. Tijdens deze bijeenkomst maakt iedere vormeling zijn/haar eigen gebedssnoer. Dit gebedssnoer heeft zeven verschillende kleuren kralen. Iedere kleur staat voor een ander soort gebed. De gebeden die bij dit gebedssnoer horen, gebruiken we bij iedere daaropvolgende bijeenkomst om deze mee te openen.

We proberen de kinderen hiermee te stimuleren om te bidden. Maar de groep vormelingen van dit jaar heeft geen stimulans nodig. Op de vraag of ze wel eens bidden thuis, kwam een volmondig ja. Ze vertelden dat ze op verschillende momenten van de dag bidden, voornamelijk als ze even alleen zijn. Hoe mooi is dat!



Zondag 10 november presenteren de vormelingen zich in de viering in de OLV van Lourdeskerk. Het zou fantastisch zijn als ze zich voor zouden mogen stellen aan zo veel mogelijk mensen in de parochie, ze doen tenslotte hun Heilig Vormsel om te laten zien dat ze bij de kerk willen horen.

De bijeenkomst die mijzelf ieder jaar het meeste raakt, is de bijeenkomst waarin de kinderen een labyrint in de kerk mogen lopen. Ze vinden het zelf ook altijd best wel spannend, want de lampen in de kerk gaan uit. Ze lopen het labyrint om bij zichzelf na te gaan waarom ze graag het Heilig Vormsel willen ontvangen. Dat wat ze overdenken mogen ze op een kaart aan zichzelf schrijven.

Wanneer de kinderen om de beurt het labyrint lopen, komen de ouders samen om een gesprek over hun kinderen en het geloof aan te gaan met elkaar. Alle ouders ontvangen ook een kaart waarop ze een boodschap aan hun kind mogen schrijven over het Vormsel. Deze kaarten geven we, samen met nog wat andere tijdens de bijeenkomsten verzamelde memorabilia, aan het eind van de vormselviering aan de vormelingen mee.

De vormselviering van de vormelingen die zich nu voorbereiden op het Heilig Vormsel is op **zaterdag 11 januari om 17.00 uur** in de OLV van Lourdeskerk. Ik nodig ieder van harte uit om met ons mee te vieren.

Over de drempel: volwassen en katholiek worden

Door Fredi Hagedoorn

Het is een druilerige woensdagmorgen als we elkaar ontmoeten in het Parochiecentrum. Elvira van Gool (43) is met de plek al vertrouwd, voor Luuk Jacobs (34) is het allemaal nog nieuw. Allebei hebben ze het geloof en de kerk gevonden. Of eigenlijk teruggevonden. Elvira liet zich in augustus dopen. Luuk is als kind al gedoopt. In januari zal hij gevormd worden. Voor allebei een hele bewuste keuze. Ik ga met hen in gesprek over God zoeken, rust vinden in Christus en bewust katholiek worden.



Elvira en Luuk kennen het geloof allebei uit hun kindertijd. Elvira: “Ik ben met geloof opgegroeid. Ik ging naar een protestant christelijke school en genoot daar van de Bijbelverhalen. Mijn ouders stonden zeker open voor het geloof maar de keuze om ons wel of niet te laten dopen mochten wij zelf beslissen. Als ik met mijn opa en oma naar de katholieke kerk ging, vond ik dat heel fijn.

Later bezocht ik verschillende kerken, maar ik voelde me nooit thuis. Het ging me niet alleen om God vinden, ik zocht ook een plek waar ik niet weggekeken werd als nieuwkomer. Het geloof was echter nooit weg. Thuis vierde ik Kerst en Pasen. Door een uitnodiging voor Alpha kwam ik op de website van de Lievevrouweparochie en heb ik contact gelegd. Dat contact voelde goed.”

Luuk: “Ik ben wel gedoopt als kind en heb mijn communie gedaan. Mijn moeder is heel gelovig. Ze bidt twee keer per dag. Mijn vader geloofde ook, maar hij ging alleen met Kerstmis naar de kerk. Toen ik zelf mocht kiezen om mijn Vormsel te doen in groep 8, wilde ik dat niet. Dat vonden mijn ouders niet leuk. Ik raakte het geloof kwijt.”



Zoeken

Luuk vervolgt: “Pas toen mijn vader vorig jaar overleed, kwamen de vragen. Ik vroeg me af waarom het gebeurd was en waar hij nu is. Ik ben echt gaan zoeken naar de waarheid. Toen heb ik ontdekt: Christus is het voor mij, dit is de waarheid voor mij.”

Elvira: “Ik heb ook intensief gezocht. Ik ben ook bij de PKN (Protestante Kerk Nederland, FH) geweest. Ik heb ook yoga gedaan. Hoe meer je zoekt en meemaakt, dan proef je wat echt is”.

Luuk: “Dat herken ik. Ik ben dus van huis uit katholiek, daarom ben ik daar uitgekomen.

Maar ik heb ook in de Islam gezocht. Ik heb heel veel gelezen en op internet gezocht. Toen ik er niet meer uitkwam, kwam ik een vriend van mij tegen, Bart. Hij is een paar jaar geleden in de OLV van Lourdeskerk gedoopt. Hij heeft heel veel kennis, hij heeft veel uitgelegd. Dat heeft me geholpen. Nu kan ik zeggen: Christus is het voor mij. Bart nodigde mij uit: “Kom naar de kerk.”

Over de drempel

Luuk: “Het was fijn dat die uitnodiging er was. Ik voelde wel echt een drempel om te gaan. Want zonder die uitnodiging denk je: Mag ik daar weer naar binnen? Het was een opluchting toen ik er was.”

Elvira: “De eerste keer naar de kerk gaan vond ik ook heel spannend. Dat voelde ongemakkelijk. Je hebt toch het idee dat mensen naar je kijken. Maar misschien zit dat ook wel in jezelf, dat kan. Maar als je vaker komt, zijn de mensen vriendelijker en stap je ook makkelijker op iemand anders af. Nu kijk ik uit naar de zondag en hoort naar de kerk gaan er echt bij. Als ik een keer niet kan, dan mis ik dat echt. De viering geeft mij zoveel en brengt mij nog dichterbij God en Jezus.

Ik heb in het begin heel veel via de livestream meegekeken. Je weet in het begin niet hoe het allemaal werkt. Maar God bemoedigde mij in een droom en toen koos ik ervoor om gedoopt te worden.

Toetreden

Omdat er in januari meer volwassenen naar de parochie toe kwamen om gedoopt en gevormd te worden, hebben we hen samengebracht in een groepje. Elvira: “Na mijn

aanmelding voor de Doop begonnen we de voorbereiding in een groep. Dat gaf veel steun. We konden samen nadenken over geloofsthema's. Dat vond ik echt een verrijking!" Volwassenen die katholiek worden en nog niet gedoopt zijn, ontvangen de drie initiatiesacramenten in één viering. Dat noem je toetreding. Elvira werd met twee anderen op 18 augustus gedoopt en gevormd. Ze ontving ook haar Eerste Heilige Communie. Elvira: "Ik was heel nerveus en gespannen toen ik gedoopt werd. Maar het Vormsel net daarna was echt een gelukkig moment. Ik kan het niet beschrijven." Ik vraag of God er bij was. "Ja, o ja," zegt Elvira stralend. "Ik was toen blij en ben er nog steeds blij van!"

Geloof delen

Elvira: "Ik heb nooit getwijfeld over mijn geloof. Je krijgt wel eens reacties van anderen, die het niet begrijpen. Dat vond ik voor ik koos om gedoopt te worden wel eens lastig. Want wat moet je daarmee? Nu is wat de ander vindt iets van die ander; het is nu mijn eigen keuze. Ik wil er nu ook enthousiast over vertellen, al heeft natuurlijk niet iedereen daar oren naar. Luuk: "Ik krijg ook veel vragen, ook van vrienden. Dan wil ik ze laten zien wat ik gevonden heb en kom ik graag met bewijzen. Ik wil hen op Christus wijzen."

Het enthousiasme van Elvira en Luuk werkt in ieder geval aanstekelijk in hun familie. Doordat Luuk naar de kerk gaat, komt zijn moeder ook weer mee. Hij gaat samen met haar in januari het Vormsel doen. Want zij was vanwege een verhuizing in haar kindertijd nog niet gevormd. Luuk: "Het geloof wat ik heb meegekregen en daarna verloor, pak ik nu weer op. Het is heel fijn om dat samen met mijn moeder te doen. Ik wil ook een voorbeeld van geloof zijn voor mijn dochtertje. Als ik gevormd ben, wil ik haar daarna ook laten dopen." Zo start een nieuwe groep geloofsleerlingen, want naast Luuk en zijn moeder zijn er ook jongeren die gedoopt en gevormd willen worden.

Elvira: "Ook mijn dochter Fenna van bijna vijftien zal samen met jou, Luuk, de voorbereiding doen. Zij wil ook gedoopt worden. We hebben het thuis nu vaker over het geloof. Ik geef haar en onze zoon mee dat ze door het geloof mogen voelen dat ze nooit alleen zijn. Mijn man gaat ook mee naar de kerk. Eerst meer voor mij, maar nu ook voor zichzelf."

Luuk voelt zich anders sinds hij het geloof terug gevonden heeft: "Ik vind bij God een bepaalde rust, gemoedsrust. Dat je fouten mag maken en na een fout weer opnieuw mag beginnen. Ik was vroeger bezig van activiteit naar activiteit, van feestje naar de voetbal, te leven. Als het ene geweest was, dacht ik: wanneer is het volgende? Nu ben ik niet meer zo bezig met doen, doen, doen en heb ik veel meer rust."

Elvira sluit af: "Ik heb nu het idee dat ik er meer mag zijn. Het geloof heeft mij verrijkt. Ik ben echt gelukkiger."

Op **zondag 3 november** ontvangen Luuk en de andere geloofsleerlingen de catechumenenzegen om 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. Dit is een zegen ter bemoediging op weg naar de feestelijke dag van de Doop en het Vormsel op **12 januari 2025**.

Wees een lichtje!

Door Nancy van der Zande

11 november is voor veel mensen een bekende belangrijke datum. Zo wordt in het zuiden van het land 11-11 gevierd als begin van de Vastenavond, maar misschien ken je ook het andere feest wel wat gevierd wordt op 11 november: Het feest van Sint Martinus, oftewel Sint Maarten.

Ook hier in Bergen op Zoom worden lampionentochten gelopen op 11 november en gaan kinderen langs de deuren om Sint Maarten te vieren. Maar wie was hij dan precies? Sint Maarten was een soldaat die de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar gaf tijdens een van zijn tochten. In zijn slaap later werd Maarten gewekt door een helder licht dat in zijn kamer scheen. Jezus verscheen in de gestalte van de arme bedelaar. Hij had de helft van Maartens mantel om zijn schouders. Deze droom maakte zo'n diepe indruk op Maarten en die dag besloot hij om Christus te gaan dienen. Hij ging uit dienst bij de keizer, en leefde de rest van zijn leven vol goedheid, liefde en opoffering. Hij was voor velen een groot voorbeeld!

Sint Maarten keek goed om zich heen, hij zorgde goed voor de mensen in zijn omgeving. Doe jij dat ook? Breng jij wel eens een bezoekje aan iemand die jouw aandacht nodig heeft? Of deel jij iets van jezelf op school aan een vriendje dat jouw hulp kan gebruiken? Denk eens aan wat Sint Maarten deed, wanneer jij het feest gaat vieren. Geef bijvoorbeeld jouw lampion aan iemand anders of maak iets anders moois voor iemand. Zo kun jij ook voor jouw omgeving een lichtje zijn!

Soldaat Maarten is barmhartig.
Hij ziet een arme man,
en geeft zijn halve mantel,
omdat hij delen kan.

Die nacht in diepe dromen
ziet Maarten Jezus zelf,
als arme teruggekomen,
gekleed in de mantelhelft!

Sint Maarten laat zich dopen
en neemt een groot besluit:
hij wil als monnik leven,
hij gaat het leger uit.

Geliefd bij alle mensen,
om z'n barmhartigheid beroemd,
wordt hij, zonder 't te wensen,
bisschop van Tours benoemd.

Wij vertellen zijn verhalen
als een inspiratiebron,
want zijn licht is blijven stralen
in elke lampion!

(c) Marjet de Jong

Lief en leed

Gedoopt

Jordania Winklaar

Jonah Goris

Babette van den Brink

Josefien van den Brink

Dorrien van Dijk

Anna-Sophia Wammes

Gevormd

Mitch van der Zande

Toetreding tot de katholieke kerk

Elvira van Gool-Goossens

Sander Aartsen

Vakaris Rupeika

Overleden

Kees Warmoeskerken 72 jr

Piet Baas 75jr

Zuster Angela Jansen 87 jr

Paul Krist 54 jr

John Zandee 94 jr

Loes van Eekelen-Jansen 85 jr

Toos Verswijveren-van den Heuvel 93 jr

Zuster Laetitia Theloosen 97 jr

Lena Franken-Huijbrechts 95 jr

Adrie Kalker 85 jr

Nelleke Schepers-Geers 84 jr

Koos Hellemons 97 jr

Ger Brok 91 jr

Dit zijn onze familieberichten sinds het uitkomen van de vorige Magnificat.



Jaap griezelt er op los

Door Jaap de Wit



Zo rond de tijd van Allerheiligen en Allerzielen worden we vooral gebombardeerd met een ander feestje: Halloween. Mijn kinderen vinden dit een fantastisch feest, en eerlijk gezegd kan ik er ook wel van genieten. Toch is dit niet onomstreden. Ik zie elk jaar gelovigen op social media, die waarschuwen voor dit “demonische” feest, en elk jaar verbaast het me weer. Er zijn volgens mij maar weinig moderne tradities zo liturgisch verantwoord als Halloween vieren aan de vooravond van Allerheiligen. Net zoals Pasen ondenkbaar is zonder Goede Vrijdag, zo kunnen we ook de heiligen in de hemel niet ten volle gedenken zonder eerst even stil te staan bij de dood. Niet zozeer omdat alle heiligen zelf ooit de confrontatie met de dood zijn aangegaan, maar juist omdat dankzij Jezus de dood is overwonnen. Hij heeft de heiligen een doorgang naar het eeuwig leven gegeven. Het is Christus zelf die de brug vormt tussen Halloween en Allerheiligen, de dood en het eeuwig leven. Het carnavaleske van Halloween maakt dat overduidelijk. De dood wordt niet verheerlijkt, zoals sommigen beweren, het wordt luchtig gemaakt. Allerheiligen wordt dus voorafgegaan door Halloween, zoals engelen in de Bijbel iedere blijde boodschap voorafgaan met “Wees niet bang!”

Heiligen

Door naar: Carlos Desoete



*Laat ons heilig verklaren:
de armen van geest
die hun leven radicaal beleven
als een geschenk van God;*

*de naamloze mensen
die mee in het verdriet gaan staan
van hun naaste medemensen;*

*de stille werkers
die in hun inzet, zachtheid en moed
met elkaar verbinden;*

*zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
en daarom weigeren
om elke vorm van onrecht goed te praten;*

*zij die barmhartig zijn, en teder en fijngevoelig omgaan
met de kwetsuren van hun medemens;*

*zij die vrede brengen
midden een wereld van geweld;*

*zij die om hun geloof, hun hoop, hun liefde
slachtoffer zijn van pestgedrag...*

*Laat ons hen heilig verklaren
want zij zijn de dragers van een nieuwe manier van leven,
getekend door "Ik zal er zijn voor u".*

Ik mis je

Door een onbekende auteur

*Ik mis je vaak
niet je woorden
niet je glimlach
niet je adem
niet je lichaam*

*Ik mis je vaak
niet je kommer of verdriet
niet je tasten of zoeken
niet je blij of eenzaam zijn*

*Ik mis je vaak
en als je vraagt:
"Wat mis je dan?"
dan moet ik het antwoord schuldig blijven
niet omdat ik het niet weet
niet omdat ik het niet kan zeggen ...*

*Maar omdat het niet in woorden kan
laat de stilte het antwoord zijn
laat de wind of bloemen het antwoord zijn
laat de liefde het antwoord zijn
en laat God, die liefde is,
zeggen of het antwoord echt is ...*