

Magnificat

Het parochieblad van de
Lievrouweparochie

Inspiratie en verdieping
voor jouw geloof



De Vastentijd: een tijd van bezinning

Pasen: "Hij geeft hoop!"

Opnieuw beginnen: sacrament van boete en verzoening

Inhoud

Voorwoord

Hij geeft hoop!

Van het parochiebestuur

Van de bestuurstafel

Van het pastoraal team

Pasen: "Hij geeft hoop!"

Hoofdartikel

De Vastentijd: een tijd van bezinning

Vanuit de geloofsgemeenschap

Expositie Compassie in de Sint Gertrudiskerk

Vastenactie 2025
'Schoner koken, beter leven'

Peuter- / Kleuterviering
Geef mij je hand

Bergse Passie

ReliVisie, het ZuidWest TV programma over geloof

Verdieping

Het Paastriduüm: een uitnodiging om mee te vieren

Opnieuw beginnen: sacrament van boete en verzoening

In gesprek met...
Manon Kruf

Voor kinderen

Jubeljaar

Familieberichten

Lief en leed

Column

Jaap plakt graag zegeltjes

Bezinning

Veertigdagentijd

Colofon

Redactie

Jan Foesenek

Fredi Hagedoorn

Astrid Halfhide

Lucie Venmans

William Vertelman

Elvira van Gool

Foto's: Elma Bastianen-Luijks

Foto's: Riet Huster

Opmaak: Marco Malm

Ook jij kunt bijdragen!

parochieblad@
lievevrouweparochie.nl

Deadline volgende uitgave:
09/05/2025

De redactie beslist over de plaatsing.

Foto voorpagina

Kinderpaasspel 2023, dit jaar op 19 april

Hij geeft hoop!

Door Astrid Halfhide

De Veertigdagentijd nodigt ons uit tot bezinning en voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.

Het is een tijd van inkeer, van stilstaan bij ons leven en onze keuzes. Soms maken we fouten, maar telkens weer krijgen we de kans om opnieuw te beginnen. God geeft hoop, keer op keer.

In dit nummer van Magnificat verdiepen we ons in boete en verzoening, een weg naar herstel en een nieuw begin. De biecht, eeuwenlang een kernmoment in de katholieke traditie, biedt ruimte om schuld en last achter te laten en met een oprecht hart verder te gaan.

Daarnaast delen we inspirerende verhalen uit onze geloofsgemeenschap.

Manon Kruf vertelt over haar taak als acoliet in de St.-Gertrudiskerk en Irene Steenbergen neemt ons mee in de wereld van de peuter-/kleuterkerk. Pastoor Paul Verbeek nodigt ons uit voor de nieuwe tentoonstelling Compassie en de Bergse Passie, een nieuwe manier om samen het lijdensverhaal te beleven.

Het bestuur borduurt voort op het thema van het Jubeljaar en is hoopvol voor de toekomst.

Diaken Jan Foesenek belicht ReliVisie en natuurlijk staan we stil bij de Vastenactie, waarin we ons inzetten voor de ander. Onze jongste parochianen zijn ook Pelgrims van Hoop en maken in deze uitgave (nader) kennis met het Jubeljaar.

Het Paastriduüm wordt nader belicht: het hoogtepunt van ons kerkelijk jaar waarin we van Witte Donderdag naar de vreugde van Pasen gaan. We nodigen iedereen uit om samen deze weg te gaan, van Veertigdagentijd naar Pasen.

Van de bestuurstafel

Door Annette Stinenbosch, vice-voorzitter



Beste mede-parochianen,

We staan aan het begin van een bijzonder jaar: het Heilig jaar met als thema "Pelgrims van hoop". Een jaar waarin ik hoop dat er veel mooie en goede dingen zullen gebeuren. Bij het uitkomen van deze uitgave van Magnificat zijn we nog kopke n'onder in de leut, dus ik verwacht dat u in de vastenperiode dit blad echt zult gaan lezen. De Vastenavond, een tijd van saamhorigheid en verbroedering, die afgesloten wordt met het halen van het askruisje op Aswoensdag, een bijzonder moment.

We zijn als parochie dit jaar goed begonnen met de nieuwjaaronthoening in de Gertrudiskerk, georganiseerd door de werkgroep gastvrij pastoraat, met hele mooie muzikale ondersteuning en tevens de opening met het kunstwerk "Pelgrims van Hoop" van Els De Coker. Dit kunstwerk blijft het gehele jaar staan en de beeldjes zijn los te koop.

Zoals u weet starten we in januari altijd met de actie Kerkbalans. Het is bijzonder om zovelen parochianen enthousiast te zien meehelpen aan deze actie. Alle brieven die zijn ingestoken in de enveloppen en het rondbrengen ervan. Velen tientallen mensen hebben geholpen om deze brieven door onze gehele parochie rond te brengen. Dank aan alle lopers en brievenstekers voor hun tomeloze inzet! Dank jullie wel!! En de eerste financiële bijdragen zijn binnen, wij hopen erop dat er nog veel meer bijdragen zullen volgen. Het is goed te merken dat u meebouwt aan de toekomst van onze parochie! Ook door de ontvangst van mooie legaten in het afgelopen jaar, hebben we ons erg gesteund gevoeld.

Als bestuur zijn we onder andere bezig met het “nieuwe” orgel wat 4 mei wordt ingezegend. En het verleggen van de kabels voor de streaming in de OLV van Lourdeskerk, zodat er ook zicht is op ons koor, de verkoop van de grond aan de van Heelulaan en het verbeteren van het geluid in de St.-Gertrudiskerk.

De eerste versie van de Bergse Passie zal op 4 april worden uitgevoerd! Een statiewandeling door de stad, de tentoonstelling “Compassie” en de 24-uurs gebedsmarathon (28 maart 19.00-24.00 uur in de Lourdeskerk) met als thema “Mijn Hoop is op u gericht!” geeft aan dat onze parochie leeft en dat we iedereen welkom heten.

Met “Hoop stelt niet teleur” kondigde paus Franciscus dit jubeljaar aan. De Paus benadrukt dat we als christenen af en toe sterke momenten nodig hebben om onze hoop te voeden en te versterken. De Paus heeft het zo mooi verwoord: “Alles binnen en buiten ons schreeuwt om hoop. Deel deze hoop met de mensen om u heen.”

Pasen: “Hij geeft hoop!”

Door Paul Verbeek

Dat is het thema van Pasen in onze parochie. Het sluit helemaal aan bij het jubeljaar 2025: Pelgrims van Hoop.

Onze hoop ligt in het geloof in de opstanding van onze Heer Jezus. Dat is de kern. Daar draait alles om. We kunnen nauwelijks bevatten wat voor een geschenk God aan ons heeft gegeven door zijn Zoon Jezus naar ons te zenden. Tijdens zijn openbaar leven, wat slechts 3 jaar geduurd heeft, gaf Hij de mensen hoop. Mensen die de wanhoop nabij waren, gaf hij hun het leven terug. Ze werden vanaf die ontmoeting met de Heer pelgrims van Hoop.

Door Jezus mochten ze en mogen wij ervaren dat God echt van ons houdt en ons niet los wil laten en aan ons lot overlaten. Als gebroken mensen mogen we keer op keer opstaan. Dat komt door de Verrijzenis van onze Heer. De duisternis van het kruis en de dood hebben niet het laatste woord. Op de derde dag vinden zijn leerlingen Hem niet in het graf. De steen is weggerold. Hij is niet langer in het graf. Hij is opgestaan.

Wanhoop maakt plaats voor hoop. God laat ons keer op keer opstaan tot we eens thuis mogen komen in het Hemels Paradijs. Wat zijn we rijk als we vanuit dit geloof mogen leven en in het leven mogen staan!

Zalig Pasen



De Vastentijd: een tijd van bezinning

Door Astrid Halfhide



De Vastentijd is een periode van veertig dagen die begint op Aswoensdag en eindigt op Paaszaterdag. Het is een tijd die in het christendom wordt gekenmerkt door vasten, gebed en bezinning. Deze periode bereidt gelovigen voor op het Paasfeest, het belangrijkste feest in het christelijke geloof, dat de opstanding van Christus viert.

Vastenavond: feest voor de bezinning

Voorafgaand aan deze Veertigdagentijd wordt in veel delen van Nederland carnaval gevierd, hier in Bergen op Zoom oftewel Krabbegat bekend als Vastenavond. Carnaval is niet alleen een uitbundig feest, maar ook een diepgewortelde traditie waarin satire, saamhorigheid en lokale cultuur (optochten en verkleedpartijen) centraal staan. Deze traditie met diepe wortels in de katholieke cultuur, vindt zijn oorsprong in het verlangen om nog één keer feest te vieren en overvloedig te genieten voordat de periode van soberheid en onthouding begint en men zich vol overgave op de Veertigdagentijd kan richten.

In het Krabbegat wordt Vastenavond afgetrapt met het Neuzebal en gedurende de vier daaropvolgende weekenden is het feest. Het motto van Vastenavond is dit jaar "Kopke n'onder in de leut".

Veertig dagen van vasten

De veertig dagen van de Vastentijd weerspiegelen de veertig dagen die Jezus doorbracht in de woestijn, waar Hij vastte en werd beproefd. Gedurende deze tijd word je als gelovige uitgenodigd om jezelf op een spirituele reis te begeven, waarbij bezinning en verstilliging centraal staan. Traditioneel wordt gevast door het onthouden van bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of andere geneugten. Echter, in de moderne tijd is vasten vaak breder geïnterpreteerd: sommigen kiezen ervoor om minder tijd op sociale media door te brengen en/of zich (meer) in te zetten voor liefdadigheid.



Boete als centraal thema

Aswoensdag, de start van de Vastentijd, is een dag van boete en nederigheid. Tijdens deze dag ontvangen gelovigen een askruisje op hun voorhoofd, een symbool van sterfelijkheid en vernieuwing. De dan uitgesproken woorden “Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zal wederkeren”, herinneren aan de noodzaak van innerlijke verandering. Dit jaar is Aswoensdag op woensdag 5 maart. Er zijn Eucharistievieringen met zegening van de as en het opleggen van askruisjes om 10.00 uur in de OLV van Lourdeskerk en 19.00 uur in de St-Gertrudiskerk.

Het thema boete loopt als een rode draad door de Vastentijd, waarbij je wordt opgeroepen om fouten te erkennen, vergeving te vragen en anderen te vergeven. Boete is niet alleen een individuele daad, maar ook een stap naar het herstellen van gebroken relaties, met elkaar én met God.

De Stille Omgang: een moment van stilte en toewijding

In de aanloop naar Pasen is de Stille Omgang, die in de nacht van 15 op 16 maart 2025 in Amsterdam plaatsvindt, een bijzonder moment van bezinning. Deze jaarlijkse processie herdenkt het Mirakel van Amsterdam uit 1345 en wordt in stilte gelopen. De deelnemers drukken door hun stille toewijding een diepe verbondenheid uit met hun geloof. De Stille Omgang is een krachtig symbool van innerlijke rust, geloofsverdieping en eenheid. Voor velen vormt het een waardevol moment van overgave en reflectie in de Vastentijd.

Bisdom Breda gaat dan ook met de bus op bedevaart, die om 18:00 uur vertrekt vanuit Bergen op Zoom. Meer informatie en aanmelding op: bisdombreda.nl/stilleomgang/

Gebedsestafetteviering: 24 uur voor de Heer



Een bijzonder moment binnen de Vastentijd is de estafetteviering 24 uur voor de Heer, die dit jaar plaatsvindt van 28 op 29 maart 2025 met het thema "Mijn hoop is op u gericht". Dit wereldwijde initiatief, geïnspireerd door paus Franciscus, biedt gelovigen de kans om een etmaal lang de eucharistische aanwezigheid van Christus te aanbidden, zich te verzoenen en te bidden. Kerken in het bisdom Breda worden in estafettevorm opengesteld voor bezinning, gebed en sacramenten zoals de biecht. De Grot van de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes is open van 20:00 uur tot 24:00 uur. We starten dan met een Eucharistieviering.

Het is een unieke gelegenheid om even stil te staan bij de betekenis van geloof en gemeenschap.

Samen op weg naar Pasen

De Vastentijd is een reis, zowel individueel als collectief. Het is een tijd waarin gelovigen worden aangespoord om niet alleen naar binnen te kijken, maar ook om uit te reiken naar anderen door middel van solidariteit en naastenliefde. Initiatieven zoals de estafetteviering verbinden gemeenschappen en maken de weg vrij voor een diepere spirituele ervaring. Carnaval en de Vastentijd vormen zo een unieke dynamiek: van vreugdevolle uitbundigheid naar verstilde bezinning. Ze herinneren ons eraan dat vreugde en reflectie hand in hand gaan en dat de weg naar Pasen een reis is van innerlijke groei en gemeenschap.

Expositie Compassie in de Sint Gertrudiskerk

Door Paul Verbeek

In de Veertigdagentijd en Pasen zal er een bijzondere tentoonstelling zijn in de Sint Gertrudiskerk met als titel: Compassie. Centraal staan beeltenissen die het lijden en sterven van onze Heer Jezus uitbeelden. Het gaat om kruisbeelden, wijwatervaatjes, schilderijen en nog veel meer.

Zo laten we zien dat ook op weg naar Pasen, diverse afbeeldingen ons kunnen helpen in ons gebed en bij onze bezinning. Staat met Kerstmis de kerststal centraal; in de Veertigdagentijd staan Lijdensafbeeldingen van onze Heer centraal.

We kozen als thema: compassie. Jezus heeft voor ons het lijden willen dragen tot de dood aan het kruis. Hij zal opstaan op de Derde dag. Met Pasen zullen beeltenissen van de Verrijzenis een plaats krijgen in de tentoonstelling.

Op Aswoensdag 5 maart 2025 om 14.00 uur zal de expositie geopend worden met een inleiding door pastoor Paul Verbeek en met een muzikale bijdrage van Wim de Veth op saxofoon.

Openingstijden expositie

Bezoek de tentoonstelling Compassie op zaterdag en zondag van 13.00 uur – 16.30 uur.

Je bent van harte welkom.



Vastenactie 2025 'Schoner koken, beter leven'

Door Werkgroep NoordZuid



Vastenactie ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten die tot doel hebben de sociaal en economische situatie van mensen te verbeteren en zo een bijdrage leveren aan een beter leven voor de mensen. Dit jaar staat onder het motto 'Schoner koken, beter leven' een project in Oeganda centraal.

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. Hun maaltijden worden gekookt op vuur van houtskool of sprokkelhout. De rook hiervan is schadelijk voor de gezondheid, hout wordt steeds duurder en schaarser.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen en ontwikkelde briketten uit gft-afval. Dat is beter voor het milieu, de gezondheid en veel goedkoper dan houtskool. Samen met andere vrouwen is Mary een onderneming gestart, genaamd RUGLI. Deze organisatie wil, in samenwerking met Vastenactie, vrouwen helpen om over te stappen op de productie van briketten uit landbouwafval en restafval van huishoudens. Niet alleen beter voor hun gezondheid en het milieu, maar door verkoop van de briketten, verhogen zij hun inkomsten. Dit kunnen ze dan goed gebruiken voor bijvoorbeeld schoolgeld voor de kinderen.



Hoe kun je bijdragen?

Dit alles kost natuurlijk geld! Vastenactie wil deze vrouwen graag helpen: met meer machines om de briketten te produceren, met geld voor de bouw van een opslagplek voor de briketten, met geld voor de aanschaf van materiaal als mixers, mengbakken en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Je kunt bijdragen aan dit project door gul te geven aan de collecte die plaatsvindt in het weekend van 15-16 maart in de kerken. Of maak gebruik van de QR-code of stort je bijdrage op NL 21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Gouda.

Wil je meer weten over dit project, kijk dan op www.vastenactie.nl of kom op woensdag 12 maart naar de vastenmaaltijd op het parochiecentrum (aanvang 18.00 uur) met aansluitend uitleg door Marc Bollerman, directeur Vastenactie. Deze uitleg start om 19.30 uur.



Activiteiten in de Veertigdagentijd op de woensdagen

Om zoveel mogelijk geld op te halen voor Vastenactie zijn er in de parochie diverse activiteiten, waarvan we de vastenmaaltijd onder de aandacht willen brengen. Vanaf 12 maart 2025 tot en met 9 april 2025 wordt er iedere woensdag om 18.00 uur een **vastenmaaltijd** geserveerd op het parochiecentrum, Burgemeester Stulemeijerlaan 8 met aansluitend een activiteit. Men dient zich voor deze maaltijd op te geven tot uiterlijk de maandag voordien bij het secretariaat op telefoonnummer 0164 – 233 574 of per mail corriehamers@home.nl De tafel wordt voor maximaal 25 personen gedekt. Aan het eind van de maaltijd gaat de zogenaamde vastenpot langs voor een bijdrage aan de maaltijd én Vastenactie.

1. Woensdag 5 maart Aswoensdag: Viering met zegening van de as en het opleggen van askruisjes om 10.00 uur in de OLV van Lourdeskerk en 19.00 uur in de St-Gertrudiskerk.
2. Woensdag 12 maart 18.00 uur: Vastenmaaltijd, 19.30 – 21.30 uur in het parochiecentrum Bezinning thema Vastenactie: 'Schoner koken, Beter leven' met Marc Bollerman, directeur Vastenactie en diaken Jan Foesenek
3. Woensdag 19 maart 18.00 uur: Vastenmaaltijd, 19.30 – 21.30 uur: in het parochiecentrum Bezinning bij het Hongerdoek o.l.v. pastor Alida van Veldhoven

4. Woensdag 26 maart 18.00 uur: Vastenmaaltijd, 19.30 – 21.30 uur: in de St.-Gertrudiskerk Bezinning Paasthema 'Hij geeft hoop' bij het kunstwerk van Els De Coker o.l.v. pastor Fredi Hagedoorn
5. Woensdag 2 april 18.00 uur: Vastenmaaltijd 19.30 – 21.30 uur: in het parochiecentrum Kruisweg o.l.v. diaken Jan Foesenek
6. Woensdag 9 april 18.00 uur: Vastenmaaltijd 19.30 – 21.30 uur: in het parochiecentrum Wat betekent Vasten voor ons? Hoe bereiden wij ons voor op Pasen? o.l.v. pastoor Paul Verbeek
7. Woensdag 16 april 19.00 uur Christmaviering in de Maria Magdalenakerk in Goes

Verder komt in de kerken een flyer te liggen waarop alle activiteiten, die in de parochie in de Veertigdagentijd zijn, vermeld staan. Hopelijk kunnen we velen van jullie hier een keer ontmoeten.

Peuter- / Kleuterviering Geef mij je hand

Door Elvira van Gool



Omdat het belangrijk en fijn is om jonge kinderen mee te nemen naar de kerk en ze zo het geloof van jongs af aan mee te geven, is er zo'n 5 á 6 keer per jaar een Peuter- / Kleuterviering in de grot van de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Alhoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, zijn kinderen hier van de geboorte af aan al welkom en dat tot ze een jaar of zes zijn.

Om meer te weten over deze vieringen ben ik in gesprek gegaan met Irene Steenberg-Pelser. Zij leidt vanaf augustus 2024, samen met pastor Fredi Hagedoorn, deze vieringen.

"De Peuter- / Kleutervieringen bestaan nu zo'n jaar of tien," vertelt zij. "De vieringen heten Geef mij je hand en hebben allemaal een eigen thema. Soms is dit een thema dat aansluit bij het thema die week in de kerk, maar soms ook een eigen thema als dat beter past bij de leeftijd van de kinderen."

De kinderen komen samen met hun ouders of grootouders naar de viering. Deze viering duurt ongeveer een half uur en na afloop is er gelegenheid om samen nog na te praten en wat te drinken. Tijdens de viering zingen en bidden we. We luisteren naar een Bijbelverhaal en met de kinderen praten we daarover. We bidden het Onze Vader in een kring en sluiten de viering af met een liedje of dansje. Dit uiteraard allemaal passend bij het thema van de viering. De Peuter- / Kleutervieringen zijn een mooie gelegenheid om jonge kinderen kennis te laten maken met Gods liefde."

De eerstvolgende keren zijn: 16 maart en op Tweede Paasdag (21 april). Op Tweede Paasdag is het in de St.-Gertrudiskerk. Voor de Peuter- / Kleuterviering hoef je je kind of kleinkind niet van tevoren aan te melden. De vieringen beginnen om 09.30 uur.

Bergse Passie

Door Paul Verbeek

Op vrijdag 4 april zal voor de eerste keer de Bergse Passie plaatsvinden. Het is een initiatief van de Ontmoetingskerk, Harmonie Kolping's Zonen en onze parochie. Om 19.30 uur starten we met liederen van Jesus Christ Superstar en passende teksten in de Ontmoetingskerk aan Bolwerk-Zuid 134. De liederen zullen gezongen worden door het koor XING uit Zeeland.

Daarna trekken we met een groot kruis via de Steenbergsestraat naar de Sint Gertrudiskerk. Daar zullen de Kolpingszonen de muziek van Jesus Christ Superstar spelen en zullen we het kruis in het licht van kaarsen plaatsen onder passende muziek.

Dominee Ellen van Sluis en pastoor Paul Verbeek zullen de voorgangers zijn. Jongeren van beide kerken zullen het kruis dragen.

Tot slot is iedereen van harte welkom om in Den Enghel na te praten.
Save the date 4 april 19.30!



Bergse Passie

Met muziek en zang uit de musical Jesus Christ Superstar en een kruiswegwandeling door het centrum van Bergen op Zoom

The Passion in Bergen op Zoom!

4 april
19.00u
toegang gratis

Programma:
Ontmoetingskerk: Bolwerk Zuid 134 19.00 uur (kerk open vanaf 18.30 uur)
Met muziek en zang uit Jesus Christ Superstar door het koor XING o.l.v. Jolanda Nagelkerke

Kruiswegwandeling door het centrum achter het kruis aan

St.-Gertrudiskerk: Muziek uit Jesus Christ Superstar door Harmonie Kolping's Zonen uit Bergen op Zoom

loop ook mee!

Dit evenement gaat uit van de R.K.-Lievevrouwparochie en de Protestantse gemeente van Bergen op Zoom

ontwerp: hannah de goeder | info@bergenopzoom.nl

ReliVisie, het ZuidWest TV programma over geloof

Door Jan Foesenek



Twee keer per maand staat in ZuidWest TV het programma "ReliVisie" ons geloof centraal. Al bijna 11 jaar lang besteedt ZuidWest TV aandacht aan de diverse geloven in onze samenleving. De presentatie is in handen van pastorale beroepskrachten.

Dit religieuze programma werkt samen met alle parochies en protestantse gemeenten in de streek. Elke aflevering komt van een andere, mooie locatie. ZuidWest TV is zowat de enige streekomroep, die een programma heeft over geloof in haar uitzendschema.

Tijdstip van uitzending

ReliVisie wordt elke twee weken op vrijdag vanaf 10.00 uur uitgezonden (dit wordt elk uur herhaald). Op zondag herhaalt ZuidWest TV alle programma's van de afgelopen week, waaronder ook ReliVisie.

De presentatoren bezoeken in de loop van het seizoen alle kerken, die zich hebben aangesloten bij ReliVisie. Zo verschijnt elke kerk met haar schoonheid en bijzonderheden op beeld in de huiskamer van de vele kijkers van ZuidWest TV. In elke uitzending spreekt een pastorale beroepskracht in de bezochte kerk, iets dat hem/haar een unieke kans biedt zichtbaar te zijn voor de parochie of de gemeente van waaruit hij of zij werkt. De kijkers zien zo de voorgangers buiten hun eigen kerk en dat kan zeer verrijkend zijn. Het is als het ware een geweldige reclame voor het geloof en de kerk!

Onderwerpen

De uitzending die ongeveer 35 tot 40 minuten duurt, kent een vaste opbouw: Na het welkom

vertelt ReliVisie vanuit welke kerk wordt uitgezonden. De presentatoren spreken kort over waar we ons bevinden in het kerkelijk jaar.

Daarna komen in de agenda alle activiteiten aan bod voor de komende tijd, zoals ze zijn opgegeven door de deelnemende kerken. De agenda-berichten kun je centraal doorgeven aan redactie@zuidwesttv.nl t.a.v. ReliVisie.

In de uitzending zitten altijd drie muziekstukken verweven, die de redactie plaatst tussen de onderwerpen. De kerken stellen zangers en musici beschikbaar op de opnamedag, zodat de lokale kleur van de betreffende kerk ook aan bod komt.

Als vast onderdeel volgt een gesprek met de voorganger over de Evangelielezing van de komende zondag, zodat de kijker zich al een beeld kan vormen van wat men in dat weekend in de kerk leest.

Iedere kerk vraagt een vrijwilliger om iets te vertellen over een toekomstige activiteit in de gemeenschap. Dat is vaak verschillend van vorm of inhoud, maar geeft een goed beeld van wat er in die betreffende kerk plaatsvindt.

Dan spreekt een speciale gast over een bijzondere gebeurtenis in het kerkelijk jaar zoals de betekenis van vasten, over het Jubeljaar 2025, of de gebeden "Onze Vader" en "Wees Gegroet". Maar het gaat vaak ook over de voorbereiding van sacramenten of over activiteiten met kinderen en jongeren. En speciale jubilea (van kerken of voorgangers) krijgen ook aandacht in ReliVisie.

Sinds de coronapandemie is het aansteken van zes kaarsjes een vast onderwerp in de uitzending, waarin de diaken en dominee bidden voor actuele ontwikkelingen in de maatschappij. De laatste kaars is altijd ter bemoediging van de kijker thuis.

Aan het slot van elk programma volgt een gedachte, die de kijker hopelijk raakt en herkent. Zo biedt de uitzending een divers palet aan onderwerpen.

Kijkcijfers

ReliVisie is het langstlopende programma bij ZuidWest TV. Het wordt goed bekeken. Helaas kunnen we bij de rechtstreekse uitzendingen niet meten hoeveel mensen kijken, zoals dat wel gebeurt bij de landelijke zenders. Een graadmeter is het terugkijkgedrag, dat men wel kan meten: we kunnen dan zien dat ReliVisie op plaats 12 of 13 staat.



Het Paastriduüm: een uitnodiging om mee te vieren

Door Astrid Halfhide



Pasen roept vaak beelden op van een gezellige brunch met chocolade-eieren, verse broodjes en chocolade paashazen. Maar wist je dat het feest begint met Palmpasen en gevolgd wordt door het indrukwekkende Paastriduüm? Laten we eens kijken naar de betekenis van deze bijzondere week.

Palmpasen: een feestelijke start

Palmpasen, of Palmzondag, markeert de start van de Goede Week. We herdenken Jezus' intocht in Jeruzalem, waar hij als een koning werd verwelkomd met palmtakken en "Hosanna"-geroep. Dit contrast met de rest van de week, waarin zijn lijden en sterven centraal staan, kan bijna niet groter zijn.

Veel kerken hebben de traditie van de palmpaasstok, versierd met broodhaantjes, bloemen en snoep. Dit symboliseert de reis naar Pasen: een weg van vreugde, verdriet en uiteindelijk hoop. Palmpasen herinnert ons eraan dat, hoe moeilijk de weg ook is, er altijd een belofte van nieuw leven is.

Het Paastriduüm: het hart van het geloof

Het Paastriduüm vormt het hoogtepunt van het kerkelijk jaar en loopt van Witte Donderdag tot Paaszondag. Deze drie dagen vormen één grote viering waarin christenen wereldwijd het lijden, sterven en verrijzen van Jezus herdenken.

Witte Donderdag: het Laatste Avondmaal

Het Paastriduüm begint op Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal. Jezus brak brood, deelde wijn en liet zo een krachtig ritueel achter dat we nu nog steeds kennen als de Eucharistie.

Hij gaf zijn leerlingen het gebod om elkaar lief te hebben zoals Hij hen liefhad.

In veel kerken wordt de voetwassing nagedaan, een gebaar van nederigheid en dienstbaarheid. Na de viering wordt het altaar leeggeruimd en het Heilig Sacrament naar een rustaltaar gebracht. De kerk blijft open voor stille aanbidding, een moment om zonder afleiding stil te staan bij de betekenis van deze dag.



Goede Vrijdag: dag van lijden en kruisiging

Goede Vrijdag is een dag van soberheid en bezinning. We herdenken Jezus' lijden en sterven aan het kruis. De kerkklokken luiden niet, er is geen Eucharistieviering en het altaar blijft ontdaan van alle versieringen.

Tijdens de plechtige Goede Vrijdagliturgie staan drie onderdelen centraal: de Schriftlezingen, de kruisverering en de communie. Het lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes wordt voorgelezen, gevolgd door de kruisverering, waarbij men het kruis (ook met bloemen) kan eren als teken van dankbaarheid voor Jezus' offer. Het is een dag waarop we ons eigen lijden en dat van anderen kunnen verbinden met het kruis van Christus.

Stille Zaterdag: de wacht bij het graf

Op Stille Zaterdag lijkt de wereld even stil te staan. Jezus ligt in het graf en we wachten in hoop op zijn verrijzenis.

's Avonds begint de Paaswake, het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Deze viering bestaat uit vier delen: de lichtviering, de dienst van het Woord, de doopliturgie en de Eucharistie. De viering start met de zegening van het vuur en het ontsteken van de paaskaars, een krachtig symbool dat het licht van Christus de duisternis overwint.

Tijdens de dienst van het Woord luisteren we naar Bijbelverhalen over Gods plan van redding. Vervolgens kunnen nieuwe gelovigen worden gedoopt en hernieuwen we onze doopbeloften. De viering eindigt met de Eucharistie, waarin we Christus' overwinning op de dood vieren.

Pasen: dag van verrijzenis

Op Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus. Het graf is leeg, de Heer is verrezen! Dit is het fundament van het christelijk geloof: Christus heeft de dood overwonnen en nieuw leven gebracht.

De paasliturgie is vol vreugde. De kerk is feestelijk versierd, de klokken luiden weer en de gezangen weerspiegelen de vreugde van de opstanding. Pasen is een uitnodiging om in het licht van de opstanding te leven. Of je nu gelooft of niet, het herinnert ons eraan dat hoop

altijd sterker is dan wanhoop en dat er altijd een nieuw begin mogelijk is.

Een uitnodiging om mee te vieren

Palmpasen en het Paastriduüm zijn meer dan vieringen; ze vormen een spirituele reis die ons meeneemt naar de kern van het geloof. Ze bieden momenten van rust, bezinning en vreugde. Of je nu gelovig bent of gewoon nieuwsgierig, deze dagen hebben voor iedereen iets te bieden.

Waarom niet een moment nemen om stil te staan bij Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag of de Paaswake? Het gaat er niet om alles perfect te begrijpen, maar om geraakt te worden door wat er gevierd wordt. En wie weet, misschien smaakt die chocoladepaashaas daarna nog net iets zoeter.



Opnieuw beginnen: sacrament van boete en verzoening

Door Fredi Hagedoorn



Het eerste goede verhaal wat ik ooit hoorde over de biecht, ging over een kind wat in een doornstruik gevallen is. Het kind heeft pijn, maar is bang om de doorn te laten verwijderen. Daarom vouwt het zijn handje dicht en verbergt zich voor zijn moeder. De doorn gaat nog meer pijn doen. Tot de moeder voorzichtig haar kind nadert, het schuchter zijn hand opent en zij in één keer – nauwelijks voelbaar – de doorn eruit trekt. Het kind huilt, maar nu van opluchting.

Dit verhaal hoorde ik op de Wereldjongerendagen. Het moedigde mij aan voor het eerst te gaan biechten. Geen donkere biechtstoel met een priester achter een luikje, maar buiten, op een plastic stoel onder een partytent. Ik had ervoor in de rij gestaan. En de priester was mild, zoals de moeder voor haar kind. Hij veroordeelde me niet, maar zag hoe alleen ik was geweest, al die tijd dat ik niet naar God had durven stappen met wat mij dwarszat. En daarna, terug in de kerk, wilde ik alleen maar dichterbij Hem zijn. Het was zo'n heerlijk moment.

De spanning vooraf blijft. Maar de ervaring van Gods vergeving vind ik iedere keer als ik biecht, weer een warme douche. Biechten is een sacrament van genezing, net als de ziekenzalving. Het is een tastbare manier waarop God ons Zijn genade geeft. Tijdens de biecht vertel je een priester – die in Jezus' naam aanwezig is – waar je spijt van hebt. Je deelt wat er misging in je relatie met God, anderen en jezelf. Hij geeft dan de absolutie, oftewel de vergeving. Hij zegt in Jezus' Naam: "Ik ontsla je van je zonden." En hij geeft soms een penitentie: een manier om het goed te maken met God, je naaste of jezelf. Alles wat je vertelt blijft strikt geheim, dat is het biechtgeheim.

Boete en verzoening

Een prachtige naam voor de biecht is het sacrament van boete en verzoening. Boete

betekent niet alleen straf ondergaan, maar ook herstellen, zoals vissers hun netten boeten. En verzoening legt de nadruk op het doel: niet blijven hangen in wat je verkeerd deed, maar geheeld thuiskomen bij God. Daarom geven priesters tegenwoordig als penitentie vaak een praktisch advies in plaats van standaard gebeden. Bijvoorbeeld hoe je in het vervolg met dezelfde situatie kunt omgaan, of hoe je het kunt goedmaken met degene aan wie je verkeerd hebt gedaan.

Tijdens elke Eucharistieviering bidden we de schuldbelijdenis. Dat is een goed moment om stil te staan bij wat er niet goed ging en in je hart vergeving te vragen. In de Lievevrouweparochie zijn er twee keer per jaar boetevieringen, rond Kerst en Pasen. In deze vieringen reflecteren we op onze fouten en ontvangen we Gods barmhartigheid. Na zo'n viering kun je persoonlijk biechten. Je kunt ook een afspraak maken met een priester voor een persoonlijke biecht, als je blijft worstelen met bepaalde zaken.

Thuiskomen bij God

God kijkt niet met harde ogen naar onze fouten, maar met barmhartigheid en liefde. Want God de Vader wacht op ons. Hij verlangt ernaar ons thuis te ontvangen, net zoals in de parabel van de Verloren Zoon. Hij wil niet dat we ver van hem verwijderd zijn. Wanneer wij onze fouten proberen te verbergen, verbergen we ook onszelf. Maar God staat altijd op de uitkijk.

Martijn de Weert (31), acoliet en tienerleider bij On the Move, deelt zijn ervaring:

“In 2016, ben ik voor het eerst ter biecht gegaan. Het was spannend om de “drempel” over te gaan. Vooral omdat ik het niet zeker wist of het wel iets voor mij was om te gaan biechten. Maar uiteindelijk ben ik toch gegaan. Na het biechtgesprek voelde ik een enorme opluchting in mezelf. Net of ik bevrijd was en er kwam een enorme rust in mij. Achteraf ben ik heel blij dat ik geweest ben. Persoonlijk kan ik het iedereen aanraden om een biechtgesprek aan te gaan.”



Dit jaar is een Jubeljaar, een heilig jaar waarin de Kerk ons uitnodigt om te herstellen, net zoals in de joodse traditie waarin landbouwgrond eens in de 25 jaar een rustjaar kreeg. Het is een tijd om stil te staan bij onze relaties met God en elkaar. Ook wij mogen opnieuw beginnen, onze handen openen en onze pijn en onze fouten aan Jezus tonen, zodat Hij ze kan helen.

Ik wens ons allen goede moed en prachtige momenten van verzoening.

In gesprek met... Manon Kruf

Door Lucie Venmans



Elke week zijn er vieringen die worden voorgegaan door pastoor, diaken of pastoraal werkster. Zij staan niet alleen aan het altaar, maar samen met hun assistenten: de acolieten. Een van die acolieten is Manon Kruf. Manon komt uit een warm nest, is gehuwd met Wim, heeft twee dochters, een schoonzoon en een leuke baan als bedrijfsleidster bij een textielzaak in het centrum van Bergen op Zoom. In het verleden is Manon door pastoor Willemsen gevraagd om acoliet te worden in de H. Hartkerk. Zij heeft dit vanaf 1991 gedaan totdat deze kerk in 2014 gesloten werd.

Er is Manon gevraagd of zij het zag zitten om tijdens de vieringen van de Lourdesreis acoliet te zijn. Dit heeft zij met veel enthousiasme gedaan. Eenmaal terug in Nederland, heeft ook Pastoor Paul Verbeek de vraag opgegooid of zij in de St.-Gertrudiskerk de functie van acoliet zou willen vervullen.

Sinds september staat Manon weer als acoliet in de St.-Gertrudiskerk. Ze haalt een voldaan gevoel uit het neer zetten van een mooie dienst met de pastoor. De handelingen die je binnen de kerk als acoliet mag doen geven haar rust. "Het is een eer om de hostieschalen aan te mogen raken," aldus Manon.

Om zich voor te bereiden op een viering kijkt onze medewerkster welke zondag het is in de Tijd Door Het Jaar. 's Ochtends ontbijt ze samen met haar echtgenoot en als zij vertrekt, wenst hij haar een goede dienst toe. Bij haar aankomst in de kerk vraagt ze aan de pastoor of er die dag speciale taken zijn en of veel of weinig kaarsen of wierook gebruikt worden. Samenwerken met andere acolieten is voor Manon erg belangrijk. Alle werkzaamheden, hoe onbelangrijk deze mogen lijken, moeten goed uitgevoerd worden. Als voorbeeld meldt ze de manier van samen lopen bij het begin of aan het einde van de viering: loop je naast elkaar of loop je achter elkaar. Ook moeten de belletjes op het goede moment tegelijk rinkelen.

Elke viering, maar voornamelijk die van de feestdagen, vindt onze acoliet bijzonder. Als voorbeeld geeft ze het vieren van de Vastenavond gevolgd door Aswoensdag. De dagen tijdens de Vastenavond bereiden wij ons voor op de Vastentijd, een mooie en speciale periode voor bezinning. Haar collega's doen mee aan de Ramadan en dat doen zij met veel respect. "Tijdens de Vastentijd worden je gedachten teruggezet. We moeten elkaar helpen en niemand mag alleen staan."

Palmpasen, de laatste dag van de Vastenperiode en de eerste dag van de Goede Week is de dag waarop de intocht van Jezus feestelijk gevierd wordt. In onze kerken is het op deze dag ook feest. In de dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen die de kern van ons christelijk geloof maken herdacht. "Alles hoort bij elkaar, het hele verhaal maakt dat je gelooft. Elke viering, met elk een eigen evangelie is bijzonder, maar geloven doe je ook buiten de kerk," aldus Manon.

Manon vindt het belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken en elkaar te respecteren. "Velen zijn het geloof kwijtgeraakt, maar geloof is nodig om het mooie in de mens te blijven zien." Ze hoopt dat mensen naar elkaar blijven omkijken, daarin rust en kracht vinden en niet de hoop in elkaar verliezen.

Tot slot hoopt Manon dat er meer mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot het acoliet zijn en zich bij deze groep willen aansluiten. Het zou natuurlijk fijn als enkelen zich melden die de priester willen assisteren tijdens de H. Mis. Vele handen maken namelijk licht werk. En als we goed naar onze acoliet luisteren is het geen zwaar werk om de Eucharistieviering een mooie viering te laten zijn.

Dank aan Manon voor dit gezellig maar ook serieus gesprek over haar werk in de kerk. Ik wens haar veel succes en plezier toe met alles wat ze onderneemt.

Jubeljaar

Door Nancy van de Zande

Dit jaar, het jaar 2025, is in de kerk een Jubeljaar. Dit is een Heilig Jaar: een heel bijzonder jaar dat ons helpt om dichterbij Jezus te komen en om Hem te ontmoeten. Normaal gesproken is er om de 25 jaar een Jubeljaar. Soms is er tussendoor een extra Jubeljaar.



Logo

Het Jubeljaar 2025 heeft ook een eigen logo, kijk maar hiernaast. Op het logo zie je mensen van over de hele wereld die het kruis stevig vast houden. De vier verschillende kleuren van de mensen staan voor de vier windstreken (noord, oost, zuid en west). De mensen houden elkaar vast, omdat we in de kerk broeders en zusters zijn; ook wereldwijd. Samen houden we ook het kruis vast, omdat we bij Jezus horen.

Je ziet ook golven, omdat het leven soms kalm water heeft maar ook soms golven. Het kruis loopt uit in een anker. Een anker is het symbool van hoop. Waarom? Omdat als een schip in nood is, je het anker kan uitwerpen, dan ligt het schip weer stevig vast.



Activiteiten

Tijdens het Jubeljaar worden er in het land, in ons bisdom en in onze parochie allerlei activiteiten georganiseerd.

Zo vindt er bijvoorbeeld in mei een gezinsbedevaart plaats naar Rome. Ook zijn er speciale kinderboekjes uitgegeven. Die worden in onze parochie uitgedeeld tijdens de communiebijeenkomsten en de KinderWoordDiensten.

Wil je thuis ook met het jubeljaar aan de slag? Zoek een mooie trommel of versier een pot en zet die op een zichtbare plek in huis. Denk aan tekenen van hoop die je die dag of week gezien hebt en schrijf die op een blaadje. Natuurlijk kun je dit ook samen met je ouders, broers en zussen doen. Stop die briefjes vervolgens in de pot. Je kunt zelf bedenken wat je met al die mooie tekenen van hoop doet aan het einde van het jubeljaar. Maak er bijvoorbeeld een mooie collage of een slinger van hoop.

Lief en leed



Gedoopt:

Abbey van Loon
 Gijs Tempelaars
 Roan de Dooij
 Lizz de Dooij
 Xem Soeters
 Maevi Kalker

Gevormd:

Milena Fricot Tovar
 Kaylee van Geel
 Maura Groos
 Bram Hommel
 Jorneall Krens
 Tomasz Kurnyta
 Maelle Menhem
 Roos Putter
 Elja Steenbergem
 Bryan van de Velden
 Karol Verkleij
 Linde Wetzels
 Anna Schuurbiers
 Michael Schuurbiers

Volwassen vormelingen:

Luuk Jacobs
 Wieke Vermeulen

Toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk:

Fenna Goossens
 Jethro van Loon

Gehuwd:

Mitch van der Zande en Feikje Verbeem

Overleden:

Zus Meuleman-van Groesen 94 jr
 Riet van der Gaag-Steijger 98 jr
 Lisette Stouthart-Orbom 83 jr
 Hanna Fellowes-van der Voort 89 jr
 Riet Hermans 92 jr
 Gerda van Ginneken-Peet 93 jr
 Tru Nguyen 78 jr
 Toos Timmermans-de Rooij 92 jr
 Maria van Oevelen-Verbaarendse 71 jr
 Jo Gabriëls 91 jr
 Cees Musters 73 jr
 Marcel Wierikx 74 jr
 Lia van der Avert-Smeijers 81 jr

Dit zijn onze familieberichten sinds het uitkomen van de vorige Magnificat.

Jaap plakt graag zegeltjes

Door Jaap de Wit



Ik was 33 jaar toen ik voor het eerst ging biechten. Als ik voor elke zonde in mijn leven een zegeltje had gehad, zoals in de supermarkt, dan had ik bij die eerste biecht een doos vol spaarkaarten kunnen inleveren. Ik vind dit trouwens geen slecht plan. Laten we het “afkoopzegels” noemen.

In mijn jeugd dacht ik dat de biecht iets van vroeger was. Zonde was voor mij een woord dat door de kerk was verzonnen om mensen een schuldgevoel te geven. De onkerkelijke mens, vrij van dit kunstmatige zondebesef, zou vast een gouden tijdperk van harmonie en verdraagzaamheid ingaan.

Eerlijk gezegd is er maar weinig over van die verdraagzaamheid. Mensen willen geaccepteerd worden voor wie ze zijn, maar gunnen de ander geen misstap. Dankzij smartphones en sociale media, kan één boze bui al leiden tot moderne excommunicatie. Na het zondebesef hebben we blijkbaar ook het concept van vergeving overboord gegooid.

Ik merkte na die eerste biecht dat hierin werkelijk de kracht van het zondebegrip lag. De wetenschap dat ik het soms ook gewoon verpruts, maakt me een stuk milder naar mijn medemens. Ik ben nu zelfs zo mild, dat ik... O wacht, daar gaat weer een zegeltje voor hoogmoed.

Veertigdagentijd

Door Valeer Deschacht

Nu is het een gunstige tijd
om wat soberder te leven
en zo nog meer te kunnen delen
met wie behoeftig zijn.

Nu is het een gunstige tijd
om met warme aandacht om te gaan
met wie we leven dag na dag
en die terecht veel van ons verwachten.

Nu is het een gunstige tijd
om trouw nabij te blijven
wie een leed moet dragen
dat maar niet overgaat.

Nu is het een gunstige tijd
om beschutting te delen
aan wie zich in een oorlog bevinden
en onnoembare vrede missen.

Nu is het een gunstige tijd
om ons in onszelf te keren
in de diepste zin van ons bestaan
te zien en de weg erheen.