



3 maart 2018 aanvang 19:00 uur
Sint-Gertrudiskerk ingang Kerkstraat

Dankbaar leven.

Hoe doe je dat?

Jan en Annemarie Verschoor zijn geïnspireerd geraakt door het gedachtengoed van de benedictijner monnik David Steindl-Rast. Voor hem is dankbaar leven de kern voor een spirituele levenswijze.

Dankbaar leven is een spirituele oefening, die niet gebonden is aan een bepaalde taal, cultuur of levensbeschouwing. Het overstijgt grenzen. Ieder mens kan ervaren hoe dankbaarheid je gelukkiger maakt.

Zin op zaterdag staat voor: **verbinding-verdieping-vernieuwing**. De Lievevrouweparochie wil eigentijdse, inspirerende bijeenkomsten organiseren voor mensen die elkaar willen ontmoeten, om samen met anderen spiritualiteit en zingeving te beleven. De bijeenkomsten hebben steeds een ander thema en vinden plaats op **iedere 1e zaterdag van de maand in de Gertrudiskerk**. De toegang is gratis, een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

U bent van harte welkom!



Op zaterdag 7 april is het thema:
Natuurlijke groei en ontwikkeling