

Pastoraal Hoekje week 37 2019



“Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt”

Langs oude wegen kom je regelmatig een veldkruis tegen. Zo ook aan de Krommeweg te Steenberg. Iedere morgen fietste ik erlangs wanneer ik naar de lagere school ging. Regelmatig stopte ik met mijn fiets en keek ik naar onze Heer Jezus, hangend aan het kruis. Het was een korte bezinning in de vroege morgen. Ik denk dat ik niet de enige ben, die geraakt wordt door dit teken van geloof aan de kant van de weg. In de afgelopen 40 jaren is het kruis met een kleine tuin en hekwerk twee keer grondig gerestaureerd.

De Steenbergse gemeenschap wil deze geloofsuiting koesteren. Op haar manier verheft ze zo het kruis, waardoor de wereld verlost werd.

In onze Bergse Gemeenschap doen we dat door met eerbied de Kruisreliëf tijdens onze Maria-Ommegang door onze stad te dragen als herinnering aan de Middeleeuwse Kruisomweg.

Wanneer we op 14 september het feest van de Kruisverheffing vieren, staan we voor de opdracht om dit teken te laten spreken voor de mens van nu. Dooreen veldkruis en onze Ommegang met eerbied te koesteren, geven we aan hoe belangrijk ze voor ons zijn.

Hopelijk zet dat de jonge generatie aan het denken. Misschien dat sommigen even halt houden, zoals ze dat doen wanneer erop een kruis aan de kant van de weg een naam of foto te zien is van een verkeersslachtoffer.

Zo blijft het kruis teken van verbonden zijn over de dood heen.

*Paul Verbeek, pastoor
R.K. Lievevrouweparochie*

Pastoraal Hoekje week 36 2019



Het is misschien geen handige eigenschap voor een pastoraal werkster, maar ik ben altijd zenuwachtig voordat ik bij nieuwe mensen op bezoek ga. Als ik hen bijvoorbeeld de communie ga brengen of als ik een familie ga ontmoeten om samen de uitvaart van een dierbare voor te bereiden. Soms voel ik dan, voordat ik aanbel, **een klein kruisje op mijn voorhoofd.**

Het doet me denken aan het kruisje wat mijn moeder altijd op mijn voorhoofd maakte, voordat ik ging slapen. En het doet me denken aan mijn vormsel. Bij het vormsel word je gezalfd met olie. De vormheer maakt daarbij een kruisje op het voorhoofd van de vormeling. 'Een zegening,' zei één van de vormelingen op de informatie avond. Inderdaad, en ook een zegeling. Want de vormheer zegt: 'Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.' Ik vergeleek het met een ansichtkaart, waarvan je weet dat die aan zal komen, als je er een postzegel op doet. Zonder zegel is die kans toch minder groot. Zo wil het vormsel ook werken: de heilige Geest die je komt sterken en helpen op je eigen weg, je weg van geloof. Zo geeft Hij mij telkens een duwtje in de rug, zodat ik me gesterkt voel de nieuwe ontmoetingen aan te gaan. De voorbereiding voor het vormsel begint echt op 12 september, jongens en meiden uit groep acht, die ook willen meedoen, kunnen zich nog aansluiten.

*Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster
R.K.-Lievevrouweparochie*

