

Paasverhaal

*om voor te lezen
of te luisteren*



*Voor kinderen
van de basisschool
en hun familie*



Beste ouders,

Met Pasen denken we aan de laatste dagen uit het leven van Jezus. Het is nu niet mogelijk om in de kerken bij elkaar te komen en naar Pasen toe te leven. Ook niet om Pasen te vieren.

De verhalen die wij voorbereidden voor de viering met de kinderen hebben we daarom opgeschreven. Er is een verhaal voor witte Donderdag, Goede Vrijdag en het verhaal van Pasen om te lezen op Paaszaterdag of met Pasen. Het thema is 'Denk aan mij'. Elk verhaal heeft een hoofdpersoon en die vertelt wat hij of zij hebben meegemaakt met Pasen. Jullie kunnen de verhalen zelf aan je kind voorlezen. Of jullie kunnen samen naar de verhalen luisteren die door de acteurs zijn ingesproken. Die ingesproken verhalen kun je beluisteren op www.lieievrouweparochie.nl/jonge-gezinnen

Bij elk verhaal zit ook een leuke opdracht. Zo spreekt alles nog meer tot de verbeelding. Al met al lijkt het ons een mooi geheel om samen met de kinderen de Goede Week en het Paasfeest te beleven.

We hopen van harte dat jullie dat ook zo zullen ervaren. We wensen jullie veel bezinning in de Goede Week en een mooi Paasfeest.

Lieve kinderen,

Wat vinden we het jammer dat we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten met Pasen. Maar alle mooie verhalen die we met jullie wilden delen, hebben we opgeschreven. Met Pasen denken we aan de laatste dagen van het leven van Jezus. Bij die dagen hoort telkens een verhaal. We hebben bij elk verhaal ook een leuke opdracht opgeschreven.

Papa en mama kunnen je helpen bij het lezen, of je kunt de verhalen via internet luisteren. De opdrachten kun je lekker zelf doen. We hopen dat je de verhalen mooi vindt. Na het lezen van al die verhalen is het Pasen.

We wensen je alvast Zalig Pasen!

Hartelijke groet, pastoor Paul Verbeek, diaken Jan Foesenek, diaken Anton Janssen en pastor Fredi Hagedoorn

Witte Donderdag

Het verhaal van Jezus

Jezus vertelt: “Vandaag is het een feestdag. Vandaag is het Witte Donderdag. We vieren vandaag dat ik met mijn leerlingen voor het laatst aan tafel ging. Dat noemen we het Laatste Avondmaal. Ik vroeg toen aan mijn leerlingen of zij dat wilden blijven doen. Luister maar, wat er precies gebeurde.

Het was op een donderdag, ongeveer tweeduizend jaar geleden. Ik ging met mijn leerlingen aan tafel om te eten en te drinken. Zij wisten toen nog niet dat het de laatste keer zou zijn.

Ik was al drie jaar met hen op reis. Met Jakobus en Johannes, Petrus en de anderen. We trokken samen door het land Israël. Ik vertelde aan hen hoeveel God van hen houdt. Ik vertelde ook aan alle mensen in Israël hoeveel God van hen houdt. En ik liet hen zien hoe ze van elkaar kunnen houden.

Ik vertelde het echt aan álle mensen. Ook aan mensen die er niet echt bij mochten horen. En zo sloten zich steeds meer mensen bij mij aan. De groep werd steeds groter.

De leiders van dit land werden daardoor een beetje bang. Ze dachten dat ik de macht over wilde nemen. Daarom wilden ze mij arresteren en ter dood veroordelen.



Toen ik hier met mijn vrienden aan het eten was, wist ik dat dat bijna zou gebeuren. Judas zou mij verraden. Daarom wilde ik hen voordoen hoe je met elkaar kunt delen.

Ik pakte het brood, bad en deelde het in stukjes. Ik gaf al mijn vrienden een stukje brood en zei: "Blijf dit doen en denk aan Mij als je samen komt."

Daarna pakte ik de beker met wijn, bad en deelde de beker rond aan al mijn vrienden. Ik zei: 'Deel het brood en deel de wijn. Dan zal Ik bij je zijn.'

Ik hoop, dat jullie dat ook zullen blijven doen. Het brood en de wijn delen. En van God en van andere mensen houden, zoals ik dat heb voorgedaan."



Opdracht: een plan met handjes en voetjes

We hebben gelezen wat er gebeurde op de donderdag voor Pasen.
Aan het einde vraagt Jezus jullie om bepaalde dingen te blijven doen? Weet je nog welke?
Hoe zou je dat kunnen doen?



Jezus heeft veel mensen geholpen. Wij kunnen zelf ook naar mensen toegaan en hen een handje helpen. Teken een lijn rondom je hand of je voet of kies die van papa of mama, dan heb je meer plek. Knip de hand of voet uit, beetje hulp van papa of mama is wel handig.

Maak op de hand of de voet een tekening van iemand die jij wilt helpen. En probeer ook eens te tekenen hoe je zou willen helpen. Bijvoorbeeld oma helpen in de tuin of bij het bakken van een taart.

Zo laten we echt zien, dat wij net als Jezus anderen willen helpen. Het plan krijgt handen en voeten, zo noemen we dat.

Geef de hand of de voet die je hebt gemaakt een opvallend plekje thuis. Dan vergeet je niet om je plan uit te voeren zodra dat kan.

Goede Vrijdag

Het verhaal van Cornelius



De volgende dag was het vrijdag. Cornelius vertelt: “Ik ben Cornelius. Ik ben een Romeinse centurio. Ik ben de baas van honderd soldaten. Ik heb gehoord, dat jullie graag willen weten, wat er met Pasen is gebeurd? Ik zal vertellen wat er op vrijdag gebeurde. Die dag noemen we Goede Vrijdag.

De avond ervoor was Jezus na het eten opgepakt. Met mijn soldaten bracht ik Jezus bij Pilatus. Pilatus was op dat moment de baas. Jezus had niets verkeerd gedaan. Dat vond Pilatus ook. Toch wilden de mensen dat Jezus straf kreeg. Pilatus werd daarom bang dat de mensen anders boos op hém zouden worden. Hij veroordeelde Jezus tot de dood aan het kruis.

Jezus moest zelf zijn kruis dragen. Dat was heel zwaar. Ik liep met mijn soldaten met Hem mee.

Buiten de stad sloegen we Jezus tussen de twee andere misdadigers aan het kruis.

Eén van de misdadigers zei tegen Jezus: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Je hebt zoveel andere mensen geholpen, kun je dan jezelf niet redden?’

Maar de andere misdadiger zei: ‘Houd je mond. Ben je niet bang voor God? Wij hebben onze straf verdiend. Maar Jezus heeft niets verkeerd gedaan.’

En tegen Jezus zei de andere misdadiger: ‘Jezus, denk aan Mij als je koning bent in de hemel!’

En Jezus zei: ‘Vandaag nog zul je met Mij in de hemel zijn!’

Ik zag wel, dat Jezus heel anders was, dan alle andere misdadigers die ik ooit heb bewaakt. Dat Hij zoiets kon zeggen tegen een misdadiger!

Vlak daarna werd het donker. Dat duurde drie uur. Jezus had het zwaar.

Toen riep hij uit: 'Vader, in geef U mijn leven terug.' Toen stierf Hij. Ik was er zo van onder de indruk dat ik vanaf dat moment in Jezus geloofde.

Hij is écht de Zoon van God!

Vanaf dat moment werd ik vriend van Jezus. Nu vertel ik overal waar ik kom over Jezus.

En ik probeer van andere mensen te houden, zoals Hij dat voor heeft gedaan."



Opdracht Vriendenboek

De Romein Cornelius vertelde wat er op vrijdag voor Pasen gebeurde. Hij was zo onder de indruk van Jezus dat hij voortaan bij Jezus wilde horen. Willen jullie dat ook?

In één groot vriendenboek kunnen we laten zien, dat we allemaal vrienden en vriendinnen van Jezus zijn.

Print de volgende pagina uit. Vul jouw pagina van het Vriendenboekje in en teken jezelf. Van alle tekeningen samen maken we het vriendenboek van Jezus.

Is je tekening klaar, vraag dan aan papa of mama om er een foto van te maken of de pagina in te scannen.

Via e-mail kunnen ze de foto sturen naar pastor Fredi Hagedoorn: fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

Je mag het vel ook opsturen naar:

Parochiecentrum Lievevrouweparochie,
Burgemeester Stulemeijerlaan 8,
4611 EE Bergen op Zoom.

Via je school en op de website van de parochie gaan we aan jullie laten zien hoe mooi het vriendenboek is geworden. En als we weer in de kerk samen komen, krijgt het vriendenboek daar een plaatsje en vertellen we erover. Iedereen kan er dan een kijkje in nemen.

Pasen

Het verhaal van Maria

Maria vertelt: “Op Paasmorgen ging ik samen met Maria Magdalena in alle vroegte naar het graf van Jezus. De leerlingen van Jezus hadden Hem na zijn dood in een mooie tuin begraven. Zijn graf was in een rots, met een grote steen ervoor.

Toen we daar aankwamen zagen we ineens een engel. Het graf was open en Jezus lag er niet meer in. Natuurlijk schrokken we daarvan!

Maar de engel stelde ons gerust en vertelde dat we niet bang hoefden te zijn. Hij vertelde dat Jezus niet meer in het graf lag, omdat Hij verrezen is. Hij was opgestaan uit de dood, Hij leeft!

De engel liet ons ook nog even in het graf kijken. Het was echt leeg.

Hij vroeg ons daarna of we dit goede nieuws aan zijn leerlingen wilden gaan vertellen. Toen was ik nog steeds een beetje bang, maar ik voelde me ook al blij worden.

Daarna liepen we snel terug naar de stad om naar de andere leerlingen te gaan. We wilden natuurlijk doen wat de engel ons had gevraagd.





En toen gebeurde er nog iets heel bijzonders. Ik word weer helemaal blij, als ik er aan denk.

Ineens zagen we Jezus zelf. Hij kwam ons tegemoet. Hij straalde helemaal. Hij begroette ons en zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.'

We zijn meteen naar zijn leerlingen gegaan. Diep onder de indruk reisden we samen naar Galilea. Daar zagen we Jezus weer. Als ik nu aan Jezus denk, ben ik niet meer verdrietig, maar blij. Ik weet dat Hij leeft!

Opdracht vriendschapsarmbandjes maken

Jullie kunnen ook vriend of vriendin van Jezus worden. Cornelius vertelde daar al over. Jullie zijn vrienden van Jezus als je zo goed mogelijk doet wat Hij heeft gezegd. Als je bijvoorbeeld net als Hij andere mensen helpt en als je ook aan andere mensen over Jezus vertelt.

Een vriendschapsarmbandje dat je zelf maakt van kralen kan voor jou een teken zijn dat je vriend of vriendin van Jezus bent. Je kunt dit vrolijke armbandje natuurlijk ook maken voor een vriendje of vriendinnetje. Je vraagt daarmee of hij of zij ook vriend of vriendin van Jezus wil worden. Kies je lievelingskleuren en maak er iets moois van.

We hebben een kort filmpje gemaakt met een voorbeeld van een vriendschapsarmbandje. Wie weet heb jij een heel ander idee om een armbandje te maken, dat kan ook!

Kijk voor het filmpje op <https://youtu.be/PcF0kesViyQ>



Slotgebed & Paaswens, van pastoor Paul Verbeek

Beste kinderen

Bijna aan het einde van deze bijzondere kinderpaasactiviteit met als thema:

“Denk aan mij”

wil ik op afstand jullie mooie vriendschap armbandjes zegenen.

Met deze armbandjes denken jullie extra aan Jezus en aan zoveel andere mensen.

Laten we nu bidden tot God

Goede God,

wil deze vriendschap armbandjes zegenen.

Ze zijn gemaakt om extra aan uw Zoon Jezus te denken

en aan mensen, waar deze kinderen ook heel vaal van houden.

Zo willen ze ingaan op de uitnodiging van Jezus

Denk aan Mij

God kom met Uw zegen:

Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.



Normaal zou ik wijwater gebruiken en geeft dat een speciale sfeer, maar dat gaat nu niet.

Dat houden jullie tegoe!!!!!!

Ik wil jullie bedanken dat jullie op deze manier meegedaan hebben met deze paasactiviteit, en ik hoop dat het zo een beetje Pasen mag worden voor jullie allemaal

Daartoe zegene jullie allemaal de Goede God

Vader, Zoon, en Heilige Geest. Alleluia Alleluia

Amen.

Het “Paasverhaal om voor te lezen” is bij het feest van Pasen in 2020 gemaakt in de R.K.-Lievevrouweparochie

Tekst

Diaken Anton Janssen, pastor Fredi Hagedoorn, Miriam van Esveld

Illustraties

Els van Egeraat, overgenomen met toestemming, onder andere uit het boek “Stap voor stap op weg naar Pasen”

Ontwerp voorkant & lay out

Daan Kagchelland en Wessel Kagchelland

Ingesproken teksten

Marco van Leeuwen, Jurgen Stoop, Julia Dierikx

Met dank aan

Maud van Esveld, Annebel Wetzels, Annemarie Sitzen, Katka Kretka, José Brock, Lilianne Visch, Elly Doggen, Gertrude van Roode

R.-K. Lievevrouweparochie
Burg. Stulemeijerlaan 8 • 4611 EE Bergen op Zoom
T. 0164 - 233 574 • E. info@lievevrouweparochie.nl
W. www.lievevrouweparochie.nl
F. facebook.com/lievevrouweparochie

