

## **PREEK      Oudjaar 2020 - Feest van de moeder Gods Maria**

Zusters en broeders,

Zou de verandering van het oude naar het nieuwe jaar, ook een verandering kunnen betekenen in ons leven? Wat we nu meemaken met het coronavirus leert dat ons nu iets voor de toekomst? Als we ons alleen maar laten mee stromen met de tijd, dan komt er van verandering niets terecht, want de tijd stoort zich niet aan nieuwe dingen; goede en slechte. De tijd stroomt gewoon verder. Als we dus een verandering willen, dan zullen we daar zelf voor dienen te kiezen. Graag wil ik twee voorstellen aan u voorleggen vanuit het evangelie van vandaag.

Mijn eerste voorstel is: De keuze om **bewuster te gaan leven**. De hectische maatschappij waarin we nu leven maakt het voor ons heel moeilijk. Veel keuzes worden voor ons gemaakt. Zoveel zelfs, dat we hollen van het ene naar het andere. De mallemlen van het leven, zou je kunnen zeggen! Zelfs nu ook tijdens de pandemie. Nu we gedwongen worden om letterlijk stil te staan. Nu vinden we nog dat alles sneller moet. Ons geduld is op en we vinden overal wat van. Niets kan ons rustig maken. We raken wel heel erg snel geïrriteerd.

Als we goed luisteren naar het evangelie, dan worden we uitgenodigd om stil te staan. Sta eens even stil, juist nu, want je holt je geestelijke gezondheid uit. Zo erg zelfs dat veel mensen het niet meer zien zitten! Het aantal zelfdodingen stijgt onrustbarend in deze tijd. Waarom hechten we zo weinig belang aan onze geestelijke gezondheid? Zijn we bang voor onze eigen geest misschien? Dat zou kunnen.

Zijn we nog wel eens rustig thuis? Moeten alle Twitterberichten, app-jes en sms'jes meteen worden gezien? En dan het liefst ook meteen worden beantwoord of erop moet worden gereageerd? Kunnen we ons mobieltje even missen? Even stil zetten? Dat is voor veel mensen heel moeilijk! Als ie afgaat moeten we onmiddellijk reageren! Stil worden en stil staan werkt confronterend. Denk maar eens als je in het ziekenhuis ligt, of je bent ziek of je hebt corona opgelopen; hoe voorzichtig je ook bent geweest. Bewuster leven, wat stilte inbouwen in je leven, vraagt heel wat van ons zelf.

Maria is - naar mijn mening - een vrouw, die heel bewust leeft. Met als kern, zoals het staat in het evangelie: "en ze bewaarde al deze woorden in haar hart en ze overwoog ze!" Ze laat de gebeurtenissen in haar leven niet zomaar voorbij gaan. Ze wordt er niet door overspoeld. Een verandering, een aanpassing toelaten in je leven is niet gemakkelijk. Je moet dus kiezen tussen hollen of stilstaan; tussen bewust of onbewust, tussen oppervlakkig of naar het diepere; tussen zinvol of zinloos.

En naast de eerste keuze die we maken om in jezelf te veranderen, kunnen we als tweede voorstel ook **de hoop blijven bewaren**. Als je de bergen wensen ziet, die mensen elkaar deze dagen toesturen, dan ga je er van duizelen. PostNL kan het maar nauwelijks bijhouden. Je zou je kunnen afvragen: en als die wensen niet uitkomen, wat dan? Maar het feit dat we wensen blijven sturen, bewijst ook dat mensen blijven hopen. We mogen een rot jaar achter de rug hebben, toch blijf je hopen, dat het komend jaar beter wordt. We mogen ons niet laten overspoelen door de gebeurtenissen. Alles zomaar ondergaan? Nee, we kunnen er zelf iets aan doen. Gewoon in onze eigen leefsituatie. We hebben dan ook iets te zeggen over alles wat er gebeurt. We hebben inspraak, een inbreng in ons leven, die de loop van de gebeurtenissen kan beïnvloeden.

We kunnen klagen over het feit, dat deze tijd slecht is, of moeilijk. Maar als je zelf goed leeft, dan wordt de tijd ook goed waarin we leven. Ook als er een pandemie heerst.

Het evangelie leert ons, dat we het kwade en het slechte, met het goede moeten bestrijden. **En dat is dan onze keuze van hoop.**

Proficiat aan al de mensen, die tegen stroom durven ingaan. Die rustig blijven en de regels naleven. Ga zo voort en geef de moed niet op. Jouw voorbeeld zal aanstekelijk werken. Leer ons stil te worden bij de gebeurtenissen in de wereld en in onszelf en leer ons stil te staan, zodat we zelf wijzer worden.

Zo kunnen we de hoop bewaren, zo kunnen we moedig in het leven staan, kunnen we ook zelf meebepalen hoe het jaar 2021 er ondanks alles zal gaan uitzien. Moge het een goed jaar worden. Dat we het corona virus samen mogen overwinnen. Met elkaar - voor elkaar. **Met een jaar van verandering en ommekeer, en een jaar van verbetering en vooral een jaar van hoop. Op voorhand wens ik u al een Zalig en hoopvol Nieuwjaar!**

**Amen.**