

Overweging feest doop van de Heer 10 januari 2021

“Laat uw leven een weerspiegeling van uw doopsel zijn”

Deze woorden sprak bisschop Muskens in de doopkapel van de Basiliek Sint Jan van Lateranen te Rome tijdens de Bisdombedevaart in het jubileumjaar van ons bisdom. Het heeft op de aanwezige pelgrims een diepe indruk achtergelaten toen zij hun doopbeloften hernieuwden.

Vandaag op het feest van de doop van Heer wil ik graag bij deze woorden stilstaan.

Wat betekent deze opdracht voor u en mij? Ik ben geraakt door een ontmoeting met een parochiaan die zijn hele leven heeft geprobeerd om de boodschap van Jezus concreet handen en voeten te geven. Het lukte hem. De dingen die hij deed, gebeurden vanuit een diepe liefde voor zijn medemens en met een warme betrokkenheid. Het maakte hem gelukkig en hij straalde dit uit naar anderen. Hoe zit dat nu bij u en mij? Wat is onze drive?

Voor mij zit dat in het slot van het evangelie van vandaag, God zegt tot Jezus: “Ik hou van jou; Ik sta achter jou”. Jezus was hiervan doordrongen en kon zo de opdracht van God, Zijn Vader, vervullen.

Wat doet het met U en mij te weten dat God van ons houdt en achter ons staat?

We kunnen immers niet zinvol leven als er niemand van ons houdt: De vier woorden: Ik hou van jou geven doel en zin aan ons leven.

Toch zijn ze soms beladen. Het is maar net wie ze uitspreekt en of ze hierdoor wel echt klinken.

Dat hebben we de afgelopen week ervaren. Na de meest vreselijke gebeurtenissen zei ook iemand: Ik hou van jullie. Ga nu maar naar huis!

Kun je hier spreken van echt houden van?

Regelmatig klinken deze woorden in een context waarbij je de vraag kunt stellen “is het echt?”

Het wordt blijkbare steeds moeilijker om de geesten te onderscheiden.

Misschien hebben daarom veel mensen moeite om Gods stem te horen en zijn ze van Hem vervreemd geraakt.

Voor degene die hem wel horen, geeft Hij hun bestaanszekerheid. Ze voelen diep in hun hart dat God van hen houdt en kunnen niet anders zoals paus Franciscus het zegt doorgeefluik van zijn liefde zijn. Ze hebben energie en zoeken ook in de 1½ meter samenleving naar allerlei creatieve vormen om anderen nabij te zijn.

Naast de zware en moeilijke momenten van de afgelopen maanden, zijn er ook hele mooie en kostbare dingen gebeurd.

Soms zijn contacten en vriendschappen herpakt die jarenlang op een laag pitje stonden. In pastorale ontmoetingen wordt er veel en intens gedeeld. Ik word stil van het grote vertrouwen wat hieruit spreekt. Van harte hoop ik dat we op deze wegen verder mogen gaan.

Moge zo ons leven een weerspiegeling van ons doopsel zijn.

Amen.

Pastoor Paul Verbeek