

**NOVEEN
AAN ONZE LIEVE VROUW
VAN BEAURAING**



De Maagd met het gouden Hart

Inleiding

Beauraing, winter 1932-1933. Iets buitengewoons. In buitengewone omstandigheden. Het is al koud en donker. De tweede wereldoorlog staat voor de deur. In de duisternis verschijnt een licht. 33 maal, van 29 november tot 3 januari, verschijnt onder de meidoorn Onze Lieve Vrouw aan 5 kinderen: Fernande, Gilberte en Albert Voisin en Andrée en Gilberte Degeimbre. Mgr. Charue, bisschop van Namen heeft de verering van Onze Lieve Vrouw van Beauraing goedgekeurd op 2 februari 1943 en zes jaar later, op 2 juli 1949, het bovennatuurlijke karakter van de feiten. Twee genezingen zijn als miraculeus erkend. Sedert 1932 zijn miljoenen pelgrims de Maagd met het Gouden Hart komen vereren. U, die langs Beauraing komt, blijf hier toch enkele ogenblikken stilstaan, welke ook uw godsdienstige of morele overtuiging moge zijn. Hier gebeurt iets! Hier wordt een boodschap gegeven van rust, vrede en geluk! In het Heiligdom, op de plaatsen die tot bezinning uitnodigen, wordt u gevraagd na te denken, en de grens te verleggen tussen het essentiële en het bijkomstige, tussen begrijpen en verwerpen. Hier kunt u een Gouden Hart vinden.

De directie van het heiligdom in Beauraing.

Boodschappen: Maria zegt wie ze is:

“Ik ben de Onbevleete Maagd.”

“Ik ben de Moeder Gods, de Koningin des Hemels.”

“Ik zal de zondaars bekeren.”

“Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij.”

Maria vraagt: “Altijd wijs te zijn!”

“Een kapel. Dat men hier op bedevaart komt.”

“Bidt, bidt veel! Bidt altijd!”

De boodschap van Beauraing is er een van gebed, vooral het rozenkransgebed, van oprecht christelijk leven, opoffering en devotie voor het Onbevleete Hart van Maria.

EERSTE DAG

Heilige Maria, troon van wijsheid.

Lezing: *Beauraing, de verschijningen; 2 december 1932.*

“Op vier meter van de centrale hekken gekomen,
vallen de kinderen gezamenlijk op hun knieën ...

Albert neemt het woord, op aandringen van de omstanders:

- Bent U de onbevleete Maagd?

De Maagd knikt bevestigend met haar hoofd.

De jongen vervolgt, na een moment van stilte:

- Wat wilt U van ons?

- Dat jullie altijd braaf (= wijs) zullen zijn!

De meisjes antwoorden: - Ja, we zullen altijd braaf (= wijs) zijn.”

Bezinning

Uitgesproken in het licht van Onze Lieve Vrouw, nodigen de eerste woorden van de boodschap ons uit tot de wijsheid van God zelf: de Wijsheid waarvan de Bijbel ons zegt “dat zij haar vreugde vindt in het verblijven van mensen” (*Spr. 8, 31*). De wijsheid is de diepe gave van het geloof, die het leven van de mensen bevrucht, God doet de wijsheid graag ontkiemen vanaf de kindertijd ...

“De wijsheid maakt ons ontvankelijk om aan God de plaats te geven die Hem toekomt, en om te helpen volbrengen wat Hij ons vragen zal.”

Gilberte Degeimbre, de jongste zuster (negen en een half jaar), antwoordt op een bepaalde dag: “Awel! Ik, ik heb altijd gedacht dat wijs zijn wil zeggen dat je alles aan de Goede God moet toevertrouwen.”

Gebed

Heer, wij bidden U:
stort in onze harten het licht van de wijsheid
die de Maagd Maria uitstraalde,
opdat wij U in waarheid zouden kennen
en opdat wij U trouw zouden beminnen.
Door Christus, onze Heer.

Amen.

Zalig zijt gij, heilige Maria, wijze Maagd:
gij hebt in U het Woord van de waarheid gedragen.
Zalig zijt gij, voorzichtige Maagd:
gij hebt het beste deel gekozen.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.



TWEEDE DAG

Heilige Maria, poort van de Hemel.

Lezing: *Beauraing, de verschijningen; 17 december 1932.*

“De kinderen bidden, rechtstaand.

Plots zonder dat er een woord gezegd wordt,
vallen ze op hun knieën ...

Na een tientje van de rozenkrans,
gebeden op luide, scherpe toon,

vraagt één van hen aan de verschijning:

- In naam van de priesters, wat wilt U, dat we voor U doen?

- Een kapel.

De zieners stemmen toe.

- Ja, we beloven het U ...

Ja we zullen voor U een kapel doen bouwen.”

Bezinning

Het Christenvolk komt graag samen in een Mariabedevaart-
plaats om er samen als Kerk Jezus Christus te vieren, het Levend
Brood, “gebroken brood voor een nieuwe wereld”.

Gemeenschappen worden, verzameld rond Maria, gevormd
door de Geest en vervolgens uitgezonden in de wereld, zoals de
Apostelen op Pinksteren.

Maria, dochter uit het volk van Israël, is de bakermat van een
nieuw volk. Zij belichaamt de voortzetting van het verbond van
God met de mensen, en de ontvankelijkheid voor de vernieuwing
via haar Zoon, Jezus Christus.

Gebed

Vol van hoop,
smeken wij U, Heer,
Op voorspraak van de Maagd Maria
door wie de Redder in de wereld is gekomen,
moge de gave van uw genade over ons neerdalen
en moge de poort van de hemel zich voor ons openen.

Zalig zijt gij, Maagd Maria,
poort die schittert van licht:
door U is Christus, het Licht van de wereld,
tot ons gekomen.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.



DERDE DAG

Heilige Maria, oorzaak van onze blijdschap.

Lezing: *Beauraing, de verschijningen; 21december 1932.*

“De kinderen beginnen het rozenhoedje te bidden.
Ze zijn nog maar net aan het derde tientje begonnen,
als ze plots op hun knieën vallen.
Ze ondervinden er geen enkele hinder van ...
Tijdens deze verschijning vragen
Gilberte Degeimbre en Albert Voisin
aan de Maagd om zich bekend te maken ...
Ze formuleren hun vraag elk op hun eigen manier:
- Zeg ons wie U bent!
- Zeg ons uw naam!
Ze had zichzelf tot dan niet bekend gemaakt.
Ze antwoordt nu:
- Ik ben de Onbevleete Maagd!”

Bezinning

De Kerk zingt in het getijdengebed: “Wat Eva, die ongelukkige, van ons heeft afgenomen - dat geeft gij ons weer terug door uw zalige nazaat ... O vrijgekochte naties, klap in de handen voor het leven dat jullie is gegeven door de Maagd.” In hen die door het doopsel broeders worden in Jezus, ziet Maria geliefde kinderen van haar moederlijk Hart. Zij omgeeft hen met de nodige zorgen: wat mogen wij al niet verwachten van de bescherming vanwege haar wiens liefde zo krachtig is?

Gebed

Als wij Maria eren,
almachtige en eeuwige God,
dan is het Uzelf die wij prijzen,
Uzelf die wij loven.
Haar geboorte bracht
vreugde in de wereld;
zij heeft ons het Blijde Licht geschonken,
Jezus Christus.
Haar nederig leven
verlicht alle kerken.

De Heer heeft in U wonderdaden tot stand gebracht
en elk geslacht prijst U zalig, o Maagd Maria

Zalig zijt gij, Maagd Maria,
poort die schittert van licht:
door U is Christus, het Licht van de wereld,
tot ons gekomen.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.

VIERDE DAG

Onze Lieve Vrouw van het Cenakel.

Lezing: *Beauraing, de verschijningen; 30 december 1932.*

“Fernande Voisin,
die gestopt was met bidden tijdens de verschijning,
verklaart dat de Maagd haar het volgende gezegd heeft:
- Bidt, bidt veel.

Andréé Degeimbre en Gilberte Voisin hebben,
net zoals Fernande, het hart van de Maagd gezien,
op het ogenblik dat ze afscheid nam en haar armen opende.”

Bezinning

Vanaf de eerste verschijningen, alvorens tot hen te spreken, doet Onze Lieve Vrouw de kinderen knielen, door inwendige drang en bijna altijd gelijktijdig. Ze vallen letterlijk op hun knieën. “Ze vallen neer”, zei men in Beauraing.

De Maagd geeft het voorbeeld in het gebed door haar houding en de rozenkrans die ze draagt. Zij zet de kinderen aan tot vrome toewijding. Zij is de biddende Maagd. Zij was het die haar hart geopend had bij het Magnificat; door aan te dringen bij Jezus te Kana, heeft ze van Hem bekomen dat Hij er de eerste tekenen verrichtte, waardoor de leerlingen hun geloof in Hem bevestigd zagen; in het Cenakel bidt ze met de Kerk.

“Daar waar hoop is, ontstaat het gebed.

Daar waar er gebed is, daar wordt de hoop hernieuwd.”

*Paus Johannes-Paulus II.
Beauraing, 18 mei 1985.*

Gebed

Wees ontvankelijk, Heer,
voor de gebeden van uw volk.
Moge, op voorspraak van de Maagd Maria,
moeder van uw Zoon,
niemand vergeefs beroep op U doen,
dat niemand zijn bede zonder enig effect ziet.
Door Christus, onze Heer.

Maagd Maria, onze hoop, wees gegroet.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.



VIJFDE DAG

Heilige Maria, Koningin en Moeder van Erbarmen.

Lezing: *Beauraing, de verschijningen; 3 januari 1933.*

“De ondervraging door de artsen na elke verschijning is steeds weer een beproeving ...

Gilberte Voisin verschijnt voor de artsen na ‘de kleine Gilberte’.

De Maagd heeft haar gezegd:

- Ik zal de zondaars bekeren. Vaarwel.

De twee kinderen hebben ook elk een persoonlijk geheim ontvangen.”

Bezinning

“God is rijk aan erbarmen. Hij heeft ons met Christus ten leven gewekt. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; niet aan uw prestaties, niemand mag zichzelf prijzen. Het is God die ons heeft gemaakt, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.” (*Ef. 2, 4-5,8-10*).

Gebed

Wees ontvankelijk voor ons gebed, Heer,
en leer ons barmhartig te zijn
voor onze medemens,
opdat wij, op onze beurt,
kunnen rekenen op uw erbarmen.
Wij vieren uw barmhartigheid
met de Maagd Maria.

Omdat wij in haar de Koningin zien
vol goedheid voor de zondaars,
en vol erbarmen voor de armen,
geef ons dat wij haar bescherming
mogen ondervinden.
Door Christus, onze Heer.

Moeder van erbarmen,
die altijd naar de beden van uw dienaren luistert,
smeek voor hen vergiffenis van zonden af.
Gij verwelkomt al diegenen
die bij U een toevlucht zoeken:
luister naar hen die tot U roepen in hun beproevingen.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.



ZESDE DAG

Heilige Maria, Moeder van God.

Lezing: *Beauraing, de verschijningen; 3 januari 1933.*

“De erevoorzitter van de rechtbank van Dinant,
G. Lamotte, ondervraagt Albert Voisin:
- De Maagd was mooier dan gewoonlijk, antwoordt hij.
Andrée Degeimbre is dan aan de beurt.
Men had haar horen snikken tijdens de verschijning.
Toen zij op de knieën was gevallen,
heeft de Maagd haar het volgende gezegd:
- Ik ben de Moeder van God,
de Koningin van de Hemelen. Bidt altijd. Vaarwel.
Zij herhaalt deze woorden al wenend.
De Maagd heeft haar geen enkel geheim toevertrouwd.”

Bezinning

Naar aloude traditie van de Romeinse liturgie, wordt het Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God, gevierd op 1 januari. Op die dag wordt het aandeel gevierd van Maria in het Mysterie van het heil: Wonderlijk en onuitsprekelijk Mysterie in wie God, Vader van barmhartigheid, zijn Zoon gezonden heeft - uit de hemel in de schoot van Maria - opdat Hij voor ons worde “Woord van zaligheid en Levensbrood”.

Gebed

Heer God, de Maagd Maria
heeft uw eigen Zoon eerst verwelkomd in haar hart,
alvorens Hem te ontvangen in haar schoot:
geef ons dat we Christus in geloof verwelkomen
en Hem uitdragen door steeds uw wil te doen.
Door Christus, onze Heer.

Wij groeten U, heilige Moeder,
gij hebt de Koning ter wereld gebracht
die hemel en aarde regeert, in alle eeuwen.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.



ZEVENDE DAG

Heilige Maria, leerling van de Heer.

Lezing: *Beauraing, de verschijningen; 3 januari 1933.*

“Er wordt met spanning uitgekeken naar de ondervraging van Fernande Voisin: de Maagd is haar verschenen in ongewone omstandigheden.

- Ik ben blijven wachten, zegt ze, want ik had geen verschijning gekregen.

Plots zag ik een grote, ronde bol, onder de tak van de meidoorn.

Deze spatte uiteen met veel lawaai bij aankomst van de Maagd.

Ik heb wat gebeden. Zij bewoog niet.

Zij hield haar handen gevouwen, toen ze me vroeg:

- Bemint U mijn Zoon? Ja.

- Bemint U mij? (terwijl ze zichzelf aanwees) Ja.

Dan zei ze me:

- Offer U dan op voor mij.

Uiteindelijk zij ze: “Vaarwel”, terwijl ze haar armen opende.

Fernande heeft geen persoonlijke boodschap ontvangen van de Maagd, maar ze heeft het gouden hart weer gezien.”

Bezinning

Is het uit minzame goedheid? Maria, die van het nederige geloof van Fernande de bevestiging kreeg van de liefde voor haar Zoon, heeft deze liefde doen neerstralen op haar eigen, zichtbare persoon. De liefde is de eigenlijke definitie van God. Christus zelf

brengt dit tot uiting. Wij kennen Jezus via het Evangelie: het Evangelie lezen, overwegen, leert ons Hem te kennen, met Hem te leven, en uiteindelijk Hem te beminnen. "Als iemand Mij liefheeft, zegt Jezus, zal hij mijn woord onderhouden." Joh 14,23 God liefhebben, Jezus beminnen, houden van Maria, het betekent deze genegenheid overbrengen op al diegenen die ze zelf liefhebben. En vervolgens een gezegde van Augustinus, wordt, in aanwezigheid van de beminde, het lijden zelf - de opoffering - met plezier opgedragen als uiting van die liefde. (*Joset, sj.*)

Gebed

Heilige Vader,
Gij hebt wonderdaden tot stand gebracht
in de moeder van uw Zoon.
Gij hebt haar een moederlijke rol gegeven in de Kerk.
Door haar woorden waarschuwt gij ons;
door haar voorbeeld zet gij ons op weg
om Christus te volgen;
door haar gebed, geeft gij ons vergiffenis.

Gij zijt gezegend, Maagd Maria, door de allerhoogste God,
meer dan alle vrouwen van de wereld:
nooit zal de glorie die gij van Hem gekregen hebt
uit het geheugen van de mensen gewist worden.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.

ACHTSTE DAG

Heilige Maria, Hulp van de Christenen.

Lezing

“Als liefhebbende Moeder en almachtige Koningin, kan de heilige Maagd Maria haar kinderen in nood niet in de steek laten. Zij komt hen te hulp op de manier die voor hen het beste is. De woorden die de kinderen van Beauraing haar toeschrijven, komen overeen met de aansporingen die elders al gehoord werden waar Maria verschenen is.

Het is niets anders dan de onderrichting uit het Evangelie, die steeds weer opnieuw moet aangeleerd worden: niets anders dan de leer herhaald door de Kerk. Deze leer kan samengevat worden in deze woorden: bekering en boete, gebed en terugkeer naar Jezus en de Eucharistie.

Hoezeer is Maria, tederheid en hoop van ons leven, voor ons een liefhebbende en wonderbaarlijke Moeder, tot in de beproeving toe! Ziedaar hetgeen voor ons nogmaals herhaald wordt door het gouden hart van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing.”

Mgr. A.M. Charue, bisschop van Namen, 1943.

Bezinning

Het Evangelie van de bruiloft van Kana (Joh 2,1-11) herinnert ons aan de hulp die de Maagd blijft brengen aan de Kerk. De Kerk is op de bruiloft vertegenwoordigd door de leerlingen die door haar tussenkomst hun geloof in Jezus bevestigd zien. Maria, Moeder van Jezus, voedt het geloof van de christenen en komt tegemoet aan hun noden.

Gebed

Heilige Vader,
Gij hebt van de Moeder van uw Zoon
de Onbevleete Maagd gemaakt,
de moeder en de hulp van uw christenvolk.
Geef aan uw Kerk dat ze leeft onder uw bescherming,
geef haar de vreugde om steeds in vrede te leven.
En dat haar hulp mag gevoeld worden
in al onze moeilijkheden.

Nooit zal uw lof onze lippen verlaten,
Moeder van Christus.
Ze zullen zich eeuwig
de macht van de Heer herinneren.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.



NEGENDE DAG

Heilige Maria, Moeder van de Kerk.

Lezing

“Het tweede Vaticaans Concilie heeft willen tonen welk een bijzondere plaats aan de zalige Maagd Maria, Moeder van God, toegekend wordt in het mysterie van Christus en van de Kerk. Wij verklaren Maria ‘heilige Moeder van de Kerk, dat wil zeggen van heel het volk Gods. Het goddelijke moederschap is het belangrijkste fundament van de banden tussen Maria en de Kerk. Zij is de Moeder van Hem die, sinds het eerste ogenblik van de Menswording in haar maagdelijke schoot, zich verenigd heeft met de Kerk die zijn mystiek lichaam is.”

Paus Paulus VI, 1964.

Bezinning

Er zijn veel verbanden te vinden tussen de Kerk en de Maagd Maria. De Kerk viert echter voor alles de moederlijke rol die Maria vervult in de Kerk en voor de Kerk, volgens het liefdeplan van God: zij heeft het ontstaan van de Kerk voorbereid; ze heeft zich helemaal verenigd met de gave die Christus van zichzelf gedaan heeft aan de mensheid; zij is het model geworden van de Kerk in gebed. In haar onbevlekt Hart uit zich voor allen het licht van de hoop.

Gebed

Heilige Vader, om de Maagd Maria te vieren,
richten we tot U onze lofzang.
Opgenomen in de glorie van de hemel,
begeleidt en beschermt zij de Kerk
met haar moederlijke liefde,
op weg naar het vaderland,
tot de dag van de glorierijke wederkomst
van de Heer.

Zalig zijt gij, Maria, vol van genade,
zalige moeder en maagd:
door uw liefde, uw hoop en uw geloof
schittert gij als een model voor de Kerk.

Ik kom tot U, in vertrouwen.
Neem de intentie van mijn noveen aan ...
Gij wilt mij helpen:
voor de glorie van God
en mijn welzijn hier op aarde.

Weest gegroet, Maria, vol van genade ...
Onze Lieve Vrouw van Beauraing, bid voor ons.



Andere gebeden voor de noveen

Lofzang van Maria (*Lc 1,46-55*)

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaders heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden tot Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing

1. Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing

Onbevleete Maagd,

steeds zegevierend in de strijd voor God,
bekeer de zondaars.

Gij hebt het ons beloofd.

Laat hen de onbegrensde macht
van uw onbevleete hart ondervinden;
breng degenen die buiten Gods genade wandelen
en dreigen voor immer verloren te gaan,
terug in vriendschap met God.

Moeder met het gouden Hart,

zie neer op onze ellende
en troost ons in onze smarten.
Toon dat Gij de gezondheid der zieken
en de troosteres der bedrukten zijt.

Koningin van de hemel,

met uw glanzend diadeem,
ons geloof, onze liefde en onze dankbaarheid
roepen U uit tot koningin over onze harten
en vorstin over de wereld.

Wij willen helpen om uw rijk uit te breiden;
in onszelf door onze offervaardigheid
en door een beter beoefenen van uw deugden;
in onze omgeving, door meer gebeden en ons apostolaat.
Uw rijk moge komen, Koningin van de wereld,
opdat het Rijk van Jezus, uw Zoon en onze Heer,
zich kan vestigen.

Amen.

2. Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing

Onbevleete Maagd,

breng al de intenties
die wij U vandaag toevertrouwen,
over naar Jezus, uw Zoon.

Moeder met het gouden Hart,

uitstraling van de tederheid van de Vader,
aanschouw met liefde
de mannen en vrouwen van onze tijd,
en vervul hen met de vreugde
van uw aanwezigheid.

U die beloofd hebt de zondaars te bekeren,
help ons de oneindige barmhartigheid
van onze God te ontdekken.

Doe in ons de genade van de bekering ontwaken,
opdat heel ons leven de weergave wordt
van deze barmhartigheid.

Heilige Moeder Gods,

buig U neer over onze ellende;
troost ons in ons leed;
geef kracht en sterkte
aan allen die lijden.

Koningin van de hemel,

die gekroond staat met licht,
help ons te groeien
in geloof, hoop en liefde,
en wij zullen altijd blijven dankzeggen.

U hebt Jezus ter wereld gebracht;
mogen wij door het gebed,
door het verkondigen van zijn Woord,
en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde,
Hem doen geboren worden in alle harten.

Geef dat elk ogenblik van ons bestaan
een JA weze op de vraag die U ons vandaag stelt:
“Bemint U mijn Zoon? Bemint U mij?”
Dan zal het Rijk van Jezus tot stand komen
in de wereld.

Amen.



R.-K. Lievevrouweparochie
Parochiecentrum
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
telefoon: 0164-233574
E: info@lievevrouweparochie.nl
W: www.lievevrouweparochie.nl
F: facebook.com/lievevrouweparochie