

Raad van Kerken

Deze werkgroep organiseert en verzorgt samen met de Protestantse Gemeente oecumenische vieringen, zoals: Dodenherdenking op 4 mei, de Pinksterketen en Bevrijding Bergen op Zoom in oktober. In januari is de Week van gebed voor de Eenheid van christenen en in september de Vredesweek.

De groep heeft overleg met de gemeente Bergen op Zoom en Stichting De Brabantse Wal. Ze staat open voor geloofszaken buiten de eigen Rooms Katholieke kerk en onderhoudt contacten met andere geloofsgemeenschappen.

Ben je communicatief en sta je ook open voor andere geloven, dan ligt hier wellicht een taak voor jou om mee te helpen aan het verzorgen van bijeenkomsten.

Nieuwe redactieleden gezocht

Het nieuwe digitale parochieblad Magnificat vraagt om nieuwe ideeën. Beheers je de Nederlandse taal goed? Ben je op de hoogte van het reilen en zeilen van de parochie? Voel je je betrokken met de parochie? Schrijf je graag over je eigen geloof of ben je nieuwsgierig naar dat van anderen? Dan is er voor jou misschien een taak weggelegd om ons redactieteam te komen versterken.

LieveVrouweCantorij

Het koor LieveVrouweCantorij verzorgt de uitvaart- en huwelijksvieringen in de stadskerk en parochiekerk. Op verzoek verzorgt het de senioren - en andere vieringen en wordt ook gezongen in de Sint Catharinakapel en het crematorium. Elke donderdag wordt van 10.00 uur tot 11.30 uur gerepeteerd in het Cantatorium van de St.- Gertrudiskerk. Er is een goede samenwerking met de voorgangers en eventueel families inzake het samenstellen van de orde van dienst en de repertoirekeuze. De LieveVrouweCantorij zingt zowel in de Nederlandse als de Latijnse taal. Er worden ook meerstemmige liederen gezongen. Muzikale affiniteit is aan te bevelen en enige ervaring is wel gewenst.

LIEVEVROUWEPAROCHIE BERGEN OP ZOOM

VACATUREBANK

WINTER 2024

Een nieuw jaar is begonnen. Voor velen betekent dat: goede voornemens maken. Voornemens maken is spannend, want het geeft aan dat je iets anders, iets nieuws wil. Maar echte verandering maak je alleen waar als je iets kiest wat je echt kunt uitvoeren.



Een van die voornemens zou kunnen zijn om een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de Lievevrouweparochie. Dat kan zijn; meedenken over wat er geregeld moet worden, af en toe de handen uit de mouwen steken of bij een activiteit meelopen en ervoor zorgen dat deze goed uitgevoerd wordt.

In deze folder zie je waar aanvulling nodig is en waar je je eigen ideeën kunt uitwerken. Ook als je niet precies weet wat je wilt doen, is er altijd wel een uitdaging in het parochiewerk. Vragen staat vrij.

Voor aanmelding of vragen kan contact worden opgenomen met Lucie Venmans op lucievenmans@hotmail.com. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Bij de aanmelding graag je telefoonnummer vermelden, zodat wij contact met je kunnen opnemen om een afspraak te maken.

Lucie Venmans
Secretaris Parochiële Coördinatie Commissie (PCC)

Zin op Zaterdag

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert de werkgroep Zin op Zaterdag eigentijdse bijeenkomsten voor mensen die elkaar willen ontmoeten om samen spiritualiteit en zingeving te beleven. Samen denken ze na over thema's die invulling geven aan deze inspirerende bijeenkomsten. Ze maken uitnodigingen en zorgen in de ruimte van de Sint Catharinakapel voor koffie, thee en ontvangst. Heb je zin en inspiratie om actief mee te denken over vormen van spiritualiteit? Kun je praktisch aanpakken om alles voor een bijeenkomst klaar te zetten? Meld je dan aan.

Iedere eerste zaterdag van de maand komt de groep samen van 18.15 tot 21.00 uur. De vergaderingen zijn op dinsdagen van 13.30 tot 15.30 uur. Als je een thema voor je rekening wil nemen, is er wat extra tijd nodig.

Rouw en Verlies

Deze groep organiseert vieringen voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Hier worden uitnodigingen voor gemaakt en aan huis verspreid. De bijeenkomsten zijn op zondagmiddagen. De ruimte in de Sint-Catharinakapel wordt klaargezet en er wordt voor koffie en thee gezorgd. Aan het einde van de viering wordt alles weer opgeruimd. De groepsleden zoeken teksten, liederen en gebeden om de viering vorm te geven. Zij denken creatief mee over thema's en inhoud van de vieringen. Ieder heeft respect voor de gevoelens en de inbreng van de bezoekers en heeft een luisterend oor.

Acolieten Sint-Gertrudiskerk

Ieder, jong of ouder, die gedoopt is, de Eerste H. Communie heeft gedaan, het H. Vormsel heeft ontvangen en interesse heeft om in de vieringen mee te helpen, kan acoliet worden. Een acoliet assisteert bij de viering van de Eucharistie en andere vieringen de voorganger. Voordat de viering begint, wordt overlegd of er nog bijzonderheden zijn. Een van de voorwaarden is dat je op zon- en feestdagen beschikbaar bent en dat je goed op tijd kunt komen, zodat iedereen rustig en met eerbied aan de viering kan beginnen. Belangrijk om te weten: je doet het niet alleen! **Kom je ons helpen ??**

NoordZuid

In de werkgroep NoordZuid wordt aandacht gevraagd voor de relatie tussen onze eigen kerken en de kerken in ontwikkelingslanden. Ze maakt mensen warm o.a. voor de landelijke Adventsactie en Vastenactie en organiseert activiteiten in de Veertigdagentijd, zoals de woensdagavond vastenmaaltijden.

NoordZuid wil een gezond leven voor iedereen en versterking van lokale gemeenschappen. De groep overlegt met burgerlijke overheden en werkt samen met andere vrijwilligersgroepen. Ben je nieuwsgierig naar het wel en wee van de ander en wil je op de hoogte zijn van diaconale en charitatieve instellingen: laat dan van je horen.

Bezorgers

Als je graag buiten bent en in beweging wil zijn, dan is het werk van bezorger waarschijnlijk iets voor jou. In januari worden de brieven voor de Actie Kerkbalans gemaakt en daarna verspreid door parochianen. Ieder krijgt enkele straten toebedeeld. Op de envelop staat het adres vermeld. Dat is handig, want zo weet je voor welke brievenbus de brief bedoeld is.

Voor verspreiding van andere post van de parochie (stadspost) worden enkele mensen gevraagd om deze te verspreiden.

SamenZangKoor

Het SamenZangKoor zorgt voor vocale ondersteuning van de vieringen in de maand op zaterdag en op verzoek ook van andere vieringen.

Eenieder die kan zingen, affiniteit heeft met de kerk, kerkmuziek, het geloof en goed kan luisteren, mag zich aanmelden.

De repetities zijn in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk. De leden vinden het belangrijk dat de kerkgangers kunnen meezingen met het koor. **Kun je zingen, zing dan met ons mee.**