

Noveen



Een nieuwe Belofte

*Maria Ommegang
Bergen op Zoom*

Hoe bidden we de Noveen ?

We beginnen met de overdenking van de dag. Vervolgens bidden we de rozenkrans, zoals gebruikelijk. We sluiten af met het gebed Maria Ommegang 2020 op bladzijde 23 en luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD van de Maria Ommegang (nummer 15, tekst op bladzijde 26).

Bij de driedaagse (tiende, elfde en twaalfde dag)

We bidden zeven tientjes van de rozenkrans en daarbij overdenken we de zeven vreugden uit het leven van Maria (zie bladzijde 24). We sluiten af met gebed Maria Ommegang 2020 op bladzijde 23 en luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD van de Maria Ommegang (nummer 15).

Deze Noveen kunt u ook bidden ter voorbereiding op het Hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria.

De drie daagse is dan ieder jaar op 14, 15 en 16 augustus.



Een nieuwe Belofte?

Lieve mensen!

Door het corona-virus staat onze wereld op zijn kop. Alles is van het ene moment op het andere anders geworden. Onze leefwereld wordt met de dag kleiner. De letterlijke afstand wordt groter. Tegelijk neemt de creativiteit toe om elkaar nabij te zijn en te bereiken.

Het roept bij mij de vraag op wat zou kapelaan Ooijens nu doen? Zou hij opnieuw een belofte uitspreken? Zou hij mensen vinden, die met hem meegaan?

Op de allereerste plaats kunnen we troost en kracht vinden in ons persoonlijk gebed en thuis een kaarsje branden bij Maria of haar beeltenis met een bloemetje sieren.

Je kunt elkaar ook laten weten wanneer je bijvoorbeeld de rozenkrans gaat bidden. Al woon je kilometers van elkaar zo samen bidden geeft verbondenheid. Van harte hoop en bid ik dat onze Ommegang in 2021 door de straten mag en kan trekken. We hebben dan de vijand van het Corona-virus weten te verslaan.

Voor mij wordt de 76^{ste} Maria Ommegang - op 28 juni in onze Sint-Gertrudiskerk - een nieuwe Belofte: Een kleine bidtocht om in een gedeeltelijk herkregen bewegingsvrijheid in een gezondheid van ziel en lichaam.

Mag ik u uitnodigen hiervoor te bidden en voor de slachtoffers van het virus, voor hen die door het virus gestorven zijn en hun nabestaanden, voor alle mensen in de zorg en iedereen die zich inspant om deze ziekte te overwinnen.

Een nieuwe Belofte?

Pastoor Paul Verbeek

Bergen op Zoom, juni 2020.



Eerste dag

Eva en de duivel

De belofte geschonden

Wat bezielt de mens
om zijn belofte te schenden
aan God, van wie hij het leven kreeg?
Is het de drang
naar kennis en macht?
Het steeds meer willen is de mens fataal.
Hij wordt verdreven uit het paradijs.
Engelen gewapend met zwaarden
versperren de toegang.
De hemel wordt van de aarde gescheiden.
Al schendt de mens zijn belofte,
God zoekt naar een nieuw begin.
Een nieuwe Eva zal de duivel weerstaan.
Ze zal de slang vertrappen.
Wat een vreugde:
God laat zijn mensen niet los!



Tweede dag

Job en zijn vrienden

De belofte beproefd

Wat overkomt de mens?

Alles wordt hem ontnomen:

zijn gezin, zijn gezondheid en zijn bezit.

Ook lichamelijke pijn en foltering

blijven hem niet bespaard.

Wie blijven zijn echte vrienden?

Hij lijkt helemaal alleen te staan.

Volstrekte eenzaamheid is zijn lot.

Toch blijft hij trouw aan God

en zijn belofte.

Hij blijft God prijzen met de woorden:

“Gij Heer, geeft en neemt.

Gij neemt mij mee in Uw raadsbesluit.

De naam van de Heer is hoog te prijzen.

U noem ik bij de naam:

De heilige God, de Hoge!”

Zo is Job ons voorbeeld als we bidden tot God:

“En leidt ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.”

Wat een vreugde als wij

zoals Job beproevingen kunnen doorstaan

en ervaren dat God zijn mensen niet loslaat!



Derde dag

De engel Gabriël brengt de Boodschap aan Maria

“Maria, ik heb een belangrijke boodschap:
je wordt Moeder van een Zoon,
die je de naam Jezus moet geven.
Hij zal Zoon van God genoemd worden
en aan zijn Koningschap zal geen einde komen.
God wil door jou een nieuw begin maken met zijn mensen.
Wees niet bang. God zal met je zijn, dat is zijn belofte.”
“Ja, hier ben ik.
God mag zijn Woord in mij tot vervulling laten komen.
Ik sta tot zijn beschikking.”
Wat een vreugde:
Onvoorwaardelijk zegt Maria: “ja”
tegen de boodschap van God!
Door haar kan God
een nieuw verbond met zijn mensen sluiten.
Wat een vreugde,
als we onvoorwaardelijk ja kunnen zeggen
tegen de opdracht die God in ons hart legt.
Zo kunnen we iedere tijd opnieuw bouwen
aan Gods Rijk hier op aarde.



Vierde dag

Maria bezoekt Elisabeth

Ze zien uit naar elkaar,
Maria en Elisabeth.

Wat hebben ze elkaar veel te vertellen.

“Wij verwachten een kindje”

is de centrale boodschap.

Vreugde alom:

God is met hun kinderen iets van plan!

De één wordt wegbereider van de ander.

Wat dat allemaal betekenen zal, weten ze nu nog niet.

Nu is er alleen de vreugde om het leven,

om het nieuwe leven in hun schoot,

Gods belofte is groot.

Maria zingt het uit:

‘Magnificat anima mea Dominum.’



Vijfde dag

De geboorte van Jezus

We mogen delen in de vreugde
van de trotse ouders, Jozef en Maria,
want zoals de profeet Jesaja zegt:
“Een kind is ons geboren.”
Het kindje lacht de wereld toe.
In de kribbe steekt het zijn handjes naar ons uit.
Hij is één en al belofte.
“Stel je hart voor mij open”,
lijkt het te vragen.
We kunnen onze ogen niet van Hem afhouden.
Hij weet ons hart te raken.
Door zijn geboorte
wordt het kind in ons opnieuw geboren.
We komen tot leven.
Hij is het nieuwe leven.
Zijn weg leidt tot het eeuwig leven.
Dit kind gaat de wereld veranderen.
Vreugde voor de hele wereld:
Een kind is ons geboren!



Zesde dag

De aanbidding van de wijzen

Ze komen uit het oosten
en volgen een ster
die hun de weg wijst.
Waar naartoe?
Wie zoeken ze?
Volgens de boeken leidt de ster hen
naar een nieuwe koning.
Dat is de belofte!
Ze vinden hem niet in een paleis,
maar in een stal.
Er is vreugde om de belofte:
Drie wijze mannen gaan voor het kindje
in aanbidding!
Geschenken zijn meegebracht:
goud, wierook en mirre.
Een ontmoeting met dit kindje
leidt tot nieuwe wegen,
ook voor de wijzen.
Langs een andere weg keren ze terug.



Zevende dag

De terugvinding van Jezus in de tempel

“Waar is Jezus?

Hebben jullie Hem gezien?

We zijn Hem kwijt.

Laten we maar terug naar Jeruzalem gaan.”

Eindelijk zien ze Hem,

maar wat is Hij aan het doen?

Hij geeft onderricht in de tempel.

“Kind, wat doe je ons aan?”

“Wist je niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?”

Ze beleefden vreugde door het terugvinden van elkaar!

De belofte van moeder te zijn van de Zoon van God

wordt stap voor stap duidelijker.

Je kind is een geschenk en geen bezit.

Ze gaan eigen wegen.

Het is een vreugde om elkaar steeds weer te vinden!



Achtste dag

De verrijzenis van Jezus

Een engel zoals bij het begin.
Wat is nu zijn boodschap?
“Wees niet bang.
Hij is niet hier.
Hij is verrezen.
Hij is uit de dood opgestaan.”
De steen is weggerold.
Het graf is leeg.
De engel is geen droom.
Zijn boodschap is echt.
Wat een vreugde!
Het is niet te geloven.
Toch is het waar:
Jezus: “God redt.”
De engel brengt de belofte
van een nieuw en eeuwig verbond
van God met zijn mensen.
Alleluja.
Alles wat adem heeft, love de Heer!
Alleluja.



Negende dag

De kroning van Maria

Thuiskomen bij God
met ziel en lichaam.
Totaal!
Hier op aarde is je werk af.
Terecht ontvang je een kroon op je leven,
omdat je er was
als men je nodig had.
Je leven is een heenwijzing
naar je Zoon.
Je leeft voort in ons hart.
Wat een vreugde!
Ook nu ben je er voor ons.
Velen vinden troost,
omdat ze in jou
een voorspreekster zien
bij God in de hemel.
De belofte klinkt:
ook wij mogen eens thuiskomen
bij God!



Gebed Maria Ommegang 2020 - Een nieuwe Belofte

Maria,

Al 75 jaar trekt u met
uw beschermende mantel
over onze stad.

We voelen ons bij u veilig en geborgen
en zo vrij als een vogel in de wind.

We zijn blij en dankbaar
dat we trouw mochten blijven
aan de belofte van kapelaan Ooijens:

U ter ere een dankstoet,
om onze vrijheid te vieren.

Nu legt een virus
onze vrijheid aan banden
wereldwijd worden mensen getroffen.

Bij velen is er angst en onzekerheid
over leven en toekomst.

We doen u een nieuwe belofte:

Als we hier door komen
onder uw beschermende mantel

U ter ere een dankstoet,
dat we ons bij u veilig en geborgen mogen voelen
en spoedig zo vrij als een vogel in de wind.

Moeder Maria,

wees onze voorspraak bij Uw Zoon in de hemel.

Laat uw kinderen hier op aarde niet alleen.

Amen.

P.V. 2020

Tiende dag

We bidden zeven tientjes van de rozenkrans en daarbij overdenken we de zeven vreugden uit het leven van Maria:

- 1 De aankondiging van de engel Gabriël aan Maria, dat zij de moeder zal worden van onze Heer Jezus Christus (*Lucas 1, 31-32*).
- 2 Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth (*Lucas 1, 42,45*).
- 3 De geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem (*Lucas 2, 6-7*).
- 4 De aanbidding van de wijzen (*Matteüs 2, 1-6*).
- 5 De terugvinding van de 12-jarige Jezus in de tempel (*Lucas 2, 46-47*).
- 6 De verrijzenis van Jezus uit de dood (*Matteüs 28, 5-6*).
- 7 Maria ten Hemel opgenomen (*Judith 13,18; Openbaring 12*).

We sluiten af met het gebed Maria Ommegang 2020 op bladzijde 23 en luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD van de Maria Ommegang (nummer 15, tekst op bladzijde 26).

Elfde dag

Bidden zoals op de tiende dag.

Twaalfde dag

Bidden zoals op de tiende dag.



Lied: Onze Lieve Vrouw van Brabant

C. Monchen/J.A. Maassen

Veel namen heeft men, lief en goed,
voor U, o Koninginne.
Wij kronen U dan, Moeder zoet,
tot Brabants Hertoginne.
Welzalig Gij geprezen zijt,
die over ons wilt waken
en ons in uw barmhartigheid,
ook zalig eens zult maken.
Met bloemenranken sieren w'U,
met rozenkransen vieren w'U,
want d'eeuwen door bleef Brabant trouw
aan U, o Lieve Vrouw.

Met noeste vlijt werd 't dorre zand
tot rijke korenvelden.
En kerk aan kerk in't Brabants land,
mag Moeders lof vermelden.
Veel nijvere handen, kloek en sterk,
wat werktuig zij hanteren,
die vouwen zich na 't harde werk
de Moeder Gods ter ere.
Veel kindermonden, fris en rein,
die zullen ons tot voorspraak zijn.
Houd onz' gezinnen altijd trouw
aan U, o Lieve Vrouw.

In 't schone Brabant zij ten troon
uw beeld in iedere woning,
dan komt het rijk van uwen Zoon
en heerst Hij daar als Koning.
Hoor, moeder, onze kinderbee
wat wij U smekend vragen,
geef vrede aan ons land en stee
en schone, goede dagen.
Dan loven w'U in eeuwigheid,
daar Gij ons Hertoginne zijt,
want d'eeuwen door blijft Brabant trouw
aan U, o Lieve Vrouw.

Colofon

Teksten: Pastoor Paul Verbeek

Foto omslag voorzijde: Myriam Edelijn

Foto omslag achterzijde: Dick Vermaas

Foto's Maria Ommegang: Dick Vermaas

Op de bladzijden:

2 (2x), 4 (2x), 6 (1x), 8 (1x), 10 (1x), 12 (1x), 14 (1x), 16 (1x)

Foto's taferelen 2020 in de Stadskerk van Sint-Gertrudis:

Myriam Edelijn

Op de bladzijden:

*6 (1x), 8 (1x), 10 (1x), 12 (1x), 14 (1x),
16 (1x), 18 (2x), 20 (1x), 23 (1x)*



LIEVE VROUWE PAROCHIE

R.-K. Lievevrouweparochie
Parochiecentrum
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
T: 0164 233 574
E: info@lievevrouweparochie.nl
W: www.lievevrouweparochie.nl
F: facebook.com/lievevrouweparochie